

Ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου στην Ιερά Μονή Αγίου Παύλου για την πανήγυρη του Αγίου Παύλου του Ξηροποταμηνού

[Γενικά](#) / [Άγιον Όρος](#)



Κατά το διάστημα 8-11 Αυγούστου ε.ε. ο Σεβ. Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιερόθεος επισκέφθηκε το Άγιον Όρος προσκεκλημένος της Ιεράς Μονής Αγίου Παύλου, προκειμένου να προστή της πανηγύρεως για την εορτή του κτήτορος αυτής αγίου Παύλου του Ξηροποταμηνού.

Ο Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Αρχιμ. π. Παρθένιος υποδέχθηκε τον Σεβασμιώτατο, ως Επίσκοπο και Αρχιερέα της Εκκλησίας του Χριστού, τον οποίον άλλοτε υποδεχόταν, όπως είπε ο Ηγούμενος στην προσφώνησή του, ως φοιτητή και Κληρικό «όταν κατ' επανάληψιν ο νεανικός σας πόθος περί τα πνευματικά σας οδηγούσε εις το Αγίωλυμον Όρος».

Ο Σεβασμιώτατος στην αντιφώνησή του αναφέρθηκε στον σύνδεσμό του με την

Ιερά Μονή Αγίου Παύλου: Ήταν η Μονή των φοιτητικών του χρόνων, απ' όπου επισκεπτόταν τις Σκήτες και την έρημο του Αγίου Όρους• η Μονή της οποίας Πνευματικός υπήρξε ο ηγιασμένος Γέροντας Σωφρόνιος Σαχάρωφ• και η Μονή στα όρια της οποίας εμόνασε ο αείμνηστος Σπυρίδων Νεοσκητιώτης (Ξένος).

Η αγρυπνία έγινε με αγιορείτικη μεγαλοπρέπεια, με την συμμετοχή και του Ηγουμένου της Ιεράς Μονής Ξηροποτάμου κ. Ιωσήφ, πολλών κοινοβιατών και κελλιωτών Ιερομονάχων και Μοναχών και πολλών προσκυνητών. Έψαλαν ο κελλιώτης Ιερομόναχος Αντύπας, ο πρωτοψάλτης του Πρωτάτου μοναχός Ιάκωβος, ο μοναχός Ιωσήφ Βιγλιώτης και ο μοναχός Δαμασκηνός Νεοσκητιώτης με την συνοδεία του.

Κατά την επίσημη τράπεζα της Ιεράς Μονής μετά την αγρυπνία ο Ηγούμενος π. Παρθένιος αναφέρθηκε στον εορτάζοντα άγιο και προστάτη της Μονής, ευχαρίστησε τον Μητροπολίτη Ναυπάκτου κ. Ιερόθεο, που «υπάρχει κατά κοινή ομολογία έμπιστος θεολόγος πανορθόδοξου κύρους και αποδοχής», ευχαρίστησε δε τον Ηγούμενο «της αδελφής Μονής» του Ξηροποτάμου π. Ιωσήφ και όλους τους κοπιάσαντες για την πανήγυρη.

Στην αντιφώνησή του ο Σεβασμιώτατος αναφέρθηκε στην εκπληκτική μορφή του αγίου Παύλου, ο οποίος καταγόταν από βασιλικό γένος, αναζήτησε όμως την άλλη βασιλική του καταγωγή, ως κατ' εικόνα και καθ' ομοίωση Θεού πλασθέντος. Και ενώ ήταν ύπατος των φιλοσόφων, αναζήτησε την αληθινή σοφία και την εμπειρική θεολογία, και προσέφερε μια διαχρονική παιδεία με την ανακαίνιση της Ιεράς Μονής Ξηροποτάμου και την ανοικοδόμηση της Ιεράς Μονής Αγίου Παύλου, τις οποίες στερέωσε πάνω στα παραδοσιακά θεμέλια του ορθόδοξου ησυχασμού. Ο Σεβασμιώτατος μίλησε για την ορθόδοξη θεολογία και για την ορθόδοξη εκκλησιολογία, η οποία συνδέει στενά την θεία Ευχαριστία με την Αγία Γραφή, την άσκηση, την προσευχή και την θεωρία του Θεού, σύμφωνα με τις ορθόδοξες προϋποθέσεις, όπως αυτές καταγράφονται στις Πράξεις των Αποστόλων, στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου και στην διδασκαλία του αγίου Μαξίμου του Ομολογητού.

Επίσης, στα πλαίσια του προσκυνήματός του στο Άγιον Όρος ο Σεβασμιώτατος επισκέφθηκε την Νέα Σκήτη προσκεκλημένος της Συνοδείας του π. Βενεδίκτου προκειμένου να λειτουργήσει και να τελήσει το μνημόσυνο του αειμνήστου π. Σπυρίδωνος Νεοσκητιώτη (Ξένου), καθώς και την Ιερά Μονή Βατοπαιδίου, προσκεκλημένος του Ηγουμένου αυτής π. Εφραίμ.

















Πηγή: agioritikesmnimes.blogspot.gr