

19 Αυγούστου 2016

# Ηγούμενος Εφραίμ: Να αποκτήσουμε όλοι μας το Φως του Χριστού

/ [Θεολογία και Ζωή](#)

Image not found or type unknown





Το πρωί του Σαββάτου 6 Αυγούστου 2016 τελέστηκε Όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στην πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή Παντοκράτορος Αγίου Αθανασίου, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κερκύρας, Παξών και

Διαποντίων Νήσων κ. Νεκταρίου.

Το θείο λόγο κήρυξε ο Ηγούμενος της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου Γέροντας Εφραίμ, ο οποίος και αναφέρθηκε στο υψίστης σουδαιότητας γεγονός της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού επί του όρους Θαβώρ, ενώπιον των τριών προκρίτων εκ των μαθητών Του Πέτρου, Ιωάννου και Ιακώβου. Ο Χριστός μας μετεμορφώθη επί του όρους Θαβωρ δηλώνοντάς μας με αυτόν τον τρόπο όπως σημειώνουν και οι Άγιοι Πατέρες, ότι ο άνθρωπος που θέλει να βιώσει τα Μυστήρια της Θείας Χάριτος, πρέπει να φεύγει από τη μέριμνα του κόσμου. Να φεύγει ο νους και να ξεχωρίζει από τα πράγματα του κόσμου τούτου και να φρονεί τα άνω. Ο Κύριός μας δείχνει στον άνθρωπο πώς μπορεί να γίνει κατά χάριν ότι Εκείνος είναι κατ'ουσίαν. Το Φώς του Χριστού που είναι πρόσωπο, Εκείνος ο ίδιος, έρχεται στην καρδιά του καθενός που ποθεί τον Θεό και υφίσταται την καλή αλλοίωση της δεξιάς του Υψίστου. Όλος ο αγώνας του ανθρώπου συγκεφαλαιώνεται στην αλλαγή του είναι του. Τα πάθη δεν νεκρώνονται, αλλά μεταμορφώνονται και λούζεται ο όλος άνθρωπος από το Άκτιστο Φως της



ΕΚΕΙΝΟΣ  
ΕΚΕΙΝΟΣ  
... πάντα





Πηγή: [vimaorthodoxias.gr](http://vimaorthodoxias.gr)