

Χιλιάδες πιστοί από όλα τα μέρη της Αττικής τίμησαν με θρησκευτική ευλάβεια και κατάνυξη την μνήμη του μεγάλου Εθναποστόλου και Ιερομάρτυρα Κοσμά του Αιτωλού

/ Οδοιπορικά - Προσκυνήματα



Χιλιάδες πιστοί από όλα τα μέρη της Αττικής τίμησαν με θρησκευτική ευλάβεια και κατάνυξη την μνήμη του μεγάλου Εθναποστόλου και Ιερομάρτυρα Κοσμά του Αιτωλού στον φερώνυμο Ναό του «αγίου των Σκλάβων» στην Ν.Φιλαδέλφεια.

Την παραμονή της εορτής τελέσθηκε ο Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός χοροστατούντος του Σεβ. Μητροπολίτου πρώην Ν.Ιωνίας και Φιλαδελφείας κ.Κωνσταντίνου και την συμμετοχή Κληρικών της Ι.Μητροπόλεως και της Ι.Αρχιεπισκοπής Αθηνών ,ενώ τον θείο λόγο διακόνησε ο πρωτοπρεσβύτερος π.Παναγιώτης Βουρδουνιώτης.

Την κυριώνυμο ημέρα της μνήμης του αγίου τελέσθηκε Αρχιερατική Θεία Λειτουργία , προεξάρχοντος του Σεβ. Μητροπολίτου πρώην Ν.Ιωνίας και Φιλαδελφείας κ.Κωνσταντίνου με ομιλητή τον ιεροκήρυκα της Ι.Μητροπόλεως Αρχιμ π.Χρυσόστομο Πρασσά,ενώ στο τέλος της Θείας Λειτουργίας και μετά την ευλογία των κολλύβων του αγίου ο Σεβασμιώτατος ευχήθηκε κάθε καλό για την πατρίδα μας με τις πρεσβείες του αγίου Κοσμά και Χρόνια πολλά ευλογημένα και ειρηνικά σε όλους .Ακολούθησε εκκλησιαστική δοχή στη αίθουσα του Ιερού Ναού. Οι εκδηλώσεις κορυφώθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης 24 Αυγούστου με τον μεθεόρτιο εσπερινό και την Λιτάνευση των ιερών λειψάνων και της εικόνας του αγίου με την συνοδεία της φιλαρμονικής του Πυροσβεστικού Σώματος και παρουσία του Δημάρχου Ν.Φιλαδέλφειας-Ν.Χαλκηδόνας κ. Αρη Βασιλόπουλου,του Προέδρου,του Αντιπροέδρου και Μελών του Δημοτικού Συμβουλίου,του Προέδρου του Πανελλήνιου Συνδέσμου Παλιών Προσκόπων,φορέων της Πόλεως και πλήθους πιστών. Την εικόνα σήκωσαν τιμητικά νέοι Μικρασιάτες με τις παραδοσιακές τους στολές και οι παλαιοί Πρόσκοποι .Μετά την λήξη της Λιτανείας ο Προϊστάμενος του Ιερού Ναού μετέφερε τις ευχές και ευλογίες του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ν.Ιωνίας και Φιλαδελφείας κ.Γαβριήλ και ευχαρίστησε θερμά όλους όσους συνέβαλαν στην επιτυχία και άψογη διεξαγωγή των θρησκευτικών

εκδηλώσεων στην μνήμη του μάρτυρα της πονεμένης Ρωμιοσύνης και μεγάλου Εθνεγέρτη Κοσμά του Αιτωλού.

ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

