

1 Σεπτεμβρίου 2016

Ένας Ιερός Ναός απαντά στους αντιεξουσιαστές!

[/ Πεμπτούσια](#)

image not found or type unknown



ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ

Ι. ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΥΚΑΚΙΩΝ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΓΑΠΗΤΟΥΣ

ΑΝΤΙΕΞΟΥΣΙΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΧΙΚΟΥΣ

Τα ξημερώματα της Κυριακής 31 Ιουλίου 2016, ο Κεντρικός Ναός των Αθηνών, Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΥΚΑΚΙΩΝ, που βρίσκεται μεταξύ Λυκαβηττού και Εξαρχείων, δέχθηκε από εσάς ισχυροτάτη βομβιστική επίθεση με 2 μεγάλες φιάλες υγραερίου τύπου Camping, πλήρεις ευφλέκτων υλικών!

Εν τω μεταξύ, στις 6 Αυγούστου, αναλάβετε την ευθύνη της βομβιστικής επιθέσεως ως οργάνωση «Χαοτικά Νεφελίμ».



Στην προκήρυξή σας γράψατε:

«Στις 27/7 οι δυνάμεις καταστολής του κράτους εισέβαλαν στις καταλήψεις Στέγης Μεταναστών Ορφανοτροφείο, στην Καρόλου Ντηλ (Hurriya) καθώς και στην κατάληψη στην οδό Νίκης στην Θεσσαλονίκη κατόπιν εντολής του κλήρου, του Δήμου και ιδιοκτητών. Η μια εκ των καταλήψεων καταστράφηκε ολοσχερώς προκειμένου να μην αξιοποιηθεί ποτέ ξανά από ανθρώπους που αρνούνται την υπάρχουσα καθεστωτική νορμα η οποία μετουσιώνεται μέσα από την διάχυτη υποτέλεια και εθελοδοουλεία που επιβάλλεται τόσο από το κράτος όσο και από τους αγαστούς συνεργάτες τους.

Η εκκλησία και οι ακόλουθοί της, πιστοί δογματιστές ανθρωπιστικών ψευδαισθήσεων, επιχειρούν να επιβάλουν μια κανονικότητα στην οποία όσοι φλερτάρουν με την ελευθερία και την καταστροφή της διάχυτης εξουσίας δεν έχουν καμία θέση. Γιαυτό το λόγο ειμαστε πεπεισμένοι πως ουδεμία ανακωχή με το κράτος, τους θεσμούς και το σύνολο των μηχανισμων του μπορεί να επιτευχθεί και ούτε πρέπει στην πορεία μας για τη διάχυση της αναρχίας και της καταστροφής του υπάρχοντος. Θε-ω-ρούμε πως η όξυνση του πολέμου απέ-ναντι στους κρατικούς μηχανισμούς θα πρέπει να είναι αναπόσπαστο κομμα-τι του αναρχικού αγώνα και η δράση μας δεν θα έπρεπε να είναι επακόλουθο της καταστολής αλλά απόρροια των ατομικών μας επιθυμιών.

Αναλαμβάνουμε την ευθύνη για την τοποθέτηση εμπρηστικού μηχανισμού στην μονή (σημ. δική μας: Αντί Ναός, γράψατε Μονή!) Αγίου Νικολάου στα Εξάρχεια ως

ελάχιστη απάντηση στις εκκενώσεις καθώς και ως συνεισφορά στο κάλεσμα για έναν Μαύρο Ιούλη από τους συντρόφους της Rigaer 94 στη Γερμανία.

Αλληλεγγύη στην κατάληψη «Biblioteca Kaos» στο Πόρτο Αλέγκρε στη Βραζιλία που απειλείται με εκκένωση.

Για έναν Μαύρο Ιούλη

Χαοτικά Νεφελίμ»

Απορούμε! Γιατί σείς οι Αντιεξουσιαστές χτυπήσατε τον Ναόν μας και, μάλιστα, πρώτον και από την εισβολή της Θεσσαλονίκης; Έχουμε δώσει δείγματα μελών της «διάχυτης εξουσίας» ή έχουμε πρωτοστατήσει σε εκκένωση Στέγης Μεταναστών; Έχει ενοχληθεί από τον Ναό μας το σχολείο που βρίσκεται δίπλα μας (στην οδό Αραχώβης) και φιλοξενεί 315 μετανάστες εδώ και 4 μήνες; Όχι, βέβαια! Μπορεί οποιοσδήποτε αμφιβάλλει, να ρωτήσει τους υπευθύνους της Στέγης για να πληροφορηθεί περί της αγαστής σχέσεώς μας.

Πότε προκάλεσε ο Ναός μας και πότε χωρίσθηκε από τα δίκαια συμφέροντα των ενοριτών του, ένας Ναός ιστορικός, μνημειώδης, που τον έκτισε, και πρόσφατα τον ανακαίνισε η αγάπη, η ευλάβεια και το υστέρημα των απλών ανθρώπων, χωρίς καμιά Κρατική χρηματοδότηση;

Με το χτύπημά σας στον Ναό μας πλήξατε εσείς οι Αναρχικοί κάποιον ή κάποιους που δυναστεύουν, κοροιδεύουν και εκμεταλλεύονται τον λαό; Ζημιώσατε αυτούς που έχουν μετατρέψει τους νοικοκυραίους πολίτες της Πατρίδος μας σε ζητιάνους; Πότε ως Αντιεξουσιαστές και Αναρχικοί βλάψατε ή ζημιώσατε τους πραγματικούς υπευθύνους της Παγκοσμίου αλλά και της εγχωρίου εκμεταλλεύσεως; Το να ζημιώνης αθώους, αφρούρητους και ανυπεράσπιστους, δεν είναι ηρωική πράξη. Ηρωισμός είναι να αντιμετωπίσης κατά πρόσωπο την θωρακισμένη και φρουρουμένη εκμετάλλευση. Να αντιμετωπίσης την αιχμή του δόρατος, πρωθυπουργούς και υπουργούς και όχι επειδή δεν έχεις τα κότσια για «να δείρνης τον γάιδαρο, να δέρνης το σαμάρι»!

Έχω γράψει παλαιότερα και έχω πεί σε ομιλία μου, που είναι αναρτημένη στο διαδίκτυο, ότι αν κάποιος δεν πιστεύει στον Θεό, τότε η μόνη λογική συνέπεια είναι η Αναρχία. Γιατί να υπακούση ο άθεος σε μια συγκεκριμένη εξουσία, την οποία επέλεξαν και εξέλεξαν άλλοι, ενώ ο ίδιος δεν την εγκρίνει; Αν δεν πιστεύεις ότι η πραγματική εξουσία πηγάζει από τον Θεό, ποιος μπορεί να σε δεσμεύσει με μια εγκόσμια εξουσία, και, μάλιστα, εξουσία αυθαίρετη, αυτοθεοποιημένων κυβερνητών που, προφανώς, έχουν κατορθώσει να την εγκαταστήσουν και την στηρίζουν όλες οι δυνάμεις και οι δυναστείες των εκμεταλλευτών;

Γι' αυτό, απορούμε, πως σείς οι πλησίον μας Αναρχικοί δεν έχετε καταλάβει ακόμη ότι τα μέλη της Διοικήσεως του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Πευκακίων Αθηνών, εκπεποιθήσεως δεν είναι ακόλουθοι, ούτε βεβαίως «πιστοί δογματιστές ανθρωπιστικών ψευδαισθήσεων», ούτε εγκρίνουν και ούτε συμμετέχουν «στην διάχυτη εξουσία», αλλά ενστερνίζονται την «εξουσία» που ο Χριστός μας όρισε ως συμπεριφορά των γνησίων μαθητών Του, δηλαδή την με ταπείνωση διακονία του λαού με καθημερινές προσωπικές θυσίες. Γι' αυτό μαχόμαστε με κάθε τρόπο να καταστρέψουμε τους μηχανισμούς της υπάρχουσας καταπιεστικής και καθεστωτικής εξουσίας, κατ' εξοχήν του πολιτικού χώρου και όσων φορέων ή αξιωματούχων (κληρικών και λαϊκών) συμπλέκονται, διαπλέκονται ή και απλώς συνεργάζονται με αυτού του είδους την ε-ξουσί-α.

Καλούμε, λοιπόν, εσάς, όσοι από τους αναρχικούς και αντιεξουσιαστές διαθέτετε ε-λεύ-θε-ρη και όχι φανατικά επηρεασμένη σκέψη, όσοι έχετε γνω-ση και διαθέτετε εκφραστικές ικανότητες, όπως δείχνει η διατύπωση της προκηρύξεώς σας, να έλθετε σε άμεση επικοινωνία και συνεργασία μαζί μας, ακόμη και να συμμετέχετε στις καταμετρήσεις του παγκαρίου του Ναού μας, για να διαπιστώσετε μόνοι σας εάν ανήκουμε στους εξουσιαστές που καταδικάζετε ή ότι προσπαθούμε να ζήσουμε, να εφαρμόσουμε, και να διδάξουμε την «εξουσία» του Χριστού μας, που, όπως προείπαμε, είναι Διακονία του Λαού και προσωπική καθημερινή θυσία.

Με ανυπόκριτη αγάπη

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

π. Βασίλειος Ε. Βολουδάκης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

**Τήν Πρόσκλησή μας αυτή θα τήν αναρτήσουμε και στήν Πλατεία
Έξαρχείων, τήν Δευτέρα 29 Αύγούστου 2016, στίς 7.00 τό απόγευμα.**