

4 Σεπτεμβρίου 2016

Νέο Μοναστήρι στην Ι.Μ. Κιλκισίου και ρασοευχή πρώτου μοναχού

/ [Θαύματα και θαυμαστά γεγονότα](#)

Image not found or type unknown



Ένας νέος πνευματικός φάρος ορθώνεται με γοργά και σταθερά βήματα στην Ιερά Μητρόπολη Πολυανής και Κιλκισίου, μερικά χιλιόμετρα έξω από την πόλη του Κιλκίς, ένας νέος χώρος λατρείας του Τριαδικού Θεού, τιμής στον μεγάλο Άγιο της υπομονής και της ταπείνωσης, ένας τόπος προσευχής και άσκησης.

Πρόκειται για την υπό σύσταση Ιερά ανδρική Μονή του Αγίου Νεκταρίου, που βρίσκεται σε ένα καταπράσινο τοπίο κοντά στην πόλη του Κιλκίς, δίπλα στον Γαλλικό ποταμό, υπό την πνευματική καθοδήγηση του Αρχιμανδρίτου π. Επιφανίου Θεοδωρίδη και ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Εμμανουήλ.

Την Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2016, παραμονή της εορτής της ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Νεκταρίου, Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού,

τελέστηκε Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός χοροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κατάγκας κ. Μελετίου, συγχοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πολυανής και Κιλκισίου κ. Εμμανουήλ και συμπροσευχομένων του Ηγουμένου της Ι.Μ. Αγίου Γεωργίου Λόφου Κιλκίς Αρχιμ. π. Αρσενίου Ιωάννου, της Ηγουμένης του Ιερού Ησυχαστηρίου Τιμίου Προδρόμου Ακριτοχωρίου Σιδηροκάστρου Γερόντισσας Ιακώβης και του Γέροντος Χρυσοστόμου εκ του κελίου των Αγίων Πάντων (Βολιωτών) της Σκήτης της Αγίας Άννης του Αγίου Όρους.

Μέσα σ' αυτό το πανηγυρικό και συγκινητικό κλίμα μετά τον Εσπερινό και με τη συμμετοχή εκατοντάδων ευσεβών πιστών ο Ποιμενάρχης του Κιλκίς κ. Εμμανουήλ με ιδιαίτερη συγκίνηση τέλεσε την ρασοευχή του πρώτου μοναχού της υπό σύστασιν Ιεράς Μονής, Στέργιου Ντέντα, φοιτητού Θεολογίας, που πήρε το όνομα Νεκτάριος ενώ σε λίγες ημέρες θα τελεστεί και η εις διάκονον χειροτονία του.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κιλκισίου μίλησε για το βίο και τις δοκιμασίες του Αγίου Νεκταρίου, ενός σύγχρονου Αγίου που αποτελεί πρότυπο υπομονής και αγάπης αλλά και για την νέα Ιερά Μονή που δημιουργήται στην Ιερά Μητρόπολη και έρχεται να παρηγορήσει και να γλυκάνει τις ψυχές των Ορθοδόξων Χριστιανών.

[ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:](#)

Πηγή: romfea.gr