

Οι Όσιοι Παρθένιος και Ευμένιος και η Ιερά Μονή Κουδουμά

[/ Πεμπτουσία](#)



«Η Ιερά Μονή Κουδουμά πολύ εύστοχα ονομάστηκε -με την έννοια της πνευματικής ακμής- ως η τελευταία Λαύρα της Κρήτης. Κι αυτό είναι αληθές, διότι το πνευματικό έργο που συντελέστηκε σ' αυτό το Μοναστήρι, κατά τα τέλη του 19ου αιώνας και στις αρχές του 20ού, ήταν κολοσσιαίο, λόγω της αγιότητας των αυταδέλφων Αγίων Πατέρων Παρθενίου και Ευμενίου. Υπήρξαν άγιοι ασκητές που έφτασαν σε μεγάλα μέτρα αγιότητας πριν ακόμη κτιστεί το Μοναστήρι». Αυτά σημειώνει ο συγγραφέας, Αρχιμανδρίτης του Οικουμενικού Θρόνου Χρυσόστομος Παπαδάκης, στον πρόλογο της Α' εκδόσεως του βιβλίου «Οι Όσιοι Παρθένιος και Ευμένιος και η Ιερά Μονή Κουδουμά», το οποίο επανεκδόθηκε πρόσφατα, σε νέα βελτιωμένη και επηυξημένη έκδοση, από την Ι. Μ. Μ. Βατοπαιδίου.

† Χρυσοστόμου Ί. Παπαδάκη
Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου

ΟΙ ΟΣΙΟΙ
ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ
&
ΕΥΜΕΝΙΟΣ

ΚΑΙ
Η ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ
ΚΟΥΔΟΥΜΑ

ΙΕΡΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΟΝΗ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ

Στον ογκώδη και πολυτελή αυτόν τόμο, καρπό πολυετούς έρευνας του φιλαγίου και φιλομονάχου, έμπειρου και πολυγραφώτατου συγγραφέα, περιέχεται πλούσιο ιστορικό και πνευματικό υλικό: εκτενής εισαγωγική αναφορά στον Ορθόδοξο Μοναχισμό γενικά, αλλά και ειδικά στην μοναστική παράδοση της Κρήτης, ο θαυμαστός βίος των Οσίων αυταδέλφων, κτιτόρων της Ι. Μ. Κουδουμά, με τα

χαρίσματα και τα μαρτυρημένα θαύματα, η μέχρι σήμερα ιστορική πορεία και εθνική προσφορά της Μονής Κουδουμά, οι οσιακές μορφές και τα ιερά κειμήλια της Μονής, Παρακλητικός κανών εις τους Οσίους κ.α.

Όπως σημειώνει στον πρόλογο της έκδοσης ο Σεβαστός Καθηγούμενος της Ι. Μ. Μ. Βατοπαιδίου Γέρων Εφραίμ, «από την προσεκτική μελέτη του ανά χείρας έργου διαπιστώσαμε ότι ο συγγραφέας δεν αρκέστηκε μόνο σε μία απλή καταγραφή των ιστορικών πληροφοριών σχετικά με τους Οσίους και τη Μονή Κουδουμά, αλλά παράλληλα με την παράθεση των ιστορικών γεγονότων, προχωρεί σε μία εις βάθος πνευματική ερμηνεία και ανάλυση όλων όσων η θεία Πρόνοια ενήργησε».

Με πολλές μαρτυρίες γεγονότων της ζωής τους, από την παιδική ηλικία ακόμη, στο βιβλίο περιγράφεται ζωντανά η αγία ζωή των αυταδέλφων οσίων, οι οποίοι με θαυματουργικό τρόπο εκλήθησαν στην μοναστική ζωή, ως καρποί ευλαβών γονέων και «εκ κοιλίας μητρός ηγιασμένοι». Έζησαν από την πρώτη στιγμή την υπακοή, την φιλόπονη και ασκητική ζωή των αληθινών μοναχών, με πολλή προσευχή, υπομονή στις δοκιμασίες, ταπείνωση και ακλόνητη πίστη στο θέλημα του Θεού. Σε μία ιδιαίτερα δύσκολη και ταραγμένη ιστορική περίοδο για την Κρήτη, εν μέσω πολλών πειρασμών και θλίψεων, οι Όσιοι, αφού ασκήθηκαν είκοσι έτη ως κοινοβιάτες μοναχοί και σε σπήλαια ως ερημίτες, έχοντας ήδη αναγνωριστεί για την αγιότητα του βίου τους, ίδρυσαν, με πολλούς κόπους, την Ιερά Μονή Κουδουμά, της οποίας η φήμη γρήγορα εξαπλώθηκε λόγω των αγίων ιδρυτών και των πολλών θαυμάτων της Παναγίας.



Η ιδιαίτερα επιμελημένη έκδοση κοσμείται με πλούσιο φωτογραφικό και αρχειακό υλικό, ζωντανεύοντας μια ολόκληρη εποχή, πλούσια σε ιστορικά και εκκλησιαστικά γεγονότα, η σημασία και η επιρροή των οποίων αναγνωρίζεται μέχρι σήμερα.

Οι οσιακές μορφές των αυταδέλφων Παρθενίου και Ευμενίου, κτιτόρων της Μονής Κουδουμά, είναι μία πνευματική πρόκληση για τους ευλαβείς αναγνώστες, μία φανέρωση του έργου της σωτηρίας που ενεργεί ο Καλός Θεός στους έσχατους χρόνους, όπως ακριβώς περιγράφεται, με δύναμη και γλαφυρότητα λόγου, με πνευματική χάρη και ιστορική ακρίβεια, από τον πολλά κοπιάσαντα συγγραφέα, ο

οποίος και σε αυτό το πόνημά του αναδεικνύεται ζηλωτής ερευνητής αλλά και έμπειρος αναζητητής πνευματικών θησαυρών.

Διαστάσεις: 17×24 εκ.

Σελίδες: 648

Βιβλιοδεσία: Καλλιτεχνική, σκληρή

ISBN: 978-960-7735-96-6

Έκδοση: Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου, Άγιον Όρος 2016

Τιμή: 30 ευρώ (+ ταχυδρομικά)

Παραγγελίες: pek@vatopedi.gr