

Ο Βίας από την Πριήνη

/ Πεμπτουσία



Κάποτε λέγεται, στα χρόνια της αρχαιότητας, κάποιοι Αθηναίοι ψαράδες ψάρεψαν ένα χάλκινο τρίποδα που έφερε την επιγραφή «τῷ σοφῷ». Θεώρησαν λοιπόν πως έπρεπε να το στείλουν στον Βία από την Πριήνη, γιατί θεωρούσαν πως αυτός ήταν ο σοφότερος άνδρας.



Πράγματι ο **Βίας από την Πριήνη**, που ήταν μια από τις δώδεκα ιωνικές πόλεις-κράτη της Μ. Ασίας, έζησε τον 6^ο π.Χ. αιώνα και ήταν γνωστός για τη δικαιοσύνη και τη ρητορική του δεινότητα, αρετές και προσόντα για έναν πολίτη και πολιτικό στη συνείδηση των αρχαίων Ελλήνων. Καθιερώθηκε ως ένας από τους επτά σοφούς της αρχαιότητας και υπήρξε και ποιητής. Διασώζεται δε και στις ταξιδιωτικές εντυπώσεις του Σοπενάουερ η αναφορά της προτομής του στο Βατικανό στην αίθουσα των φιλοσόφων.

Γνωρίζοντάς τον καλύτερα, διαπιστώνουμε πως θεωρούσε δυστυχισμένο τον άνθρωπο που δεν είναι σε θέση να υπομείνει τη δυστυχία του κι ακόμα πως είναι πιο ευχάριστο να δικάζεις μια υπόθεση μεταξύ εχθρών και όχι φίλων σου. Και ο λόγος; Μα γιατί στην πρώτη περίπτωση σίγουρα ένας από τους δύο εχθρούς σου

θα γινόταν φίλος σου ενώ στη δεύτερη, ένας από τους δύο φίλους σου θα γινόταν εχθρός σου. Κατά γενική ομολογία τιμούσε πολύ τους ευσεβείς ανθρώπους και την ευσέβεια κι όταν κάποιοι ασεβείς συνταξιδιώτες του, επικαλούνταν κατακίτρινοι από το φόβο τους τούς θεούς για βοήθεια, μέσα σε μια φοβερή τρικυμία, τους ζήτησε να σωπάσουν..

- Μην καταλάβουν οι θεοί πως ταξιδεύετε μαζί μας, σ' αυτό το πλοίο και χαθούμε όλοι εξαιτίας σας, χωρίς εμείς να φταίμε καθόλου, συμπλήρωσε ελεγκτικά.

Ας σημειώσουμε τώρα κάποια λόγια του, που έμειναν αθάνατα ως αποφθέγματα:

Μη βιάζεσαι να αναλάβεις κάτι. Ό,τι όμως αρχίσεις, να μένεις σταθερός σ' αυτό.

Να αγαπάς τη φρόνηση.

Να καταλαβαίνεις αυτό που κάνεις.

Να μιλάς τη στιγμή που πρέπει.

Μην επαινείς τον πλούσιο, αν είναι άνθρωπος χωρίς αξία.

Να παίρνεις κάτι με την πειθώ και όχι με τη βία.

Ό,τι καλό κάνεις να το αποδίδεις στους θεούς κι όχι στον εαυτό σου.

Στα νιάτα σου προσπάθησε να κερδίζεις τα μέσα για μια άνετη ζωή, ενώ στα γηρατειά να κερδίζεις σοφία.

Είναι πολύ χρήσιμο και κάτι άλλο που πίστευε και πραγματικά σήμερα και πάντα πολλοί άνθρωποι δεν το υπολογίζουν, ενώ αν το μετρούσαν θα γίνονταν καλύτεροι. Έλεγε λοιπόν ο Βίας πως οι άνθρωποι πρέπει να μετρούν τη ζωή τους σαν να πρόκειται να ζήσουν και για πολύ και για λίγο χρόνο. Γιατί, αλλιώς προετοιμάζει τη ζωή του κάποιος αν βλέπει το τέλος του κοντινό και αλλιώς, αν το βλέπει πολύ μακρινό.