

Γνωρίζοντας τον άγιο Αχμέτ

/ Πεμπτουσία

Image not found or type unknown



...πτες; ρώτησε ο Βασίλης.

- Είναι ρατσιστές εξαιτίας του εγωισμού

τους. Το μεγαλύτερο κακό που μπορεί να πάθει ο άνθρωπος είναι να χάσει την αγάπη για τον κάθε , να ξεχάσει πως όλοι είμαστε πλάσματα και αγαπημένα παιδιά του Θεού. Ο καθένας μας μπορεί να ενωθεί με τον Θεό και, μάλιστα, να γίνει άγιος ανεξάρτητα από τη χώρα, το επάγγελμα, την κοινωνική τάξη ή το χρώμα του δέρματός του.

- Υπάρχουν παντού άγιοι;

- Και βέβαια! Υπάρχουν πρώτα-πρώτα, άγιοι που είναι άγνωστοι σε μας αλλά υπάρχουν πολλοί χριστιανοί ορθόδοξοι άγιοι, που είναι γνωστά σε όλον τον πλανήτη κι απ' όλες τις χώρες. Άγιοι που ήταν βασιλιάδες και



μάστορες. Άνθρωποι που αγαπώντας τον αληθινό Θεό έμαθαν ν' αγαπούν κι όχι να μισούν. Έμαθαν να συγχωρούν κι όχι να επιτίθενται. Από όποια μεριά της Γης κι αν προέρχονται. Υπάρχουν, για παράδειγμα, ορθόδοξοι άγιοι Κινέζοι, όπως η αγία Ία Γουέν κι ο άγιος Μητροφάνης Τσι Σουνγκ. Υπάρχουν Άγγλοι άγιοι, όπως ο άγιος Έντμουντ, που ήταν βασιλιάς και μαρτύρησε για τον Χριστό. Υπάρχουν και Τούρκοι Άγιοι!

- Τούρκοι; απόρησε ο Βασιλάκης.



θώ, λοιπόν, αν θέλεις την ιστορία του αγίου

Οι εκδόσεις «Άθως-Παιδικά», παρουσιάζουν

την ιστορία του αγίου νεομάρτυρα Αχμέτ στο βιβλίο «**Γνωρίζοντας τον άγιο Αχμέτ**» της *Ελένης Λεφάκη Στάτη* με εικονογράφηση της *Αγγελικής Δελεχά* και αγιογραφική βυζαντινή απεικόνιση του αγίου της *Χριστίνας Παπαθέου Δουληγέρη*.

Η συγγραφέας διηγείται τη ζωή του μάλλον άγνωστου αγίου, παίρνοντας αφορμή ένα γεγονός υπαρκτό στα σχολεία μας· τον ρατσισμό. Η προσέγγιση γίνεται με πολύ όμορφο και κατανοητό τρόπο για τα παιδιά της πρώτης σχολικής ηλικίας, μέσα από μια αβίαστη διήγηση, με διαλόγους που φανερώνουν ότι το Άγιο Πνεύμα πνέει όπου θέλει, βλέποντας την προαίρεση του κάθε ανθρώπου... αυτό άλλωστε φαίνεται από τον βίο του αγίου Αχμέτ, του κάλφα.

Με την ευγενή άδεια



ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΑΘ. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ

Άδως
ΠΑΙΔΙΚΑ