

Η πολιτική κατάσταση στο Κονγκό και το όραμα για μια δυναμική Εκκλησία στην Μπραζαβίλ (Ηρακλής ΑΘ. Φίλιος, Βαλκανιολόγος-Θεολόγος)

/ [Πεμπτουσία](#)



[Προηγούμενη δημοσίευση: <http://bitly.com/2d1f9On>]



Η.Φ.: Πριν λίγες μόλις μέρες στη Γκαμπόν επανεκλέγη Πρόεδρος ο Αλί Μπονγκό. Για άλλη μία φορά σημειώθηκαν σφοδρές συγκρούσεις και το Κοινοβούλιο παραδόθηκε στις φλόγες. Ο Ο.Η.Ε. εξέφρασε τη «βαθιά ανησυχία» για τα βίαια επεισόδια. Αυτή η έκρυθμη πολιτική κατάσταση εδώ και πολλά χρόνια, επηρεάζει το έργο σας στην περιοχή της Γκαμπόν και πώς;

ΘΕΟΦ. κ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ: Αυτή η αιματοχυσία που βλέπετε να συμβαίνει στην Γκαμπόν για την κατάκτηση της Προεδρίας της αποτελεί δυστυχώς συχνό φαινόμενο στα αφρικανικά κράτη με την ανοχή ή και την υποκίνηση δυτικών

κυβερνήσεων, οι οποίες συνεχίζουν να εκμεταλλεύονται παντοιοτρόπως τις πρώην αποικίες τους εξυπηρετώντας δικά τους οικονομικά και γεωπολιτικά συμφέροντα.

Στην Γκαμπόν η προσπάθεια της Εκκλησίας βρίσκεται στην αφετηρία. Μόλις την 3^η Φεβρουαρίου 2016 παρέλαβα από τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκεντρώσεως και Ασφαλείας κ. Pacome Moubelet Boubeya την επίσημη αναγνώριση της τοπικής Ορθοδόξου Εκκλησίας από την Δημοκρατία της Γκαμπόν, κατόπιν εγκρίσεως του μουσουλμάνου ως προς το θρήσκευμα Προέδρου κ. Alí Mpungkó.

Ωστόσο, παρακολουθώ με αγωνία τις εξελίξεις και περιμένω το άνοιγμα των συνόρων για να βρεθώ κοντά στους λιγοστούς ορθοδόξους της χώρας. Μόλις έλαβα και την απαιτούμενη visa από την Πρεσβεία της Γκαμπόν στο Κονγκό-Μπραζαβίλ και αναμένω προσευχόμενος.



Η.Φ.: Ποιο είναι το όραμά σας για την Επισκοπή Μπραζαβίλ και Γκαμπόν;

ΘΕΟΦ. κ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ: Οραματίζομαι μία τοπική Εκκλησία δυναμική και σεβαστή, ευλογημένη, που θα συνεισφέρει δυναμικά στην πνευματική προαγωγή του τόπου. Μία Εκκλησία που θα μπορεί να «παράγει» τα δικά της στελέχη, να έχει ιδίους πόρους, να καταθέτει την ανόθευτη ορθόδοξη μαρτυρία της, θα είναι φάρος τηλαυγής στον αφρικανικό ισημερινό προς δόξαν Θεού και εύκλειαν της Ορθοδοξίας. Προς αυτήν την κατεύθυνση στοχεύουμε και σιγά-σιγα πορευόμαστε, επικαλούμενοι τον φωτισμό και το έλεος του Αρχιποίμενος Χριστού.

Η.Φ.: Αυτή τη στιγμή έχετε απέναντί σας χριστιανούς. Τι ωφέλιμο για την πνευματική τους ζωή θα τους λέγατε με βάση την εμπειρία σας από την εξωτερική ιεραποστολή;

ΘΕΟΦ. κ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ: Να διαφυλάξουν την δύναμη της πίστεως αμείωτη παρά τις ραγδαίες αλλαγές που συντελούνται στον κόσμο. Η ορθή πίστη νοηματοδοτεί την ζωή, την αγιάζει. Η πίστη θεοποιεί τον φθαρτό άνθρωπο ελκύοντας την Χάρη του Παναγάθου Θεού. Όλα γύρω μας καταρρέουν, οι προσδοκίες μας για κάθε τι ανθρώπινο διαψεύδονται καθημερινά, πολλαπλασιάζονται οι ανισότητες, απομειώνεται η αξία του ανθρωπίνου προσώπου.

Παρατηρώ τους Αφρικανούς... Τους λείπουν τόσα υλικά αγαθά, απαραίτητα για τη ζωή κι όμως χαμογελούν και χορεύουν διαρκώς, υμνώντας τον Θεό κατά κύριο λόγο στους στίχους τους. Αν τους συμβεί κάτι απροσδόκητο, στο Ναό θα καταφύγουν ή στο χώρο της πίστης που ασπάζονται!

Έχουμε την ευλογία να έχουμε γεννηθεί μέσα στο άρωμα της Ορθοδοξίας, στην αγκάλη του αληθινού Θεού της ειρήνης και της καταλλαγής. Ας κρατήσουμε αμείωτη την ένταση αυτού του πολυτίμητου πνευματικού μύρου για την δική μας ωφέλεια και προστασία.



Η.Φ.: Θεοφιλέστατε κ. Παντελεήμων χαρά και συγκίνηση η συνάντησή μας αυτή. Μας ταξιδέψατε στην Αφρικανική ήπειρο όπου η Ορθοδοξία δίνει μαρτυρία και λόγο αναστάσιμο. Διαδίδετε τον ευαγγελικό λόγο σε περιοχές μεγάλες και με πολλές δυσκολίες. Δίνετε τη ζωή σας στον Χριστό για να σας χαρίσει την αιώνια ζωή. Ευχαριστούμε θερμά που μας

συντροφεύσατε σε αυτό το ταξίδι στη δική σας ήπειρο, στη δική σας Επισκοπή, την Επισκοπή Μπραζαβίλ και Γκαμπόν. Σας ευχόμαστε εις πολλά έτη, υγεία και δύναμη στη διακονία σας.

ΘΕΟΦ. κ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ: Ευχαριστώ ευγνωμόνως για την ολοπρόθυμη φιλοξενία σας στην ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ. Εύχομαι η επικοινωνία μας αυτή να γίνει αφορμή προβληματισμού, αλλά και ελπίδος για τους εκλεκτούς αναγνώστες σας, οι οποίοι βλέπουν ότι η Εκκλησία του Χριστού ζει και κινείται δυναμικά αγκαλιάζοντας «πάντα τα έθνη», σύμφωνα με τους Κυριακούς λόγους. Κινητήριος δύναμη των ταπεινών σκαπανέων του Ευαγγελίου είναι η πίστη στον ταπεινό Ιησού και η αγάπη προς τον πάσχοντα συνάνθρωπο, ανεξαρτήτως φυλής και γλώσσας. Ζητώ παρακλητικώς τις προσευχές όλων για την πνευματική προαγωγή της Εκκλησίας του Κονγκό-Μπραζαβίλ και της Γκαμπόν. Σας ευχαριστώ και πάλι.