

Ο Πέτρος θεραπεύει τον χωλό

/ Πεμπτουσία



Petros_Titlos54

Οι πρώτοι Χριστιανοί είχαν ως κέντρο της ζωής τους τη διδασκαλία των Αποστόλων, την μεταξύ τους στοργική επικοινωνία και ενότητα και τη θεία Λατρεία, δηλαδή τη μετάληψη του ευλογημένου Άρτου και του ευλογημένου Οίνου, του Σώματος και του Αἵματος του Χριστού. Οι Απόστολοι με τη Χάρη του Θεού έκαναν πολλά θαύματα, τα οποία ενίσχυαν τους χριστιανούς στην πίστη τους, αλλά είχαν εντυπωσιάσει και όσους δεν πίστευαν. Κι αυτοί σταμάτησαν να περιγελούν και να εμπαίζουν τους πιστούς. Όλοι οι πιστοί ανεξαιρέτως είχαν μεταξύ τους μεγάλη ενότητα κι όλα τα είχαν κοινά. Πωλούσαν τα υπάρχοντά τους και τα χρήματα που εισέπρατταν από την πώληση τα μοίραζαν στους αδελφούς που είχαν ανάγκη. Μαζεύονταν όλοι σε κοινά τραπέζια και συναναστρέφονταν μεταξύ τους με καρδιά γεμάτη αγαλλίαση και παιδική ειλικρίνεια και απλότητα. Δοξολογούσαν τον Θεό για όλα τα αγαθά που απολάμβαναν κι Εκείνος πρόσθετε κάθε μέρα νέα μέλη στην Εκκλησία.

2_Petros_Xolos Ένα απόγευμα ο Πέτρος και ο Ιωάννης ανέβαιναν μαζί στο Ιερό για να προσευχηθούν. Στην είσοδο του Ναού ήταν κάποιος που από τη γέννησή του ήταν κουτσός. Κάθε μέρα τον έφερναν εκεί οι συγγενείς του για να ζητιανέψει. Μόλις είδε τους δυο Αποστόλους άρχισε να φωνάζει δυνατά ζητώντας ελεημοσύνη. Ο Πέτρος κοντοστάθηκε και τον κοίταξε προσεχτικά, ενώ αυτός περίμενε με ενδιαφέρον τη βοήθειά τους. Του είπε λοιπόν ο Πέτρος: «Δεν έχω ούτε χρυσά ούτε ασημένια νομίσματα. Θα σου δώσω όμως αυτό που έχω. Στο όνομα Του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου σήκω και περπάτα». Και τον έπιασε από το δεξί του χέρι και τον σήκωσε κι αμέσως στερεώθηκαν οι αστράγαλοί του και τα πόδια του και στάθηκε όρθιος. Τρελός από χαρά βάδιζε ελεύθερα και χοροπηδούσε και μπήκε μαζί τους στο Ιερό και δόξαζε τον Θεό που τον θεράπευσε. Κι όλος ο κόσμος που ήταν εκεί τον είδε να περπατάει και να υμνεί το Θεό. Από περιέργεια και θαυμασμό όλοι ακολούθησαν τον Πέτρο στη Στοά του Σολομώντα. Μαζί τους κι ο θεραπευμένος κουτσός που δεν ξεκολλούσε από τους Αποστόλους. Όταν ο Πέτρος είδε το συγκεντρωμένο πλήθος, τους μίλησε πάλι για τον Χριστό και τους κάλεσε

2_Synedrio

να μετανοήσουν και να δεχθούν το κήρυγμα και την αλήθεια της Ανάστασής Του.

Image not found or type unknown

Ενώ ακόμη μιλούσε, ήρθαν κοντά του οι

ιερείς του Ναού και ο επικεφαλής της φρουράς του Ναού και οι Σαδδουκαίοι. Όλοι αυτοί αγανακτούσαν με τους Αποστόλους που κήρυτταν την Ανάσταση του Χριστού. Τους συνέλαβαν και τους έριξαν στη φυλακή, για να δικαστούν την επόμενη μέρα. Ωστόσο πολλοί από αυτούς που άκουσαν τον λόγο του Πέτρου πίστεψαν στο Χριστό κι ο αριθμός των πιστών στα Ιεροσόλυμα έφτασε περίπου τις πέντε χιλιάδες.

Την άλλη μέρα μαζεύτηκαν όλοι οι άρχοντες των Ιουδαίων και οι πρεσβύτεροι ιερείς και οι γραμματείς, έβαλαν στη μέση τους δυο Αποστόλους και τους ρωτούσαν με ποια δύναμη και στο όνομα τίνος έκαναν αυτό το θαύμα. Κι ο Πέτρος με θάρρος, φωτισμένος από το Άγιο Πνεύμα ομολόγησε ότι με τη δύναμη του Χριστού που αυτοί σταύρωσαν, αλλά ο Θεός ανέστησε, θεράπευσαν τον δύστυχο χωλό και ότι μόνο από τον Χριστό θα έρθει η σωτηρία στους ανθρώπους.

Οι άρχοντες άκουγαν τον Πέτρο να μιλά κι έμειναν κατάπληκτοι, γιατί κατάλαβαν ότι ήταν ένας απλοϊκός κι αγράμματος ἀνθρωπος που όμως κάτι τον έκανε ικανό να μιλά τόσο φωτισμένα. Έβλεπαν και τον θεραπευμένο χωλό και δεν μπορούσαν να φέρουν καμιά αντίρρηση σε όσα άκουγαν. Αποφάσισαν λοιπόν να μην κάνουν κανένα κακό στους Αποστόλους αλλά τους σύστησαν αυστηρά να μη μιλούν και να μη διδάσκουν για τον Χριστό. Πάλι ο Πέτρος με θάρρος τους είπε: «*Είναιι σωστό ν' ακούμε εσάς ή τον Θεό; Πάντως εμείς δεν μπορούμε να μη μιλάμε γι' αυτά που είδαμε κι ακούσαμε*». Οι άρχοντες πάλι τους απείλησαν, αλλά τους άφησαν ελεύθερους κι εκείνοι πήγαν στους αδελφούς (τους άλλους Χριστιανούς), διηγήθηκαν την περιπέτειά τους και όλοι μαζί προσευχήθηκαν και δόξασαν τον Κύριο για την ολοφάνερη παρουσία Του. Μετά τη θερμή προσευχή σείστηκε ο τόπος κι όλοι πλημμύρισαν από Άγιο Πνεύμα.

[footer eap](#)