

## **Από την δική μας «οφθαλμοφανή» αλήθεια στην εμπιστοσύνη του Πέτρου (Γέροντας Βαρθολομαίος, Καθηγούμενος Ιεράς Μονής Εσφιγμένου)**

[/ Πεμπτουσία](#)



«Επί τω ρήματί σου χαλάσω το δίκτυον» (Λουκ. 5, 5). Μπορεί να καταλάβει κανείς των ανθρώπων το μεγαλείο που κρύβει αυτή η φράση; Μπορεί να πιστέψει τι θα κερδίσει όταν την βάλει στην ζωή του;

Αυτή η φράση βγήκε από το στόμα του Πέτρου προς τον Χριστό όταν του είπε να πάρει πάλι το πλοίο του και να ρίξει τα δίχτυα του. Είναι γνωστός ο διάλογος του Χριστού με τον Πέτρο. Όλη την νύχτα ψαρεύαμε και δεν πιάσαμε τίποτα, «επί τω ρήματί σου χαλάσω το δίκτυον....», επειδή το λες Εσύ θα ρίξω πάλι τα δίχτυα μου, ήταν η απάντηση του Πέτρου, δείχνοντας εμπιστοσύνη στον λόγο του Χριστού.



Πόσο διαχρονική είναι η στάση του Πέτρου και πόσο ελεγκτική για την δική μας έλλειψη εμπιστοσύνης στον ίδιο τον Χριστό μας.

Προσέξτε τα δεδομένα που υπάρχουν:

Ο Πέτρος είναι επαγγελματίας ψαράς, ο Χριστός όχι!

Ο Πέτρος έχει λόγω της ιδιότητός του εμπειρία, ο Χριστός όχι!

Ο Πέτρος έχει κ άμεση εμπειρία γιατί μόλις γύρισε απο το ψάρεμα χωρίς να πιάσει τίποτα, ο Χριστός όχι!

Ο Χριστός διέκρινε την λύπη της αποτυχημένης ψαριάς στο πρόσωπο του Πέτρου και του έδωσε το αντίδοτο που θα του προκαλούσε χαρά με μοναδική προϋπόθεση την εμπιστοσύνη.

Βλέπουμε λοιπόν ότι τα δεδομένα έκλιναν προς το μέρος του Πέτρου, και ο λόγος του Χριστού ήταν αντίθετος προς την «οφθαλμοφανή» αλήθεια που γνώριζε πολύ καλά ο «έμπειρος» Πέτρος!

Ο Χριστός όμως δεν είχε την «οφθαλμοφανή» αλήθεια αλλά την Αλήθεια, χωρίς επίθετα και προσδιορισμούς.

Την Μόνη αλήθεια που είναι το αντίδοτο της λύπης και της απελπισίας που έχει κυριεύσει τους ανθρώπους!

Το αποτέλεσμα της υπακοής του Πέτρου ήταν η χαρά και η ικανοποίηση, γιατί ήταν τόσο μεγάλη η ψαριά που κινδύνευσαν να βουλιάξουν και τα δύο πλοία από το πλήθος των ιχθύων. Αν έμενε με την εμπειρία του και την «οφθαλμοφανή» αλήθεια του, ο Πέτρος, θα είχε στερηθεί την χαρά που του πρόσφερε τόσο πλουσιοπάροχα ο Χριστός!

Ας δούμε κι εμείς όλοι τι στερούμεθα με το να μην εμπιστευόμαστε τον λόγο του Χριστού, εμμένοντας στην δική μας » οφθαλμοφανή » αλήθεια. Μόνοι μας εμποδίζουμε την χαρά από την ζωή μας με τον τρόπο που ζούμε και σκεφτόμαστε!

Ας εμπιστευθούμε τον Χριστό, που είναι η Αλήθεια, για να αξιωθούμε όλοι να γευθούμε ό,τι μας προσφέρει πλουσιοπάροχα Αυτός, διαλύοντας το ψεύδος που μας έχει κυριεύσει, ζώντας επιτέλους μέσα στην αλήθεια, την χαρά και το φως, αντιτάσσοντας στην δική μας «οφθαλμοφανή» αλήθεια την εμπιστοσύνη του Πέτρου....«επί τω ρήματί σου χαλάσω το δίκτυον»!