

Ηγούμενος Εφραίμ: »Να μάθουμε να προσευχόμαστε και να μετανοούμε«

[/ Άγιοι - Πατέρες - Γέροντες / Θαύματα και θαυμαστά γεγονότα / Θεολογία και Ζωή](#)

Image not found or type unknown



Το απόγευμα της Πέμπτης 13 Οκτωβρίου 2016, με την παρουσία πλήθους κόσμου, πραγματοποιήθηκε στο Πνευματικό Κέντρο, η εκδήλωση με θέμα “Ενός δε έστι χρεία”, με ομιλητή τον Καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Βατοπαιδίου Αγίου Όρους Αρχιμ. Εφραίμ, την οποία και διοργάνωσαν η Ιερά Μητρόπολις Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων, μαζί με την Ένωση Χριστιανών Επιστημόνων Νομού Κέρκυρας και τη Σύναξη Φοιτητών και Νέων Επιστημόνων.

Αρχικώς χαιρετισμό απηύθυνε η πρόεδρος της Ένωσης Χριστιανών Επιστημόνων Νομού Κέρκυρας κα Ελισάβετ Κογεβίνα η οποία καλωσόρισε και ευχαρίστησε τον Γέροντα Εφραίμ.

Εν συνεχεία ο Γέροντας Εφραίμ αφού ευχαρίστησε το Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη

Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων κ. Νεκτάριο για την πρόσκληση, επεσήμανε ότι και οι πατέρες του Αγίου Όρους ανησυχούν για την κατάσταση στην πατρίδα μας, πλην όμως ελπίζουν στο Θεό.

Ο σύγχρονος τρόπος ζωής, ο προερχόμενος από τη Δύση, αλλοιώνει τους ανθρώπους και απολυτοποιεί την ενασχόληση της ζωής τους με τα υλικά πράγματα, περιορίζοντάς τους έτσι στις καθημερινές μέριμνες.

Με αυτό τον τρόπο όμως λησμονούν τον πνευματικό τους σκοπό, ο οποίος δεν είναι άλλος από την ένωσή τους με το Χριστό.

Ο κατ' εικόνα Θεού πλασμένος άνθρωπος, πορεύεται μέσω της Μυστηριακής ζωής της Εκκλησίας, στο καθ'ομοίωσιν.

Μόνη μέριμνα του βαπτισμένου στο όνομα της Αγίας Τριάδος Χριστιανού είναι η κάθαρση της καρδιάς του από τα πάθη, με τη σώζουσα Θεία Χάρη.

Με την κάθαρση της καρδιάς και την τήρηση των Θείων εντολών, καθαρίζεται και ο νους. Έτσι ο άνθρωπος γίνεται κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος.

Ο Κύριός μας, μάς καλεί να τον μιμηθούμε. Η εν Χριστώ ζωή δεν είναι εύκολη. Είναι σταυρός και μαρτύριο συνειδήσεως. Η παρηγοριά όμως του Παρακλήτου, ενδυναμώνει τον πιστό.

Επιπλέον ο Γέροντας Εφραίμ σημείωσε ότι δυστυχώς σήμερα βλέπουμε τους ανθρώπους να διακατέχονται από μελαγχολία, κατάθλιψη και ακεφιά, διότι εγκατέλειψαν τις παραδόσεις.

Η Παράδοση είναι η τέχνη της σωτηρίας. Μέσα σε αυτήν βλέπουμε τους Αγίους της Πίστεώς μας και καλούμαστε να τους μιμηθούμε.

Χρειάζεται να μάθουμε να προσευχόμαστε και να μετανοούμε, μέσω της ταπείνωσης. Η ταπείνωση δεν είναι κόμπλεξ κατωτερότητας.

Τουναντίον, ο ταπεινός άνθρωπος, συνειδητοποιώντας την μηδαμινοτητά του έναντι του Θεού, κατανύγεται παραιτούμενος από το ίδιο θέλημα και βιώνει από αυτήν κιόλας τη ζωή την αιωνιότητα.

Κλείνοντας ο Γέροντας Εφραίμ τόνισε ότι ο πιστός Χριστιανός δεν απελπίζεται, διότι έχει τη βεβαιότητα του Αναστάσιου εκ νεκρών Κυρίου, ότι το Σώμα Του, η Εκκλησία "πύλαι Άδου ου κατισχύσουσιν αυτής".

Έτσι και η πατρίδα μας θα ξεπεράσει τις δυσκολίες, με πίστη όμως ακράδαντη στο

Χριστό.

Τέλος το λόγο πήρε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων κ. Νεκτάριος ο οποίος αφού ευχαρίστησε το Γέροντα Εφραίμ, υπογράμμισε ότι παρά την οικονομική κρίση που βιώνει η πατρίδα μας, με τη Χάρη του Θεού οι άνθρωποι και κυρίως οι νέοι, συνειδητοποιούν ότι μοναδική τους απαντοχή είναι ο Ιησούς Χριστός, ο Οποίος μιλάει στις καρδιές τους.

Η παρουσία του Κυρίου στη ζωή μας είναι εμφανέστατη ,ιδίως κατά την ώρα της προσευχής, η οποία έλκει την Άκτιστη Χάρη του Τριαδικού Θεού.

Ο Σεβασμιώτατος ζήτησε από το Γέροντα Εφραίμ να προσεύχεται μαζί με τη συνοδεία του στο Αγίωσυμο Όρος, όπου η Χάρις της Κυρίας Θεοτόκου το επισκιάζει, για τη σωτηρία των ανθρώπων.





Πηγή: romfea.gr