

Μας ψεκάζουν; Πώς άρχισαν όλα (Δρ. Πέτρος Παναγιωτόπουλος, Υπεύθυνος Περιεχομένου Πεμπτουσίας)

[/ Πεμπτουσία](#)



Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί στον τόπο μας μια (παρα)φιλολογία σχετικά με τους ψεκασμούς, οι οποίοι υποτίθεται ότι τελούνται από γνωστές ή άγνωστες δυνάμεις, για να κρατήσουν τους πολίτες πειθήνιους (σαν να μην υπάρχουν άλλες μέθοδοι...). Όπως συμβαίνει όμως και σε πλήθος άλλων περιπτώσεων, οι σχετικές αντιλήψεις δεν αποτελούν αμιγώς ελληνικό προϊόν, αλλά έχουν πρωτοδιατυπωθεί καταρχάς στην αλλοδαπή και κατόπιν εισάγονται στην εγχώρια συζήτηση ως συνταρακτικές αποκαλύψεις.

Η υλική βάση αυτών των υποθέσεων ανάγεται στους ψεκασμούς νεφών για την ενδυνάμωση ή την αποφυγή βροχοπτώσεων. Από τη δεκαετία του 1960, ακόμη, είχαν παρατηρηθεί ίχνη από εκπομπές τριμεθυλο-αργιλίου λόγω πυραύλων που εκτοξεύονταν στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας για στρατιωτικούς ή μετεωρολογικούς σκοπούς. Είναι εξάλλου γνωστό ότι η ένωση του τριμεθυλο-αργιλίου με το οξυγόνο ισοδυναμεί με καύση που συνοδεύεται από εκπομπή φωτός.



Πολλές

από τις αιτιάσεις των υποστηρικτών των ψεκασμών βασίζονται επίσης στο γεγονός των δοκιμών διασποράς βιολογικού υλικού, που έγιναν κυρίως στο Ηνωμένο Βασίλειο (κατά βάση στην περιοχή του Dorset, από το στρατιωτικό πλοίο «Icewhale»), αλλά και στις Η.Π.Α., κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου. Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της προφύλαξης από το ενδεχόμενο βιολογικής επίθεσης από τις χώρες του τότε Συμφώνου της Βαρσοβίας και δεν αποδείχθηκε ότι ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνες για τον πληθυσμό (εξάλλου διακόπηκαν από τα μέσα της δεκαετίας του 1970). Σε άλλους, πάλι, ξύπνησαν οι μήνες του πανικού που προκλήθηκε το 1981, όταν ο Κυβερνήτης της Καλιφόρνια έδωσε εντολή ψεκασμών για να αντιμετωπιστούν οι μύγες των μεσογειακών φρούτων, που είχαν αυξηθεί επικίνδυνα. Πολλοί τότε θεώρησαν ότι οι ουσίες που χρησιμοποιήθηκαν ήταν επικίνδυνες για τον πληθυσμό.

Αυτό που σε γενικές γραμμές ισχύει είναι η απόδοση των εικόνων που προκαλούν τα σωματίδια πάγου, τα οποία σχηματίζονται από τις εκπομπές των αεριωθούμενων αεροπλάνων και στη συνέχεια εξατμίζονται (γνωστών και ως ιχνών συμπύκνωσης, για συντομία «contrails», από τη σύντμηση των λέξεων condensation/συμπύκνωση και trails/ίχνη), στα υπολείμματα των υποτιθέμενων μυστικών ψεκασμών με χημικές ουσίες, που διενεργούν οι κυβερνήσεις (τα οποία έλαβαν την ονομασία «chemtrails» από τη συνένωση των λέξεων chemical/χημικό και trail/ίχνος). Με άλλα λόγια τα φυσικώς παραγόμενα contrails εκλαμβάνονται σαν ύποπτα chemtrails.

Τα ίχνη των αεροπλάνων (contrails) χρονολογούνται ήδη από την εποχή που τα

αεροσκάφη πετούσαν σε ύψη στα οποία οι ατμοσφαιρικές συνθήκες επέτρεπαν την εμφάνιση και διατήρησή τους. Οι πρώτες φωτογραφίες με τέτοια ίχνη λαμβάνονται ήδη από τα 1918. Ωστόσο, η εμφάνιση των ιχνών στον ουρανό δεν έπαυε να εντυπωσιάζει και να δημιουργεί απορίες για δεκαετίες. Εντοπίζονται, έτσι, αρκετά δημοσιεύματα στον Τύπο των Ηνωμένων Πολιτειών από τη δεκαετία του '50 που περιγράφουν την εμφάνιση των περίεργων αυτών σχηματισμών στον ουρανό. Σε πολλές περιπτώσεις τα ίχνη των αεροπλάνων συνδέονται ευθέως με το αγαπημένο θέμα της εποχής, την εμφάνιση UFO! Σε μια περίπτωση, το 1920 ένα τέτοιο ίχνος συνδέθηκε με τη διέλευση ... κομήτη.

Ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του '90 είχαν αρχίσει να διατυπώνονται οι πρώτες αναφορές για υποτιθέμενους ψεκασμούς από την κυβέρνηση των Η.Π.Α. Όλα ξεκίνησαν από το δημοσιογράφο Richard Lew Finke μέσα από την κατασκευή ενός ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail). Ο Finke (1952-2011) ήταν ενεργό μέλος της «Χριστιανικής Εκκλησίας του Fairfield» (προτεσταντική παραφυάδα ενθουσιαστικών τάσεων, ίδρ. 1860), περιέγραφε τον εαυτό του ως «δίκαιο μάγκα» και ήταν υπεύθυνος στο ραδιοφωνικό σταθμό WLRV, που εξέφραζε τη λεγόμενη «χριστιανική δεξιά» (γνωστή από τις στενές διασυνδέσεις της με την κυβέρνηση του G.W. Bush). Όπως φαίνεται, ιδιαίτερη καμπή στο ρόλο του Finke σχετικά με το ζήτημα των «ψεκασμών» υπήρξε η γνωριμία του με το συντοπίτη του (ήταν και οι δύο από το Οχάιο) L.W. Harris.

Ο μικροβιολόγος Larry Wayne Harris φέρεται πως συμμετείχε κατά τη δεκαετία του '80 στη νεοναζιστική οργάνωση «Άρια Έθνη» (Aryan Nations) ως ... υπολοχαγός. Φαίνεται όμως, ότι κατά την επόμενη δεκαετία είχε αποχωρήσει απ' αυτήν. Ήταν γνωστός για τα σενάρια που εξύφαινε και εξήπταν τη φαντασία των μελών του υπερσυντηρητικού «Πατριωτικού Κινήματος» (Patriot Movement). Το όνομα του Harris απασχόλησε την κοινή γνώμη το 1995, όταν εργαζόταν σε Εργαστήρια Καθαρισμού Υδάτων και κατηγορήθηκε ότι χρησιμοποίησε επιστολόχαρτα της Εταιρείας για να παραγγείλει βακτήρια βουβωνικής πανώλης από εξειδικευμένα εργαστήρια. Στο μεταξύ, το ίδιο έτος δημοσίευσε ηλεκτρονικά (on line) το βιβλίο Bacteriological Warfare: A Major Threat to North America (Βακτηριολογικός Πόλεμος: Μια μείζων απειλή για τη Βόρειο Αμερική). Απολογούμενος ο ίδιος δήλωσε ότι χρειάστηκε το συγκεκριμένο υλικό για να καταστήσει περισσότερο αξιόπιστο το περιεχόμενο του βιβλίου του. Επίσης, μολονότι, θεωρούσε ότι το έργο θα βοηθούσε στην αμερικανική απάντηση απέναντι σε γυναίκες από το Ιράκ που θα επιχειρούσαν να πλήξουν τις ΗΠΑ με βιολογικά όπλα, το κείμενό του χαρακτηρίστηκε ως «Οδηγίες χρήσης για υποψήφιους βιο-τρομοκράτες». Πολλοί υποπτεύθηκαν ακόμη ότι δημιούργησε όλο το θόρυβο ο ίδιος, για να προωθήσει τις πωλήσεις του βιβλίου του.

(συνεχίζεται)