

Υποστηρικτικές απόψεις της θεωρίας των ψεκασμών και η σύνδεσή τους με τον προτεσταντισμό (Δρ. Πέτρος Παναγιωτόπουλος, Υπεύθυνος Περιεχομένου Πεμπτουσίας)

[/ Πεμπτουσία](#)



[Προηγούμενη δημοσίευση: <http://bit.ly/2f6f3VO>]

Εκείνη την εποχή αναλαμβάνει δράση και ο δημοσιογράφος William Thomas, που έδωσε μέσα από τα άρθρα και τις εκπομπές του μεγάλη δημοσιότητα στο θέμα. Ο Thomas είχε ένα πλούσιο παρελθόν αντικυβερνητικού ακτιβισμού, αριστερής απόκλισης. Τον Ιανουάριο του 1999 ήταν ο πρώτος που χρησιμοποίησε τον όρο «Chemtrails». Δύο μήνες μετά, το Μάρτιο του 1999, προχώρησε στην έκδοση του δελτίου «Χημικά ίχνη πάνω από την Αμερική» (Chemtrails over America), που είχε διάρκεια ζωής λίγων μηνών. Σ' αυτό φιλοξενούνταν οι σχεδόν υποχονδριακές και ελαφρώς υστερικές μαρτυρίες και φωτογραφίες όσων εξελάμβαναν τα αεροπορικά ίχνη (contrails) για χημικά σημάδια (chemtrails) και ισχυρίζονταν πως είχαν διαπιστώσει επιδράσεις στην υγεία τους. Όσο για τη θεωρία του Thomas, αυτός ισχυριζόταν πως η κυβέρνηση των Η.Π.Α. είχε υιοθετήσει ένα σχέδιο δραστηκής μείωσης του πληθυσμού και οι ψεκασμοί αποτελούσαν ένα τμήμα αυτού του σχεδίου. Υποστήριζε, επιπλέον, πως η νόσος του AIDS είχε εξαπλωθεί από εμβολιασμούς ομοφυλοφίλων, που είχαν γίνει στο πλαίσιο του ίδιου σχεδίου. Οι απόψεις του Thomas βρήκαν ευήκοα ώτα ακόμη και στο οικολογικό δίκτυο «The Earth Rainbow Network», αν και παρουσιάστηκαν με σαφή μετριοπάθεια.



Τον

Απρίλιο του 1999 ο W. Thomas σε συνεργασία με την αμερικανίδα δημοσιογράφο E. Cassani δημοσιεύει τα αποτελέσματα της ανάλυσης δύο δειγμάτων μιας καφέ ζελέ ουσίας, η οποία ελήφθη από περιοχές που ισχυρίσθηκε ότι ψεκάσθηκαν. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, τα δείγματα περιείχαν ιδιαίτερα επικίνδυνο βιολογικό υλικό. Ωστόσο, δεν κατονομάζει όλα τα βακτήρια ή τους μύκητες που εντόπισε. Και αυτά όμως που δήλωσε ότι περιλαμβάνονται στα δείγματα, διαπιστώνεται πως βρίσκονται ήδη στη φύση (στο νερό ή το έδαφος), ενώ η απουσία περαιτέρω λεπτομερειών από τον ίδιο για τη μορφή της έρευνας προκάλεσε πολλά ερωτήματα για την αξιοπιστία της. Ακόμη, δημιουργούνται ζητήματα σχετικά με τη δυνατότητα επιβίωσης των βακτηρίων, εφόσον ψεκάζονται από ύψος 10 χιλιομέτρων (λόγω της επίδρασης του ήλιου ή των θερμοκρασιακών συνθηκών), τη διασπορά τους και την ανάμιξή τους με τα βακτήρια του εδάφους.

Ορισμένοι υποπτεύονται, πάντως, ότι η εμμονή του Thomas με το θέμα σχετίζεται με την εμπλοκή του σε εταιρείες που εμπορεύονται σκευάσματα, τα οποία υποτίθεται ότι προστατεύουν από τους ψεκασμούς. Γεγονός είναι πάντως ότι ο ίδιος δεν χαίρει ιδιαίτερης εκτίμησης ούτε από τους οπαδούς των ψεκασμών, λόγω της αναξιπιστίας που του προκάλεσαν οι αντιφάσεις στις οποίες κατά καιρούς έχει περιέλθει.

Στα τέλη του ίδιου έτους (Νοέμβριος 1999) εμφανίζεται και η σχετική ιστοσελίδα για τα «contrails», από τον Art Bell, έναν παραγωγό δημοσιογραφικών εκπομπών

σχετικών με παραφυσικά φαινόμενα και θεωρίες συνωμοσίας, στις οποίες αρκετές φορές καλεσμένος ήταν ο W. Thomas. Ο Bell δήλωσε στις αρχές του 1999 ότι αφού πληροφορήθηκε για τα chemtrails στην εκπομπή του από τον W. Thomas, μόλις επέστρεψε σπίτι του τα παρατήρησε και κατόπιν αρρώστησε.

Την ίδια περίοδο (1998-2000), στη διάδοση της θεωρίας των ψεκασμών συνέβαλαν ακόμη και οι:

- John Grace, απόστρατος αξιωματικός, συγγραφέας βιβλίων σχετικών με Αγνώστου Ταυτότητας Ιπτάμενα Αντικείμενα (UFO) και Κρυφές Κυβερνήσεις, ο οποίος κατηγορήθηκε για παραποιήσεις εγγράφων, προκειμένου να υποστηρίξει τα γραφόμενά του. Εμφανίζεται συχνά και με το ψευδώνυμο «Val Valerian». Δε θεωρείται ιδιαίτερα αξιόπιστος ούτε και από τους ίδιους τους οπαδούς της συνωμοσιολογίας.
- Jeff Rense, ραδιοφωνικός παραγωγός, με εκπομπές σχετικές με διάφορα σχέδια συνωμοσίας (σχετικά με την 11η Σεπτεμβρίου, ή τα UFO), παραφυσικά φαινόμενα, την άρνηση του Ολοκαυτώματος.
- Joe Burton, ιδιώτης, που κατά δήλωσή του εξοργίστηκε από το γεγονός ότι οι ψεκασμοί δημιούργησαν ασθένειες στον ίδιο, τη σύζυγό του και το σκύλο τους, οπότε επιδόθηκε σε προσωπική έρευνα και εκστρατεία ενημέρωσης του κοινού.
- Al Cupett, απόστρατος, ο οποίος σε σειρά συνεντεύξεών του ισχυριζόταν ότι οι πιλότοι των αεροπλάνων που ψεκάζουν είναι αλλοδαποί, μάλλον Ρώσοι ή Κινέζοι.
- Clifford Carnicom, σύμβουλος υπολογιστών, τα ντοκουμέντα του οποίου από αναλύσεις εργαστηρίων έχουν επανειλημμένα αμφισβητηθεί.

Το 2001, κατά τη συζήτηση ενός νομοσχεδίου, το μέλος της Βουλής των αντιπροσώπων D. Kucinich κατέθεσε μία λίστα με όπλα υφιστάμενα αλλά και δυνάμενα να κατασκευαστούν, στα οποία συμπεριλάμβανε και τα «chemtrails». Το περίεργο είναι ότι ο συγκεκριμένος βουλευτής ανήκει στη φιλελεύθερη πτέρυγα των Δημοκρατικών. Λιγότερο περίεργο είναι μάλλον ότι ο κ. Kucinich εκλέγεται στην πατρίδα των Finke και Harris, το Οχάιο. Όπως και να 'χει, όταν ζητήθηκαν από το πολιτικό του γραφείο διευκρινίσεις για τη συμπερίληψη αυτή, εκφράσθηκε περισσότερο έκπληξη και κυρίως ανετοιμότητα να ερμηνεύσουν τι εννοείται. Έκτοτε, από όσο γνωρίζουμε, δεν υπήρξε άλλη αναφορά στο θέμα από την πλευρά του, καθώς ο ίδιος τροποποίησε το κείμενό του και το νομοσχέδιο τελικά δεν εγκρίθηκε.

Κλείνοντας, αξίζει να μνημονευθεί μία επιπλέον διάσταση. Όπως αναφέρθηκε, οι περισσότεροι από τους πρωτεργάτες της διάδοσης της ιδέας των «chemtrails»,

όπως και το σύνολο των υποστηρικτών της, διατηρούν στενές σχέσεις με προτεσταντικές ομολογίες. Είναι χαρακτηριστικό, λοιπόν, το γεγονός ότι στην ορολογία των ομάδων αυτών, οι συνωμότες που απεργάζονται σχέδια για την καταστροφή του ανθρώπινου πληθυσμού ή για τη συγκρότηση παγκόσμιας υπερκυβέρνησης κ.λπ. λαμβάνουν συγκεκριμένες ονομασίες, όπως «ελίτ», «λέσχη Μπίλντεμπεργκ», NATO, CIA, «Πεφωτισμένοι» (Illuminati), τραπεζίτες, άνθρωποι της Νέας Τάξης Πραγμάτων, διεθνής Σιωνισμός κ.ά. - ανάμεσα στις οποίες υπάρχει και μία με τα αρχικά «TRTB». Αυτή προέρχεται από την έκφραση: The Powers To Be, η οποία αποτελεί απόδοση του παύλειου «ούσαι εξουσίαι» (Ρωμ. 13, 1) - παρερμηνεύοντας πλήρως το νόημα του χωρίου: ο Απόστολος Παύλος κάθε άλλο παρά υπονοεί εξουσίες που απεργάζονται την εξολόθρευση των πολιτών τους.