

Για την Ιερά Μονή Βατοπαιδίου

[/ Υπόθεση Μονής Βατοπαιδίου](#)

Γράφει η Όλγα Κονναρή-Κόκκινου – Δημοσιογράφος

Όλοι γνωρίζουν ότι το να παρασιωπάς γεγονότα εσκεμμένα στα Μέσα Ενημέρωσης, είσαι το ίδιο ένοχος με το να τα παραποιείς.

Στις Κυπριακές εφημερίδες τις τελευταίες 20 μέρες έχουν απομονωθεί κάποιες προτροπές από συγκεκριμένο βιβλίο του γέροντα Ιωσήφ Βατοπεδινού, σχετικά με την αρετή της Υπακοής και δόθηκε η εντύπωση ότι ο γέροντας στα μοναστήρια επιδιώκει ν' αντικαθιστά τον Χριστό και ο Χριστός πάει περίπατο! Έχει δοθεί η εντύπωση ότι οι συχνές περιοδείες του γέροντα Εφραίμ εκτός Αγίου Όρους με την Αγία Ζώνη της Παναγίας, αποσκοπούν στην προβολή του «ως κατεξοχήν γέροντα» και ότι τα αφιερώματα των πιστών σε τέτοιες περιοδείες καταλήγουν στη Μονή.

Πρώτον, η θαυματουργική Ζώνη ανήκει στον πιστό λαό που έχει δικαίωμα να την ευλαβείται και να την προσκυνά όσο πιο συχνά γίνεται.

Οι ηγούμενοι, γνωρίζοντας αυτό το χρέος προς το Θεό και τον κόσμο, κατεβαίνουν από το Άγιο Όρος και την ησυχία, για να περιφέρουν την Ζώνη , ή οποιοδήποτε άλλο Ιερό κειμήλιο, για την ευλογία που παίρνουν οι άνθρωποι και τα αμέτρητα θαύματα που γίνονται.

Βιβλίο με τα θαύματα που έγιναν με την κάθοδο της Αγίας Ζώνης στην Κύπρο και την Ελλάδα έχει ήδη εκδοθεί και αναμένεται και δεύτερο.

Τα βιβλία αυτά μοιράζονται στον κόσμο.

Δεύτερον, τα όποια αφιερώματα των πιστών στις περιοδείες παραμένουν στους ενοριακούς ναούς, όπου εκτίθενται τα ιερά κειμήλια και δεν πηγαίνουν στις Αγιορείτικες Μονές.

Τρίτον, αν πρέπει ο ίδιος ο ηγούμενος να συνοδεύει κάποιο ιερό κειμήλιο, ας το κρίνει ο αναγνώστης, αφού σκεφτεί με πόση προσοχή και επιμέλεια ο ίδιος προσέχει οτιδήποτε πολύτιμο έχει, είτε τα παιδιά του, είτε την περιουσία του.

Τέταρτον, ο κόσμος διψά για αυθεντικό λόγο Θεού και έχει αλάνθαστο κριτήριο για το ποιος τον μεταδίδει, και είναι ο κόσμος που αποδίδει την τιμή και την ευλάβεια σ' αυτόν που κρίνει ότι είναι άξιος της και τον ονομάζει «Γέροντα».

Δίνεται η εντύπωση ότι τα χρήματα των εκκλησιών και των ιερών μονών μένουν σε κάποιο κορβανά και ότι ο ηγούμενος ή ο αρχιεπίσκοπος κάθεται και τα μετρά ως άλλος Σκρουτζ Μακ Ντακ και κάνει επιχειρήσεις για να τα αυξήσει.

Κανείς δεν αναφέρεται στις μεγάλες ελεημοσύνες και τα έργα που γίνονται και τη βοήθεια υλική και άλλη, που παίρνουν πάρα πολλοί δυστυχισμένοι άνθρωποι και οικογένειες , ακόμα και ολόκληρες ενορίες, από τις Μονές και την Εκκλησία, γιατί εκ προοιμίου οι ελεημοσύνες είναι κρυφές.

Αυτό ισχύει και για την Ιερά Μονή Βατοπεδίου και τα Μετόχια της. Ιδιαίτερα για το Μετόχι στο Πόρτο Λάγος, στην Ξάνθη, στην επίμαχη λίμνη «περί ης ο λόγος γίνεται»...

Ο μακαριστός γέροντας Παΐσιος έλεγε: Ας μην ψάχνουμε σαν τις μύγες να βρούμε και την παραμικρή ακαθαρσία για να καθήσουμε, αλλά σαν τις μέλισσες τα άνθη για να τρυγούμε τη γύρη.

Ας περιμένουμε, λοιπόν, να λάμψει η αλήθεια, παρά να ρίχνουμε μύδρους και να αφήνουμε υπονοούμενα.

ΠΗΓΗ: romfea.gr