

12 Νοεμβρίου 2016

Οι Κυθρεώτες και όλοι οι εκτοπισμένοι της ευρύτερης περιοχής της Κυθρέας εόρτασαν τον Ιεράρχη των Προσφύγων, Άγιο Δημητριανό Κυθρέας (5-6 Νοεμβρίου 2016)

[/ Θαύματα και θαυμαστά γεγονότα / Ορθόδοξη πίστη](#)

image not found or type unknown



Το Σάββατο 5 Νοεμβρίου 2016, ώρα 4:30 μ.μ. τελέστηκε Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός στον Ιερό Ναό Παναγίας Παλλουριωτίσσης, όπου φυλάσσονται τα Ιερά Λείψανα του Αγίου Δημητριανού και η Ιερή Εικόνα της Παναγίας Χαρδακιωτίσσης. Χοροστάτησε και κήρυξε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Χύτρων και Ηγούμενος της Ι. Μ. Αγίου Νεοφύτου, κ. Λεόντιος.

Την Κυριακή 6 Νοεμβρίου, ανήμερα της εορτής, λειτούργησε και κήρυξε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μεσαορίας κ. Γρηγόριος στον ίδιο Ιερό Ναό.

Στο τέλος του Εσπερινού και της Θείας Λειτουργίας ανεπεύθη δέηση υπέρ ανεύρεσης των αγνοουμένων μας και ταχείας επανόδου όλων των εκτοπισμένων στις εστίες τους.

Από την Ιερά Αρχιεπισκοπή, οι Εκκλησιαστικές Επιτροπές των Ενοριών της Κυθρέας

Μέγας Εσπερινός της Εορτής

του Αγίου Δημητρίου, Επισκόπου Κυθρέας

Χαιρετισμός Επισκόπου Μεσαορίας Γρηγορίου

Παναγία Ευαγγελίστρια Παλλουριωτίσσης, Σάββατο, 5 Νοεμβρίου 2016

Ημέρα χαρμολύπης ανέτειλε. Αναστάσεως ημέρα και εορτασμός της πανίερης μνήμης του Αγίου και Οικουμενικού Ιεράρχου Δημητρίου επισκόπου Χύτρων, του προστάτη των προσφύγων και πολιούχου της Κυθρέας και της Κύπρου μας.

Θεοφιλέστατε, άγιε Καθηγούμενε της Ιεράς Βασιλικής και Σταυροπηγιακής Μονής του Αγίου Νεοφύτου, Επίσκοπε Χύτρων κ. Λεόντιε,

Σεβαστοί Πατέρες,

Κύριοι Βουλευτές,

Κύριε Δήμαρχε Κυθρέας,

Κύριοι Πρόεδροι των κοινοτήτων της ευρύτερης περιοχής της Κυθρέας,

Κύριοι Πρόεδροι των «Χύτρων» και των άλλων Σωματίων μας,

Αγαπητοί μου συνεργάτες, μέλη των Εκκλησιαστικών Επιτροπών των Ενοριών και κοινοτήτων μας,

Αγαπητοί μου Χριστιανοί,

Χαρά και λύπη πάνε ανάμα στη ζωή μας, αλλά και στην εμπειρία μας εντός της Αγίας μας Ορθοδόξου Εκκλησίας.

Χαρά δια της Αναστάσεως του Κυρίου μας και Σωτήρος του κόσμου, όπως το ζούμε απόψε εμπειρικά. Κάθε Σαββατοκυριακό καλούμαστε από την Εκκλησία όλοι μαζί οι πιστοί να δοξολογήσουμε τον Αναστημένο Θεάνθρωπο Λυτρωτή μας.

«Πεφώτισται τὰ σύμπαντα, τῇ ἀναστάσει σου Κύριε, καὶ ὁ Παράδεισος πάλιν ἠνέωκται, πᾶσα δὲ ἡ κτίσις ἀνευφημοῦσά σε, ὕμνον σοι καθ' ἑκάστην προσφέρει.[1]
»

«Τῷ πάθει σου, Χριστέ, παθῶν ἠλευθερώθημεν, καὶ τῇ Ἀναστάσει σου ἐκ φθορᾶς ἔλυτρώθημεν· Κύριε δόξα σοι»[2].

Μας διακατέχει λύπη για τα ανθρώπινα πάθη και αδυναμίες, αλλά και ταυτόχρονα χαρά για την απελευθέρωση, δια της Αναστάσεως, από τα πάθη μας.

Απόψε προβάλλει εξίσου με την Ανάσταση, ως χαρά και αναψυχή η εορτή του Μεγάλου Ιεράρχου, του καλού ποιμένου[3], του ταπεινού και δυναμικού πνευματικού πατέρα, του Αγίου Δημητρίου επισκόπου Κυθρέας, που μάς διδάσκει με την ενάρετη βιοτή του όλα τα αποτελέσματα της χαρμολύπης.

Χαρά για τη χάρη, τα χαρίσματα και τα αξιώματα που πλουτίζει ο Θεός τον κάθε άνθρωπο και δη και το Επίσκοπο για να μπορεί χωρίς φόβο και πάθος, στοιχεία του κόσμου τούτου, να ορθοτομεί τον «λόγο της αληθείας». Ταυτόχρονα όμως να αντέχει την παροδική εμπειρία των θλίψεων, ένεκα της αγνωμοσύνης και του εγωϊσμού των ανθρώπων που ηθελημένα ή αθέλητα γρήγορα ενθουσιάζονται και γρήγορα λησμονούν το ορθό, το αληθινό, το πρόπον.

Όλα αυτά γίνονται πιο φανερά «όταν ο λύκος έρχεται να κατασπαράξει την ποίμνη [4]. Τότε, ο «μισθωτὸς φεύγει, ὅτι μισθωτὸς ἔστι καὶ οὐ μέλει αὐτῷ περὶ τῶν προβάτων»[5].

Αυτά και πολλά άλλα πιο δύσκολα βίωσε ο Άγιος Δημητριανός και εκ των έσω και εκ των έξω. Εκείνο που τον καταξίωσε ήταν η σταθερότητά του στην Αγία μας Ορθόδοξο Πίστη. Η φροντίδα και η συμπαράστασή του στο λογικό ποίμνιο, τον λαό του Θεού, τον οδήγησε μέχρι και στην Βαγδάτη και την επιστροφή στην πατρίδα μαζί με τα παιδιά του τους Χριστιανούς.

Σήμερα, Θεοφιλέστατε Επίσκοπε με τον τιμημένο και ιστορικό τίτλο της πάλαι ποτέ διαλαμπάσης Επισκοπής Χύτρων, κ. Λεόντιε, η Χάρις του Παναγίου Πνεύματος μας επιφύλαξε ακόμη μια χαρμολύπη.

Η χαρά μας είναι μεγάλη για την ανταπόκρισή σας στην πρόσκλησή μας, με τις ευλογίες του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου μας, να έρθετε και να προστείτε του Μεγάλου Εσπερινού και να ευλογήσετε τον λαό του Θεού και ιδιαίτερα τους εκτοπισμένους αδελφούς μας. Η χαρά μας παραμένει απερίγραπτη και σας ευχαριστούμε. Γνωρίζει ο λαός μας ότι η παρουσία του Επισκόπου είναι

αναστάσιμη χαρά, είναι παρουσία εις τόπον και τύπον του Φωτοδότη Χριστού.

Την αναστάσιμη αυτή χαρά προσπαθεί να επισκιάσει η λύπη και η θλίψη της απώλειας και ο εκτοπισμός από την πατρική γη «κρίμασιν οἷς οἶδε Κύριος», ένεκα της τουρκικής εισβολής και συνεχιζόμενης κατοχής της Κυθρέας και εν γένει του βορείου τμήματος της πατρίδας μας.

Γνωρίζετε άγιε Καθηγούμενε, ότι όλα του κόσμου τούτου είναι πρόσκαιρα, τα μόνιμα και τα αιώνια είναι η Σοφία του Θεού, ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, τον οποίο τόσο πολύ αγάπησε ο Άγιος Δημητριανός, ο Προστάτης των Προσφύγων.

Ευχηθείτε, σας παρακαλούμε, αυτή τη χαρά της Αναστάσεως, αυτή η χαρά και η πνευματική αύρα που εκπηγάζουν από τα ιερά Λείψανα του Αγίου Δημητριανού, να μας τροφοδοτούν όλους καθημερινά να πορευόμαστε τίμια και αυθεντικά, με προοπτική την ελευθερία της πατρίδας μας και τη χαρά του Παραδείσου από αυτή τη ζωή, με τις πρεσβείες της Παναγίας Χαρδακιωτίσσης και όλων των Αγίων μας.

Όπως γνωρίζετε, άγιε Καθηγούμενε, ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος μας, που σήμερα βρίσκεται σε αποστολή στην συμπρωτεύουσα, την Θεσσαλονίκη και αύριο θα συμμετάσχει σε συλλείτουργο στον Άγιο Δημήτριο, μέσα στα πλαίσια της καλής διαποίμανσης της Αρχιεπισκοπικής περιφέρειας ανέθεσε στον ομιλούντα, την ανασύσταση των Εκκλησιαστικών Επιτροπών του κατεχόμενου τμήματος. Θέλω με την ευκαιρία αυτή, να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες και συμπαραστάτες μέλη των εκκλησιαστικών συμβουλίων, αλλά και τους δημάρχους, κοινοτάρχες και εκπροσώπους όλων των οργανωμένων συνόλων των προσφύγων μας. Σε αυτή την προσπάθεια διατήρησης της μνήμης και της νοσταλγίας της κατεχόμενης γης μας δεν περισεύει κανείς. Εργαζόμαστε με την Εκκλησία και για την Εκκλησία.

Επικαλούμενος την κατανόησή σας, σε λίγο θα πρέπει να μεταβώ για δεύτερο Εσπερινό στο ελεύθερο τμήμα του προαστίου της Ομορφίτας, διότι και οι εκεί χριστιανοί μας εορτάζουν ως πολιούχο τους τον Άγιο Δημητριανό. Αύριο θα είναι κι εκείνοι εδώ μαζί μας στον ιερό ναό της Παναγίας Ευαγγελίστριας της Παλλουριώτισσας.

Θέλω να μου επιτρέψετε, Θεοφιλέστατε, εις ανάμνησιν της αποψινής χοροστασίας σας και ευλογίας για εμάς, να σας προσφέρω ως πρόεδρος των Εκκλησιαστικών Επιτροπών της Κυθρέας αυτό το ιερό εγκόλπιο να κοσμεί το στήθος σας και να προσεύχεστε για όλους μας και να ευλογείτε τον λαό του Θεού.

Στο τέλος θα θέλαμε να ακούσουμε εκ του περισσεύματος της καρδιάς σας λόγο παρηγορητικό, θεολογικό και εθνικό λόγο.

Ὡς εὔπαρέστητε! Ἄγιε Καθηγούμενε!

Καλῶς μας ἦλθατε.

[1] Στιχηρὰ Ἀναστάσιμα τῆς Ὀκτωήχου. Ἦχος γ´.

[2] Ἀπόστιχα, Τὸ Ἀναστάσιμον. – Ὀκτώηχος. Ἦχος α´.

[3] Ἰωάν. 10, 11: «ἐγὼ εἶμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός. ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων».

[4] Ἰωάν. 10, 12: «ὁ μισθωτὸς δὲ καὶ οὐκ ὢν ποιμὴν, οὗ οὐκ εἰσὶ τὰ πρόβατα ἴδια, θεωρεῖ τὸν λύκον ἐρχόμενον καὶ ἀφίησι τὰ πρόβατα καὶ φεύγει· καὶ ὁ λύκος ἀρπάζει αὐτὰ καὶ σκορπίζει τὰ πρόβατα».

[5] Ἰωάν. 10. 13.

Πηγή: churchofcyprus.org.cy