

20 Νοεμβρίου 2016

Η πρώτη Θεία Λειτουργία του Μητροπολίτη Άρτης Καλλινίκου, στην οποία δήλωσε: «Οφείλω να συνεχίσω τους αγώνες μου με θερμότερο ζήλο

»

/ [Ειδήσεις και Ανακοινώσεις](#)

Image not found or type unknown



Άρτης Καλλινίκος: »Οφείλω να συνεχίσω τους αγώνες μου με θερμότερο ζήλο»

Ακολουθεί ο ενθρονιστήριος λόγος του Μητροπολίτη Άρτης κ. Καλλινίκου, τον οποίο εξεφώνησε στον Ιερό Ναό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Δημητρίου κατά την τελετή ενθρονίσεως του:

Ανεβαίνοντας τις βαθμίδες του αρχιερατικού θρόνου της ιστορικής Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, την οποία το Σεπτό Σώμα της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της

Ελλάδος με εξέλεξε για να ποιμάνω, έρχονται στο νου μου τα λόγια του Αναστημένου Κυρίου μας Ιησού Χριστού προς τον Απόστολο Πέτρο.

«Σίμων Ιωνά αγαπάς με πλείον τούτων;»

Την ερώτηση αυτή απηύθυνε τρεις φορές ο Κύριος μας προς τον μαθητή Του για να λάβει τρεις επίσης φορές την διαβεβαίωση απ' τον Πέτρο: «Ναι κύριε συ πάντα οίδας, συ γινώσκεις ότι φιλώ Σε...». Και τότε ο Ιησούς επώμισε σε αυτόν το μεγάλο έργο της διαποιμάνσεως: «Βόσκε τα αρνία μου...ποιμάνει τα πρόβατά μου...»

Την ίδια ερώτηση αισθάνομαι να απευθύνει και προς την ταπεινότητα μου ο Κύριος μας: «αγαπάς με πλειον τουτων.....»; Δύσκολη η απάντηση, μεγάλη η ευθύνη, βαρύ το φορτίο.

Η απάντηση γίνεται δυσκολότερη όταν γνωρίζεις πως σκοπός του εκκλησιαστικού ποιμένος είναι η πνευματική ολοκλήρωση, η εν Χριστώ απολύτρωση, η πληρότητα, η θέωση των ανθρώπων μέσα από την μίμηση της ζωής του Χριστού. Ο Απόστολος Παύλος το εκφράζει λέγοντας: «Μιμηταί μου γινεσθε, καθως καγω Χριστού».

Το ίδιο ετόνιζε αργότερα και ο Άγιος Γρηγόριος Νύσσης: «Θεού μίμησιν τον χριστιανισμόν ο ορος φησιν». Χριστιανισμός είναι η μίμηση του Χριστού. Αλλά και όλοι οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας την μίμηση του Χριστού θέτουν ως κέντρο της ποιμαντικής, τόσο του εαυτού τους όσο και του ποιμνίου τους.

Στην ερώτηση του Χριστού «αγαπάς με πλείον τούτων»; δύσκολα απαντάς όταν γνωρίζεις πως οι άνθρωποι προσβλέπουν στο πρόσωπο σου τον τύπο του Χριστού, αναζητούν σε εσένα τον τύπο του θεοειδούς, του ολοκληρωμένου ανθρώπου.

Πώς να απαντήσεις στο ερώτημα «φιλείς με»; όταν πρέπει να παραβάλεις διαρκώς την ψυχή σου με την εικόνα του Χριστού και να την εξομοιώνεις με αυτή; όταν οφείλεις να γίνεις χριστοειδής προς την πραότητα, την ταπείνωση, την μακροθυμία, την αυταπάρνηση, την μέχρι Σταυρού θυσία και Αγάπη για το ποίμνιο;

Όταν μάλιστα ο Ιερός Χρυσόστομος ο κρυστάλλινος πατήρ της εκκλησίας γράφει: «Οίδα την εμαυτού ψυχήν, την ασθενή ταύτην και μικράν, οίδα της διακονίας το μέγεθος και την πολλήν του πράγματος δυσκολίαν». Και ο έτερος των γιγάντων της εκκλησίας πατήρ, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, όταν επρόκειτο να αναλάβει την διαποίμανση της επισκοπής του γράφει ότι πρέπει ο ίδιος προηγουμένως να γίνει «ναός Θεού ζώντος και ζων κατοικητήριον Χριστού εν πνεύματι».

Έχω συνείδηση και επίγνωση της αποστολής μου. Γνωρίζω, ότι πρέπει να βαδίσω τήν σταυροαναστάσιμη οδό, να φέρω στου ώμους μου τον σταυρό του επισκοπικού

χρέους ώστε διά του Γολγοθά να οδηγηθώ και να καθοδηγήσω στην Ανάσταση.

Οφείλω να συνεχίσω τούς αγώνες μου με θερμότερο ζήλο από πιο καιρία και πλέον υπεύθυνη σκοπιά με κύριο και αποκλειστικό στόχο την προαγωγή του αγιαστικού, του ποιμαντικού και του διδακτικού έργου της Εκκλησίας. «Τούτο γάρ εστί το θέλημα το Θεού, ο αγιασμός ημών...» .

Επιθυμώ να προσεγγίσω ως ποιμήν της Εκκλησίας και μιμητής του καλού Ποιμένος καὶ Αρχιεπίσκοπος Χριστού, την ζωὴ καὶ τις ψυχές του εμπιστευθέντος λογικού ποιμνίου, «οδηγών αὐτὸ εἰς νομὰς σωτηρίους».

Αγωνιῶ να διδάξω με το λόγο, αλλά κυρίως με τα έργα, την αληθινή πίστη και θεογνωσία, την υγιαίνουσα διδασκαλία και την ορθόδοξο εκκλησιαστική παράδοση.

Πόθος μου είναι να βρίσκομαι σε αγαθὴ εν Χριστῷ κοινωνία και επαφή με όλους σας, μικρούς και μεγάλους, μαθητές και διδασκάλους, περιωνύμους και ασήμους κατά κόσμον, μορφωμένους και απλοϊκούς, πλουσίους και πτωχούς, ισχυρούς και αδυνάτους.

Να σταθῶ ιδιαιτέρως με ὅλη μου την καρδιά θερμὸς φίλος, ἀδελφός και συμπαραστάτης στα παιδιά και τους νέους, που αποτελούν την ελπίδα μας για ένα καλύτερο μέλλον.

Θέλω να σταθῶ δίπλα σας στους προβληματισμούς και τα προβλήματα, τα οποία δυστυχῶς είναι τόσο πολλά. Ανεργία, φτώχεια, ανασφάλεια, σύγχυση, εξαρτήσεις.

Θα μοιραζόμαστε τη δύναμη που ὅταν εἴμαστε ενωμένοι μας δίνει ο Θεός. Και θα αντιμετωπίζουμε κάθε κίνδυνο. Επίσης, επιθυμῶ να ενισχύσω τους δεσμούς με ὅσους Ἀρτινούς ἔχουν μετοικήσει σε ἄλλους τόπους. Η εκκλησία της Ἄρτας είναι η στοργική μάνα και των ξενιτεμένων παιδιῶν της.

Επιτρέψατέ μου, να στρέψω για λίγο τον λόγο προς τον κλήρο και τις μοναστικές ἀδελφότητες της Ἱεράς Μητροπόλεως Ἄρτης και να βεβαιώσω, ὅτι θα εἶμαι ἀδελφός μεταξύ ἀδελφῶν και διάκονος μεταξύ διακόνων του Ευαγγελίου του Κυρίου.

Ἀδελφοί και πατέρες, οι εκ του ἱεροῦ καταλόγου, θα διακονούμε τους πάντες με ἀγάπη εντός του ἀμπελώνος του Κυρίου, ἔχοντας κατά νου πάντα τα λόγια του Ἀποστόλου Παύλου: «μηδεμίαν ἐν μηδενί διδόντες προσκοπήν, ἵνα μή μωμηθῆ ἡ διακονία, ἀλλ' ἐν παντί συνιστῶντες ἑαυτοῦς ὡς Θεοῦ διάκονοι, ἐν ὑπομονῇ πολλῇ, ... ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ, ἐν ἀγάπῃ ἀνυποκρίτῳ, ἐν λόγῳ ἀληθείας, ἐν δυνάμει Θεοῦ, ... ὡς πτωχοί πολλούς δὲ πλουτίζοντες, ὡς μηδὲν ἔχοντες καὶ πάντα κατέχοντες» (Β΄

Κορ. 6:3-10). Θα έχουμε αγάπη και συνεργασία μεταξύ μας, και θα φροντίζουμε να διακρινόμαστε για το εκκλησιαστικό ήθος, τη σεμνότητα και την ιεροπρέπεια.

Θα ενδιαφερόμεθα για τις ανάγκες και τα προβλήματα των Χριστιανών, ώστε να επαληθεύεται συνεχώς ο λόγος του ιερού Χρυσοστόμου: «σάλπιγγος άπάσης λαμπρότερα καὶ μεγαλοφωνότερα ἢ διὰ τῶν ἔργων ἐπίδειξις». Είναι πιά λαμπρά και πιο ηχηρά από κάθε σάλπιγγα τα έργα που πράττουμε.

Γνωρίζω βέβαια ότι στον αγώνα μου αυτό έχω συμπαραστάτη, τον προκάτοχο μου, τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη πρώην Άρτης κ.κ Ιγνάτιο, ο οποίος φιλοπόνως και φιλοτίμως εργάσθηκε επί τεσσαράκοντα και πέντε έτη στο γεώργιον τούτο του Θεού ως ενοποιός και ειρηνοποιός.

Επίσης με συνοδεύουν οι προς τον Κύριον πρεσβείες του καταξιωμένου, τιμίου επισκόπου και γέροντος μου, μακαριστού μητροπολίτου Αργολίδος κυρού Ιακώβου, τον οποίο πολλοί Αρτινοί θυμούνται ως πατέρα Ιάκωβο, παρά τους πόδας του οποίου εμαθήτευσα επί τριανταδύο συναπτά έτη ως ιεροψάλτης, ως διάκονος, ως πρεσβύτερος και ως βοηθός επίσκοπος και του οποίου η σοφή χειραγώγηση και πεφωτισμένη καθοδήγηση αποτελούν για εμένα άξονα και οδηγό για την πορεία μου στον αμπελώνα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.

Μακαριώτατε, αφού ευχαριστήσω εκ μέσης καρδιάς την σεπτή και θεοτίμητο Αγιότητά Σας για όσα υπέρ της ελαχιστότητος μου εν αγάπη πολλή πράξατε μέχρι τούδε, ευχαριστώ τους Σεβασμιωτάτους Αρχιερείς, τους εντιμοτάτους άρχοντες, τις στρατιωτικές και δικαστικές αρχές, τους λίαν αγαπητούς εξ Αργολίδος αδελφούς μου κληρικούς, μοναστικές αδελφότητες και λαϊκούς, οι οποίοι με επικεφαλής τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Αργολίδος κ. Νεκτάριο, με συνόδευσαν στην Θεόσωστο Επαρχία μου, τους γονείς μου τα κατά σάρκα αδέλφια μου και τις οικογένειες τους.

Επικαλούμαι τέλος τις Σεπτές Πατριαρχικές ευχές της Αυτού Θειοτάτης Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως κυρίου μοι κυρίου Βαρθολομαίου και παρακαλώ όλους να ευχηθείτε, να προπορεύεται εμού η χάρις και το έλεος του Παναγάθου Θεού και να πραγματοποιείται εν πάντι το πανάγιο θέλημά Του εις δόξαν Κυρίου και σωτηρία των ψυχών.

Και να ηχεί διαρκώς στην ψυχή μου η φωνή του Αρχιποίμενος Χριστού: «Ποίμαινε τα πρόβατά μου», ώστε να έχω καλήν απολογία επί του φοβερού Βήματός Του. Γένοιτο.



Άρτα | Τηλέμαχος Παππάς

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια τελέστηκε σήμερα, Κυριακή 20 Νοεμβρίου η πρώτη Θεία Λειτουργία του νέου Μητροπολίτη Άρτης κ. Καλλινίκου στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου στην Άρτα.

Στην πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία προεξήρχε ο Σεβ. Μητροπολίτης Άρτης κ. Καλλίνικος, και συλλειτουργήσαν οι Σεβ. Μητροπολίτες, πρ. Άρτης κ. Ιγνάτιος, Ναυπάκτου κ. Ιερόθεος, Βρεσθένης κ. Θεόκλητος, Κορίνθου κ. Διονύσιος, Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος, Ιλίου κ. Αθηναγόρας, Πρεβέζης κ. Χρυσόστομος και Τρίκκης και Σταγών κ. Χρυσόστομος.

Να αναφερθεί ότι στην Θεία Λειτουργία παρέστει συμπροσευχόμενος ο Σεβ. Μητροπολίτης Περιστερίου κ. Χρυσόστομος, ενώ επίσης παρέστησαν οι τοπικοί άρχοντες, εκπρόσωποι του Στρατού, των Σωμάτων Ασφαλείας και πλήθος πιστών.

Ο νέος Μητροπολίτης Άρτης κ. Καλλίνικος στην ομιλία του ευχαρίστησε τους Αγίους Αρχιερείς που παρέτειναν την παρουσία τους και σήμερα στον Ιερό Ναό και συλλειτουργήσαν στην πρώτη Θεία Λειτουργία.

Επίσης ο Σεβασμιώτατος ευχαρίστησε τον Σεβ. Μητροπολίτη Περιστερίου κ. Χρυσόστομο, ο οποίος παρέστη συμπροσευχόμενος στο Ιερό Βήμα και τον προκάτοχό του πρ. Άρτης κ. Ιγνάτιο, ο οποίος και σήμερα ήταν κοντά του.

Στην συνέχεια ευχαρίστησε όλους τους Αρτινούς, οι οποίοι τον αγκάλιασαν προτρέποντάς τους να μείνουν κοντά στην Εκκλησία.

Τέλος ευχαρίστησε τους πατριώτες του που ήρθαν από την Αργολίδα όπου έζησε 50 χρόνια και τους προέτρεψε να μείνουν κοντά στην Εκκλησία και στον Μητροπολίτη Αργολίδος κ. Νεκτάριο, ενώ μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας κατέφευσε στεφάνι στον μνημείο των Ηρώων.

[ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΗΣ ΕΝΘΡΟΝΙΣΗΣ:](#)

Πηγή: romfea.gr- romfea.gr