

29 Νοεμβρίου 2016

Εκλογή Επισκόπου Στρατονικείας ως Βοηθού Επισκόπου στην Ι. Μητρόπολη Λέρου, Καλύμνου & Αστυπαλαίας

/ [Πεμπτούσια](#)



ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Λέρος, 28 Νοεμβρίου 2016

Στην εκλογή βοηθού Επισκόπου, του Μητροπολίτου μας Λέρου, Καλύμνου και Αστυπαλαίας κ. Παϊσίου, προχώρησε πριν λίγο η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, που συνεδριάζει υπό την προεδρεία της Αυτού Θειοτάτης Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου.

Κατόπιν προτάσεως του Οικουμενικού Πατριάρχου, οι Συνοδικοί Ιεράρχες εξέλεξαν παμψηφεί τον Ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεώς μας, αρχιμανδρίτη Στέφανο Κατέ, υπό τον ψιλόν τίτλον της πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Επισκοπής Στρατονικείας.

Ο εψηφισμένος Επίσκοπος, μετά του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Παϊσίου, αύριον 29ην Νοεμβρίου 2016, μεταβαίνουν εις Βασιλεύουσαν, δια το Μικρόν και Μέγα Μήνυμα.



ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΨΗΦΙΣΜΕΝΟΥ ΒΟΗΘΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ

ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΕΙΑΣ κ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΑΤΕ

Ο εψηφισμένος Θεοφιλέστατος κύριος Στέφανος (κατά κόσμον Αθανάσιος) Κατές του Ευαγγέλου, γεννήθηκε στην Ζυρίχη Ελβετίας, την 1η Οκτωβρίου 1969.

Τις εγκύκλιες σπουδές του ολοκλήρωσε στα Τρίκαλα Θεσσαλίας.

Το 1987 εισήχθη στην Στρατιωτική Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών, και μετά την αποφοίτησή του από την Σχολή, υπηρέτησε ευδοκίμως στον Ελληνικό Στρατό, ως Μόνιμος Υπαξιωματικός, επί 12 συναπτά έτη.

Το 1998, υποβάλλων κανονικώς την παραίτησίν του, αποστρατεύθηκε από τας τάξεις του Ελληνικού Στρατού και εισήλθε εις τας τάξεις των κληρικών, όπου χειροτονήθηκε Διάκονος στις 6 Ιανουαρίου 1999, από τον τότε Μητροπολίτη Λέρου, Καλύμνου και Αστυπαλαίας Νεκτάριο.

Στις 9 Δεκεμβρίου 2001 χειροτονήθηκε πρεσβύτερος, υπό του ιδίου Μητροπολίτου, και ανέλαβε καθήκοντα εφημερίου στον Ιερό Ναό Παναγίας Βοθύνων Καλύμνου, έως τον Ιανουάριο του 2004, οπότε και μετετέθη στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό «Ευαγγελισμός της Θεοτόκου» Λέρου.

Ως ιερατικώς προϊστάμενος πρωτοστάτησε στην εκ βάθρων ανακαίνισιν και αποκατάστασιν, εις το παλαιόν κάλλος, του ως άνω Ιερού Μητροπολιτικού Ναού, καταστήσας αυτόν σήμερον εκκλησιαστικόν μνημείον – κόσμημα της Λέρου.

Τον Δεκέμβριο του 2010, διορίσθηκε Ιεροκήρυκας της Ιεράς Μητροπόλεως, θέσιν την οποίαν κατέχει έως και σήμερον, κηρύττων τον Θεϊόν Λόγον σε κάθε περίστασιν.

Διατηρεί από πενταετίας εβδομαδιαίες ραδιοφωνικές εκπομπές στα τοπικά Μ.Μ.Ε.

Από το 2002 έως το 2004, διετέλεσε Διευθυντής του Ορφανοτροφείου Αρρένων Καλύμνου.

Από το 2007 έως και σήμερα, διατελεί Διευθυντής του Ισιδωρείου Εκκλησιαστικού Γηροκομείου Λέρου, φροντίζων δια την εύρυθμον αυτού λειτουργίαν και την καλήν διαβίωσιν των γερόντων, ως μαρτυρούν τα γελαστά πρόσωπά των.

Είναι υπεύθυνος Εφημέριος των Στρατιωτικών Μονάδων και Σωμάτων Ασφαλείας της νήσου Λέρου. Συχνά δε επισκέπτεται τις ακριτικές νησίδες μεταφέρον εις τους στρατευμένους τον παλμόν της Εκκλησίας και της Πατρίδος.

Τυγχάνει απόφοιτος του Θεολογικού Τμήματος της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, λαβών το πτυχίον του με βαθμόν «λίαν καλώς».

Τον Σεπτέμβριο του 2015, έλαβε το οφφίκιο του αρχιμανδρίτου του Οικουμενικού Θρόνου.

Εκπροσωπεί επιτυχώς και ευόρκως την Ιερά Μητρόπολιν σε όλα τα Συνέδρια περί των αιρέσεων και του προσκυνηματικού τουρισμού, πάντοτε με λόγο μαχόμενος κατά των αιρέσεων που σήμερα μαστίζουν την Πατρίδα μας.

Ευρίσκεται πάντοτε εις το πλευρό των ασθενών και των προσφύγων κάθε θρησκείας και φυλής των Hot Spot της νήσου Λέρου, παρακολουθών εκ του σύνεγγυς την ομάδα των Μονοφουσιτών αδελφών, ως σύνδεσμος αυτών και της Ιεράς Μητροπόλεως εν Λέρω.

Προς τον σκοπόν αυτόν έχει αγαστή συνεργασία μετά του Επάρχου, του Δημάρχου και των λοιπών τοπικών Αρχών, σε θέματα προσφυγικού και μεταναστευτικού.

Ως πνευματικός της νήσου Λέρου καθοδηγεί την νεολαία εις την Εκκλησίαν και την ηθική τελειότητα.

Κατέχει την θέση του υπευθύνου της Σχολής Γονέων της Ιεράς Μητροπόλεως, φροντίζων την λειτουργίαν αυτής δια καταλλήλων και διακεκριμένων ομιλητών (Μητροπολίται, καθηγηταί πανεπιστημίου, κοινωνικοί λειτουργοί, κ.λ.π.).

Την 28ην Νομβρίου τ.ε. εξελέγη υπό της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, τη προτάσει του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, παμψηφεί, Βοηθός Επίσκοπος του Μητροπολίτου Λέρου, Καλύμνου και Αστυπαλαίας κ. Παϊσίου, υπό τον ψιλόν τίτλον της πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Επισκοπής Στρατονικείας.

ΕΚ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ