

Στολίσσατε; Αν έχετε μικρά παιδιά στο σπίτι, θυμηθείτε...

/ [Επιστήμες, Τέχνες & Πολιτισμός](#)

Image not found or type unknown



Το

χριστουγεννιάτικο δέντρο, τα φωτάκια που αναβοσβήνουν, τα διακοσμητικά επάνω στα τραπέζια και στο μπουφέ... όλα αυτά σηματοδοτούν τα Χριστούγεννα που πλησιάζουν. Αν όμως είμαστε γονείς μικρών παιδιών, χρειάζεται να δείξουμε λίγη παραπάνω προσοχή και προνοητικότητα ώστε να είναι το στολισμένο μας σπίτι ασφαλές για τα παιδιά.

Το χριστουγεννιάτικο δέντρο

Η ηλικία του παιδιού μας είναι αυτή που θα καθορίσει την επιλογή του χριστουγεννιάτικου δέντρου μας αυτές τις γιορτές. Αν έχουμε μωρό που δεν μπουσουλάει ή νήπιο μεγαλύτερο από 3-4 ετών, μπορούμε να στολίσουμε το δέντρο μας όπως συνηθίζαμε. Αν όμως έχουμε ένα μωρό που μπουσουλάει ή στηρίζεται όρθιο στα έπιπλα ή ένα μικρό νήπιο, τότε η πιο ασφαλής επιλογή είναι ένα μικρό δέντρο που θα τοποθετήσουμε κάπου ψηλά. Έτσι το μικρό μας δεν θα κινδυνεύει να ρίξει το δέντρο επάνω του ή να τραυματιστεί τραβώντας τα στολίδια ή προσπαθώντας να στηριχτεί στο δέντρο για να σηκωθεί όρθιο.

Στολίδια

Όταν έχουμε μικρά παιδιά, είναι προτιμότερο τα στολίδια του δέντρου μας να είναι από άθραυστο υλικό και χωρίς μικρά διακοσμητικά (μπίλιες, χάντρες, παγιέτες) που θα μπορούσαν να ξεκολλήσουν και να βρεθούν στο στόμα του... μικρού μας εξερευνητή.

Τραπέζια και τραπεζομάντιλα

Η περιέργεια είναι δεύτερη φύση του μικρού μας. Ένα τραπεζάκι γεμάτο με στολίδια, γυαλιστερά και εντυπωσιακά, δεν μπορεί να μην τραβήξει την προσοχή του! Αν τα γιορτινά διακοσμητικά που έχουμε είναι άθραυστα και δεν μας πειράζει να τα εξερευνήσει τότε δεν υπάρχει πρόβλημα, διαφορετικά καλύτερα θα ήταν να τα τοποθετήσουμε σε κάποιο ψηλότερο σημείο όπου δεν θα έχει πρόσβαση. Αποφεύγουμε επίσης τα μακριά τραπεζομάντιλα αφού μπορεί να τα τραβήξει το νήπιο για να σηκωθεί όρθιο ή για να φέρει πιο κοντά του τα εντυπωσιακά πράγματα που υπάρχουν επάνω στο τραπέζι και δεν τα φτάνει!

Καλώδια και πρίζες

Τα φωτάκια του δέντρου και κάποια διακοσμητικά χρειάζονται καλώδια και ρεύμα για να μας χαρίσουν την ατμόσφαιρα που επιθυμούμε. Καλό είναι όμως να είμαστε πολύ προσεκτικοί με τα καλώδια, να μην τα αφήσουμε ελεύθερα στο πάτωμα αλλά να τα κρύψουμε πίσω από κάποιο βαρύ έπιπλο. Έτσι ούτε το μικρό μας θα κινδυνεύει να σκοντάψει ή να τα τραβήξει, αλλά ούτε κι εμείς να σκοντάψουμε επάνω τους ενώ θα κρατάμε αγκαλιά το μωρό μας. Επίσης, στα περισσότερα σπίτια αυτές τις μέρες αλλάζουμε λίγο τη διαρρύθμιση του σαλονιού για να μπει το στολισμένο δέντρο ή για να έχουμε περισσότερο χώρο για τις γιορτινές επισκέψεις. Αν το κάνουμε αυτό ας έχουμε το νου μας να βεβαιωθούμε πως οι αλλαγές δεν έχουν αποκαλύψει κάποια πρίζα στην οποία δεν υπάρχει κάλυμμα ασφαλείας.

Το λουλούδι των Χριστουγέννων

Τα Αλεξανδρινά, τα τόσο όμορφα αυτά φυτά με τα κατακόκκινα λουλούδια, μπορεί να είναι σήμα κατατεθέν των γιορτών, είναι όμως επικίνδυνα για τα νήπια αφού τα φύλλα τους όσο και τα μικρά «μπαλάκια» που έχουν στα λουλούδια τους είναι τοξικά αν τα βάλει το μικρό στο στόμα του. Αν θέλουμε να στολίσουμε το σπίτι με Αλεξανδρινά, μπορούμε να τα βάλουμε στη βεράντα ή επάνω σε κάποιο τραπέζι ή έπιπλο που δεν φτάνει το παιδί.

Πηγή: capital.gr