

15 Ιανουαρίου 2017

## «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με» (Κατερίνα Χουζούρη)

/ [Πεμπτούσία](#)



Ένα σημαντικό βιβλίο που βρίσκεται ήδη στην 2η έκδοσή του, ένα πνευματικό βοήθημα για κάθε Χριστιανό, ένα έργο που αποτελεί κύκνειο άσμα του συγγραφέα του παρουσιάζεται Παρασκευή 20 Ιανουαρίου, στις 19:30 μ.μ. στο Σπίτι της Κύπρου (Ξενοφώντος 2<sup>Α</sup>), στην Αθήνα.

Πρόκειται για έναν πρακτικό οδηγό στην προσευχή του Ιησού Χριστού, του Γεωργίου Χ. Κάτσου, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Πορφύρα».



Για το βιβλίο «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», θα μιλήσουν οι: π. Μάρκελος Καμπάνης και ο ψυχίατρος Δημήτρης Καραγιάννης.

«Ο Κύριος μας, ο Υιός και Λόγος του Πατρός Ιησούς Χριστός, παρότρυνε τους Μαθητές Του να επικαλούνται το Άγιο Όνομά Του ζητώντας ό,τι χρειάζονται στην επιτέλεση του έργου τους επί της Γης. Τη συνεχή προσευχή συνιστούσε θερμά και ο Απόστολος Παύλος με το «αδιαλείπτως προσεύχεσθε, εν παντί ευχαριστείτε», δηλαδή συνέχεια να προσεύχεστε και να ευχαριστείτε τον Θεό για όλα.

Και το ερώτημα είναι: «Εμείς γιατί να μην πράττουμε ομοίως»; Γιατί να αφήνουμε ανεκμετάλλευτη την παρακαταθήκη και το οπλοστάσιο που η Εκκλησία μας, η Ορθόδοξη, έχει θέσει στη διάθεσή μας για να αξιωνόμαστε να προσευχόμαστε συνεχώς και αδιαλείπτως;»

«Το βιβλίο αυτό που έχουμε στα χέρια μας, ως ένας πρακτικός καθημερινός

κανόνας για όλους τους ανθρώπους που ζουν κι εργάζονται στον κόσμο, είναι πολύτιμο», σημειώνει μεταξύ άλλων ο π. Μάρκελλος Καμπάνης, επισημαίνοντας ότι ο Γεώργιος Κάτσος μεταδίδει με «απλά αλλά βαθιά εμπειρικά λόγια και νοήματα το πλήρωμα της ψυχής του».

Η Πεμπτουσία, επικοινωνήσε με τον πατέρα Μάρκελλο, ο οποίος γνώριζε τον συγγραφέα και συνεργάστηκε μαζί του σ' αυτό το βιβλίο.

Πεμπτουσία: Τι εννοείτε όταν λέτε ότι το βιβλίο αυτό αποτελεί έναν πρακτικό οδηγό;

π. Μάρκελλος Καμπάνης: Το πώς στην καθημερινότητα μπορεί να πλέκεται η σχέση μας με το Θεό, κάθε ώρα, κάθε στιγμή, απέναντι στον εαυτό μας και στο συνάνθρωπο σ' ότι μας περιβάλλει ακόμη και με τη φύση. Έτσι, πρακτικά δηλαδή, σ' όλη την έκφραση της ζωής μας μέσα στο εικοσιτετράωρο, μπορούμε να φανερώσουμε αυτό που είμαστε, ή αυτό που θέλουμε να γίνουμε.

Πεμπτουσία: Είχατε γνωρίσει το συγγραφέα; Κάτω από ποιες συνθήκες έγραψε αυτό το βιβλίο;

π. Μάρκελλος Καμπάνης: Κοιμήθηκε ένα μήνα πριν βγει το βιβλίο. Επειδή προσευχόταν πάρα πολλές ώρες τα τελευταία χρόνια, απομονωνόταν και προσευχόταν είτε στην Αθήνα, είτε στο Κέιμπριτζ, ο ένας του για είναι κληρικός εκεί και ο άλλος καθηγητής στο πανεπιστήμιο, αγαπούσε τη σιωπή και την ησυχία και εμβάθυνε πάρα πολύ στην ευχή του Ιησού. Όταν αργότερα του παρουσιάστηκε ο καρκίνος, ακόμη περισσότερο. Ήταν σχεδόν ανώδυνη η κατάσταση με τον καρκίνο, εξαιτίας της προσευχής του. Είχε σκεφθεί από χρόνια, αυτό που ο ίδιος βίωνε, να το μεταφέρει, να αφήσει μια ακόμα μαρτυρία για τον κόσμο.

Πεμπτουσία: Διαφέρει ο τρόπος που λέει την ευχή ένας μοναχός και ένας κοσμικός;

π. Μάρκελλος Καμπάνης: Ουσιαστικά όχι. Οι εξωτερικές συνθήκες είναι αυτές που κάνουν αυτήν την κατάσταση πιο βαθιά, πιο μετριασμένη στην ώρα, μπορεί και στην ποιότητα. Αλλά είναι πάρα πολύ προσωπικό αυτό το θέμα. Με τι ένταση ένα μοναχός ή ένας λαϊκός μπορεί να απευθυνθεί στο Χριστό, για λίγο ή πολύ. Αλλά ουσιαστικά η βάση είναι μία. Το πρόσωπο του Χριστού τίποτε άλλο.

Πεμπτουσία: Μια τέτοια πολύ μεγάλη δοκιμασία όπως π.χ ένα μεγάλο θέμα υγείας, μπορεί να φέρει τον άνθρωπο πιο κοντά στο Θεό ή να τον απομακρύνει;

π. Μάρκελλος Καμπάνης: Και τα δύο. Για πολλούς ανθρώπους που ξέρουν τη ζωή και τη βλέπουν και την παρατηρούν από νέοι, βλέπουν ότι η φθορά, ο θάνατος και

η αρρώστια είναι το επόμενο βήμα. Είναι οι δύο όψεις του νομίσματος, είναι πολύ κοντά μας. Για πολλούς ανθρώπους που έχουνε ζωντανή πίστη και γνώση και αυτογνωσία και θεογνωσία, μια αρρώστια ένα ατύχημα οτιδήποτε ψυχολογικό, οικονομικό, σωματικό, δεν αποτελεί δοκιμασία, αλλά ευεργεσία. Κι ο συγγραφέας του βιβλίου, ως ευεργεσία το θεωρούσε.

Πεμπτουσία: Άρα μεταφέρει όλη αυτήν την εμπειρία του, σ' αυτό το βιβλίο.

π. Μάρκελλος Καμπάνης: Πιστεύω ότι είναι πολύ βιωματικό. Άλλωστε ο ίδιος ζούσε σε μία πληρότητα. Πέρασε τη νεότητά του, παντρεύτηκε, έκανε δυο γιους, δούλεψε πολύ. Μετά, απομονώθηκε, πάλεψε με την πίστη του, ασκήθηκε πάρα πολύ στο θέμα της προσευχής, αγαπούσε πάρα πολύ τη Θεία Λειτουργία και βέβαια αγαπούσε πολύ τον άνθρωπο και όλο αυτό που βίωνε, ήθελε να το αποδώσει.

Πεμπτουσία: Θα μπορούσε να είναι ένας διπλανός μας

π. Μάρκελλος Καμπάνης: Είναι για την καθημερινότητα ό,τι πρέπει, είναι μια ισχυρή ενίσχυση και τοποθέτηση για την καθημερινή ζωή του πιστού. Είναι μια μαρτυρία και το μαρτύριο ενός ανθρώπου, που έζησε δίπλα μας. Ήταν ένας συνηθισμένος άνθρωπος κι όμως κουβαλούσε μια άλλη ποιότητα. Είναι απ' αυτούς τους ανθρώπους που περπατούν δίπλα μας και τους οποίους μπορεί ποτέ να μην ανακαλύψουμε ή να τους ανακαλύψουμε μετά από χρόνια, με τι ποιότητα και πώς βλέπουν αυτοί τον κόσμο... Ο μόνος θόρυβος, ήταν αυτό το βιβλίο που άφησε μετά το θάνατό του. Είχαμε δουλέψει αρκετά γι' αυτό το βιβλίο σελίδα - σελίδα και σ' αυτό το έργο, βοήθησαν και οι γιοι και η σύζυγός του.



*Γεώργιος Χ. Κάτσος*

Ο Γεώργιος Χ. Κάτσος γεννήθηκε το 1940 και καταγόταν από το Νιοχώρι Φαλαισίας (Αρκαδία). Σπούδασε Οικονομικά στην ΑΣΟΕ και στο Πανεπιστήμιο του Manchester και ήταν Διδάκτωρ Οικονομικών του Πανεπιστημίου του Lancaster της Αγγλίας. Εργάστηκε ως Ερευνητής Α΄ στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) και δίδαξε σε διάφορα Πανεπιστήμια στην Αθήνα και το εξωτερικό. Πέρα από επιστημονικά συγγράμματα και μελέτες, είχε μεταφράσει έργα του Πλουτάρχου και τους Μύθους του Αισώπου.

Κατερίνα Χουζούρη