

Όταν η γνήσια αγάπη νικά χρόνο και απόσταση (Αρχιερατικός Επίτροπος Βαυαρίας, Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου π. Απόστολος Μαλαμούσης)

[/ Πεμπτούσια](#)



Με ιδιαίτερη συγκίνηση ζήσαμε στο Μόναχο δύο ώρες της ευλογημένης παρουσίας και αρχιερατικής ευλογίας ενός Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου της Εκκλησίας της Ελλάδος, το όνομα του οποίου, κατά παράκλησή του, δεν μπορώ να δημοσιεύσω.

Ο Σεβ. Μητροπολίτης αφίχθη αεροπορικώς στο Μόναχο – και παρέμεινε μόνο για δύο ώρες – για να επισκεφθεί στο νοσοκομείο έναν ενορίτη μας τον οποίο γνωρίζει από πολλών ετών και του οποίου η ασθένεια κρίθηκε ως πολύ σοβαρή. Στο άκουσμα της είδησης ότι ο φίλος του κείτεται στο κρεβάτι του πόνου, ματαίωσε όλα τα προγραμματισμένα ραντεβού και τις συναντήσεις του στη Μητρόπολή του και έφθασε στο Μόναχο για να επισκεφθεί τον ασθενούντα και να προσευχηθεί υπέρ υγείας του, μεταφέροντας στο στήθος του – αντί αρχιερατικού εγκολπίου – μία μικρή ασημένια θήκη με μικρό τεμμάχιο του ιερού λειψάνου του Αγίου Λουκά του Ιατρού, Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως.



Με τη συνοδεία του Πρωτοπρεσβυτέρου Αποστόλου Μαλαμούση, της συζύγου και της θυγατρὸς του ασθενούντος, μετέβη στο νοσοκομείο, όπου με υπομονή τήρησε όλους τους προβλεπόμενους και επιβεβλημένους κανόνες υγιεινῆς, ενδεδυμένος με αποστειρωμένη ολόσωμη προστατευτική περιβολή, αποστειρωμένα γάντια, σκούφο και προστατευτική ταινία στο πρόσωπο. Εκεί, με το ιερό λείψανο εις την κεφαλὴν του ασθενούντος, ο ἐπισκέπτης Μητροπολίτης καὶ ο υποσημειούμενος ἀπὸ κοινού προσευχηθήκαμε εκτενῶς δια τὴν θεραπείαν του ἀδελφοῦ μας. Αλληλοδιαδόχως ανεγνώσαμε τίς σχετικὲς ευχές ἀπὸ τὸ Μικρὸ Ευχολόγιο και παρεκαλέσαμε τον ἰατρό των ψυχῶν και των σωμάτων, τον Κύριό μας, επικαλούμενοι και των προσευχῶν του ἁγίου Λουκά του ἰατροῦ. Ο Σεβ. Μητροπολίτης μετέφερε μαζί του και λάδι ἀπὸ ιερὴ κανδήλα του ἁγίου Λουκά και ἐχρισε τον ασθενούντα. Παρόντες στη προσευχή ἦταν και οι δύο συγγενεῖς, ἐπίσης με την ἴδια αποστειρωμένη περιβολή, ὅπως και ο Σεβ. Μητροπολίτης και ο πρωτοπρεσβύτερος.