

Δεκαπέντε χρόνια τρέξιμο (Δρ Χαραλάμπης Μ. Μπούσιας, Μέγας Υμνογράφος της των Αλεξανδρέων Εκκλησίας)

/ [Πεμπτούσια](#)



Συμπληρώθηκαν φέτος, στις 12 Ιανουαρίου, δεκαπέντε χρόνια αρχιερατικής διακονίας στην Ιερά Μητρόπολη Χαλκίδος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. κ. Χρυσοστόμου Τριανταφύλλου. Στα δεκαπέντε αυτά χρόνια ο Άγιος Χαλκίδος «αναζωσάμενος την οσφύν» (Παρ. λα΄ 17) και με τη βοήθεια της αρχιερατικής του ράβδου ξεκίνησε τα έργα ανακαινίσεως της Μητροπόλεώς του και του ευπρεπισμού των ψυχών της λογικής του ποιμνής.



Ως άλλος Πατροκοσμάς ο Σεβασμιώτατος Χρυσόστομος δεν άφησε χωριό ή οικισμό της ευρείας Μητροπόλεώς του, αυτής που του εμπιστεύθηκε ο Κύριος, που να μην την επισκεφθεί. Τρέχει, κηρύσσει, νουθετεί, διδάσκει, αγκαλιάζει τους

εμπεριστάτους, ρίχνει βάλσαμο στις πληγές των πονεμένων. Έχοντας πρότυπο τον «Καλό μας Σαμαρείτη», τον Κυριό μας, τον ελθόντα «εις τον κόσμον αμαρτωλούς σώσαι» (Α΄ Τιμ. α΄ 15) ο Άγιος Χαλκίδος και θέτοντας τον εαυτό του εις «τύπον και τόπον Χριστού», δεν δίδει «ύπνον τοις οφθαλμοίς και τοις βλεφάροις νυσταγμόν και ανάπαυσιν τοις κροτάφοις» (Ψαλμ, 131, 4). Την ίδια ημέρα μπορεί να τον συναντούμε το πρωί στη Βόρειο Εύβοια και το απόγευμα σε δυσπρόσιτα χωριά της κεντρικής Εύβοιας, ή στα νησιά των Σποράδων. Παρά τη σωματική του κόπωση, πάντα είναι χαμογελαστός, πάντα έχει ένα καλό λόγο να πεί σε όλους, πάντα γνωρίζει να εφαρμόζει την ρήση του Αποστόλου των εθνών «τη τιμή αλλήλους προηγούμενοι» (Ρωμ. ιβ΄ 10). Έτσι σπεύδει να τιμήσει κάθε πρόσωπο του περιβάλλοντός του χωρίς να περιμένει την ανταπόδοση της τιμής. Γνωρίζει ότι αποδίδοντας τιμή στους άλλους τιμά το Θεό μας.

Η τιμή και η αγάπη του Αγίου Χαλκίδος είναι ανιδιοτελής. Πρώτος πάντοτε να απευθύνει χαιρετισμό, πρώτος να καλολογεί τους άλλους, πρώτος να βρίσκει και να τονίζει τα προτερήματα των άλλων, είναι καταδεκτικός και γλυκόλογος. Γνωρίζει και εφαρμόζει, ότι όσο εμποιεί σε μας τιμή το να τιμάμε τον Χριστό μας, άλλο τόσο εμποιεί σε μας τιμή το να τιμάμε τους άλλους, αφού η τιμή αναφέρεται στην αξία που έχει κάθε άνθρωπος, ως εικόνα του Θεού, γι' αυτό και οι Πατέρες της Εκκλησίας μας λέγουν: «Είδες τον αδελφόν σου, είδες Κύριον τον Θεόν σου».

Αν η ευγένεια της ψυχής των ανθρώπων χαρακτηρίζεται ως ψυχική αρχοντιά, τότε ο Άγιος Χαλκίδος είναι ένας άρχοντας. Ο άρχοντας δεν διακρίνεται για τον υλικό του πλούτο, αλλά για τον πνευματικό του πλούτο, τον πλούτο της καρδιάς του, τον πλούτο των αισθημάτων του. Τον άρχοντα Άγιο Χαλκίδος χαρακτηρίζει η ευγένεια της ψυχής, το ήθος, ο πόθος προσφοράς και θυσίας, η συναντίληψη, η μοναδικότητα των γνώσεών του και η ανιδιοτέλειά του. Είναι ο άριστος της συμπεριφοράς στο στάδιο της ζωής, της κοινωνικότητας, της πρόθυμης και άμεσης καλύψεως των αναγκών των πλησίων, της φιλοξενίας και της υπομονής στις θλίψεις και στις δύσκολες περιστάσεις. Και οι δυσκολίες σε κάθε έναν που ασκεί διοίκηση και φυσικά και στον Άγιο Χαλκίδος είναι πολλές και αρκετές φορές δυσεπίλυτες. Όμως, με την πραότητα, την καλωσύνη, την εφαρμογή των λόγων του Γέροντός μας Ιακώβου, που μας έλεγε, ότι με το μέλι πιάνεις πιο πολλές μύγες παρά με το ξύδι, επιτυγχάνει.

Δεκαπέντε χρόνια, πόσα ζεγάρια υποδήματα έχει αλλάξει ο Άγιος Χαλκίδος; Μόνο ο ίδιος και ο Κύριός μας, «ο ετάζων καρδιάς και νεφρούς» (Ψαλμ. 7, 5) το γνωρίζει. Εμείς δεν βλέπουμε πόσα υποδήματα χάλασε, βλέπουμε, όμως, πόσες ψυχές αναγέννησε και πόσο η Μητρόπολή του ανακαινίσθηκε. Βλέπουμε, θαυμάζουμε και ευχόμεθα ολόψυχα να του δίνει δύναμη ο Κύριος, ώστε για πολλές ακόμη δεκαετίες να μας δείχνει πόσο ακούραστος είναι στην αρχιερατική του

διακονία και να απολαμβάνουμε θεαρέστως κυβερνωμένη την αγιοφρούρητη επαρχία του.