

# Ο Θεάνθρωπος Κύριος

/ Πενμπουσία

Image not found or type unknown



**Καί εἰς ἓνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, τόν Υἱόν τοῦ Θεοῦ, τόν μονογενῆ, τόν ἐκ τοῦ Πατρὸς γεννηθέντα πρὸ πάντων τῶν αἰώνων. Φῶς ἐκ Φωτός, Θεόν ἀληθινόν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ, γεννηθέντα, οὐ ποιηθέντα, ὁμοούσιον τῷ Πατρί, δι' οὗ τὰ πάντα ἐγένετο.**

Στο δεύτερο ἄρθρο του Συμβόλου της Πίστεως ομολογούμε την πίστη μας στον Θεάνθρωπο Σωτήρα (Ιησού) Χριστό, που είναι ο Γιος του Θεού, ένας και μοναδικός, γεννημένος από πάντα από τον Πατέρα. (Δεν υπάρχει στιγμή που δεν υπήρχε ο

Υιός). Δεν είναι κτίσμα, δημιούργημα του Θεού, όπως πίστευαν διάφοροι αιρετικοί, αλλά όμοιος με τον Πατέρα, δηλαδή Φως και Θεός αληθινός, ένα και το αυτό με τον Θεό-Πατέρα. Διά μέσου Αυτού, του Υιού και Λόγου του Θεού, ήρθαν στην ύπαρξη τα πάντα, αλλά και διαμέσου Αυτού επίσης αναγεννώνται και λυτρώνονται τα πάντα, αφού Αυτός έγινε Άνθρωπος για να φέρει τη λύτρωση και τη χαρά της ανακαίνισης των πάντων στην αιώνια Βασιλεία Του.

**Τόν δι' ἡμᾶς τούς ἀνθρώπους καί διά τήν ἡμετέραν  
σωτηρίαν κατελθόντα ἐκ τῶν οὐρανῶν καί σαρκωθέντα ἐκ  
Πνεύματος Ἁγίου καί Μαρίας τῆς Παρθένου καί  
ἐνανθρωπήσαντα.**

Πιστεύουμε - αυτό το ρήμα εννοείται ότι επαναλαμβάνεται σε κάθε άρθρο - ότι ο Χριστός για χάρη μας, για τη δική μας σωτηρία, άφησε τη δόξα Του και κατέβηκε από τους Ουρανούς. Με τη δύναμη και την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος πήρε σάρκα από την Παρθένο Μαρία και έγινε άνθρωπος, όμοιος σε όλα με μας, εκτός από την αμαρτία. Έζησε σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο πάνω στη γη.

**Σταυρωθέντα τε ὑπέρ ἡμῶν ἐπί Ποντίου Πιλάτου καί  
παθόντα καί ταφέντα.**

Με τη Σταυρική Του θυσία και όλα τα πάνσεπτα Πάθη Του και τη θεόσωμη Ταφή Του, στον καιρό που Ρωμαίος επίτροπος στην Ιουδαία ήταν ο Πόντιος Πιλάτος, μας συμφιλίωσε με τον Θεό, από τον οποίο είχαμε απομακρυνθεί με την ανυπακοή, την περηφάνια και την αχαριστία μας.





### **Καί ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ κατὰ τὰς Γραφάς.**

Την τρίτη μέρα ο Χριστός νίκησε τον θάνατο και αναστήθηκε. Όλα έγιναν όπως ακριβώς τα είχαν πει αιώνες πριν, σύμφωνα με τη φώτιση του Θεού, οι προφῆτες

της Παλαιάς Διαθήκης. Αποτελεί δόγμα της Ορθόδοξης Εκκλησίας ότι ο Χριστός, στο διάστημα της τριήμερης ταφής Του, κατέβηκε με την ανθρώπινη ψυχή Του στον Άδη και κήρυξε το Ευαγγέλιό Του στους νεκρούς. Και εκεί όσοι Τον πίστεψαν, σώθηκαν. Γι' αυτό, όπως διαβάζουμε στην Καινή Διαθήκη, πολλοί αναστήθηκαν μαζί Του και εμφανίστηκαν στην Αγία Πόλη Ιερουσαλήμ. Γι' αυτό με τόση χαρά ψάλλουμε: "Χριστός ανέστη εκ νεκρῶν θανάτῳ θάνατον πατήσας καί τοῖς ἐν τοῖς μνήμασιν ζῶν ἡμῶν χαρισάμενος".

## **Καί ἀνελθόντα εἰς τοὺς οὐρανοὺς καὶ καθεζόμενον ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρὸς.**

Στη συνέχεια ο Χριστός, με τη δύναμη που είχε ως Θεός, αναλήφθηκε (ανέβηκε) πάλι στους Ουρανοὺς και κάθισε στα δεξιά του Θεού -Πατέρα, με ὅλη τη δόξα που είχε προτού ἔρθει στον κόσμο, δοξάζοντας ὁμως τώρα και την ανθρώπινη φύση. Αν πιστέψουμε και ακολουθήσουμε τον Χριστό μάς περιμένει ἡ θεϊκή δόξα, ὅπως αυτή φανερώθηκε για λίγο στο Ὅρος Θαβώρ.

Ἡ Ανάληψη του Κυρίου συνέβη σαράντα ἡμέρες μετά την Ανάσταση. Ὅλο αυτό το διάστημα ο Κύριος εμφανιζόταν στους μαθητές Του για να τους βοηθήσει να συνειδητοποιήσουν και να πιστέψουν στην Ανάστασή Του, ὡστε χωρίς καμιά αμφιβολία να κηρύξουν σ' ὅλο τον κόσμο το «Ευαγγέλιό» Του, την «καλή εἰδηση» για τη Βασιλεία του Θεού.

## **Καί πάλιν ἐρχόμενον μετὰ δόξης κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς, οὗ τῆς βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος.**

Κάποια στιγμή, σε χρόνο που μόνο ο Θεός γνωρίζει, ο Κύριος θα ἔρθει πάλι, με πολλή δόξα αυτή τη δεύτερη φορά, για να κρίνει ὅλους μας, ζωντανούς και νεκρούς. Γι' αυτό πρέπει κάθε στιγμή να εἴμαστε ἑτοιμοί, κάνοντας το θέλημά Του, ὡστε να μας πάρει για πάντα στη Βασιλεία Του, που δεν θα τελειώνει ποτέ.

Δημοσίευση σε συνεργασία με τα

Εκπαιδευτήρια "Ο Απόστολος Παύλος"

