

3 Φεβρουαρίου 2017

ΙΣΤΟΡΙΚΟ: Η πρώτη κουρά Μοναχής στην Τανζανία!!!

/ [Ειδήσεις και Ανακοινώσεις](#) / [Θαύματα και θαυμαστά γεγονότα](#)

Image not found or type unknown



Σε κλίμα πρωτοφανούς κατάνυξης για τα αφρικανικά δεδομένα και βυζαντινής μεγαλοπρέπειας, τελέσθηκε στον εσπερινό ανήμερα της εορτής των Τριών Ιεραρχών, με τις ευχές και ευλογίες του Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ. Θεοδώρου Β΄, η κουρά της πρώτης Μοναχής στην Τανζανία, από τον Σεβ. Μητροπολίτη Ειρηνουπόλεως κ. Δημήτριο.

Η ακολουθία της μοναχικής κουράς της Μοναχής Θεοδώρας, προς τιμήν του Αγίου Θεοδώρου του Τήρωνος και του Πατριάρχου μας, τελέσθηκε στον Ιερό Ναό της

Παναγίας Δεξιιάς - Κύκκου στο Ιεραποστολικό Κέντρο του Kidamali, στην Iringa της Κεντρικής Τανζανίας.

Αυτό το Ιεραποστολικό Κέντρο, καθώς και 60 ενορίες με τριάντα Ιερούς Ναούς, ίδρυσε ο Σεβ. κ. Δημήτριος, με τις ευχές του Μακαριωτάτου Πατριάρχου μας κ.κ. Θεοδώρου, του Ιεραποστόλου Πατριάρχου, του Πατριάρχου της αγάπης, με πολλούς κόπους προ 11 ετών με την βοήθεια των πνευματικών του παιδιών και συνεργατών της Ιεραποστολής των Αρχιμ. Αγαθονίκου Νικολαΐδη (νυν πρώτου Επισκόπου Αρούσας και Κεντρικής Τανζανίας), Φωτίου Χατζηαντωνίου (νυν προϊσταμένου της Ιεράς Πατριαρχικής Μονής Αγίου Σάββα Αλεξανδρείας), Μιχαήλ Δάνιου (Ιερά Μητρόπολη Φλωρίνης) και Αντωνίου Στυλιανάκη (Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης).

Εδώ στην ίδια περιοχή, σύντομα θα πραγματοποιηθεί η ενθρόνιση του πρώτου Επισκόπου Αρούσας και Κεντρικής Τανζανίας κ. Αγαθονίκου.

Ο Σεβασμιώτατος βαθύτατα συγκινημένος μετέφερε σε όλους τους συμπροσευχομένους τις ευχές και ευλογίες του Μακαριωτάτου, απηύθυνε πνευματικούς, στηρικτικούς λόγους, καρδιακές πνευματικές νουθεσίες και επαίνεσε την Μοναχή Θεοδώρα, η οποία εργάσθηκε φιλότιμα και φιλόπονα επί πολλά έτη, οργανώνοντας κατώτερα και ανώτερα κατηχητικά με περισσότερους από 600 νέους και νέες, διδάσκοντας στις ομάδες των νέων μητέρων και συγκεντρώνοντας κι άλλες νέες κοπέλες που ενδιαφέρονται για το μοναχισμό (ήδη υπάρχουν άλλες πέντε υποψήφίες).

Με παντελή την έλλειψη Ιεράς Μονής στην Τανζανία, αλλά με ζήλο και πόθο για την μοναχική ζωή και χάρι στην πνευματική καθοδήγηση του Σεβ. κ. Δημητρίου και των αδελφών των Μοναζουσών Ευφύνης, Αναστασίας, Αναστασίας, Γαβριέλλας και



ναλλάξ
χές και
της και



Πηγή: romfea.gr