

Μαγεία και σατανισμός: διαρκείς προκλήσεις και σήμερα (Αρχιμ. Εφραίμ Τριανταφυλλόπουλος, Πρωτοσύγκελος Ιεράς Μητροπόλεως Σισανίου και Σιατίστης)

[/ Πεμπτουσία](#)

image not found or type unknown



Στη σημερινή εποχή, εποχή εκπτώσεων σε κάθε επίπεδο, η ενασχόληση πολλών, ακόμη και «πιστών» Χριστιανών περισσότερο με τη μαγεία και πολύ λιγότερο - βεβαίως- με τον σατανισμό, δείχνει ότι ο Άνθρωπος περνάει βαθιά κρίση, λογικό εξαγόμενο της λανθασμένης σχέσης του με το Θεό, τον εαυτό του και τον πλησίον. Οι μαγικές και σατανιστικές πρακτικές έρχονται να καλύψουν αυτό ακριβώς το κενό....



Από τους αρχαίους χρόνους και τους χρόνους της Παλαιάς Διαθήκης φαίνεται η ροπή του Ανθρώπου προς όλες αυτές τις πρακτικές με σκοπό να εξευμενίσει έναν Θεό τιμωρό, να επιτύχει στον τομέα της υγείας, στον κοινωνικό, πολιτικό, ερωτικό

τομέα, ακόμα και βλάπτοντας το διπλανό του. Από τη μια νομίζει ότι ο Θεός τον υπακούει ικανοποιώντας τις επιθυμίες του, ενώ από την άλλη γίνεται δέσμιος όλο και περισσότερο του διαβόλου και των υπηρετών του δαιμόνων και ανθρώπων. Η εμπλοκή κάποιου ηθελημένα σε τέτοιου είδους πρακτικές επισείει αυστηρά τα επιτίμια των Κανόνων της Εκκλησίας. Δε μπορεί ο Άνθρωπος να υποβιβάζει το Θεό σε υπηρέτη των λογισμών και επιθυμιών του, αντί ο ίδιος να προσπαθεί να ομοιάσει στο Θεό.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται η διάκριση και η διάγνωση δαιμονισμού, δαιμονικής - απλώς- επήρειας και ψυχιατρικών καταστάσεων, στις οποίες απαιτείται φαρμακοθεραπεία, θέση η οποία απηχεί απόψεις των Πατέρων της Εκκλησίας, όπως του αγίου Νεκταρίου, του οσίου Παΐσιου του αγιορείτου, όπως και άλλων πατέρων και φωτισμένων Γερόντων, του πατρός Επιφανίου Θεοδωροπούλου, του πατρός Ιακώβου του Τσαλίκη, του Γέροντος Ιωσήφ του Σπηλαιώτου και Ησυχαστού, ο οποίος απομακρύνθηκε από την νεανική απόλυτη θέση του ότι όλα είναι δαιμονικά, για «να ταπεινωθεί και να μάθει τους γιατρούς και τα φάρμακα», όπως σημειώνει στις Επιστολές του.

Δαιμονικά σημεία αποτελούν και τα UFOS, τα οποία, όταν είναι αυθεντική η παρουσία τους και όχι προϊόν νοσηρών φαντασιώσεων, δεν αποτελούν, παρά δαίμονες που κινούνται στον αέρα (Μ. Αθανάσιος, Συμεών νέος Θεολόγος) και οι οποίοι φορούν το πολιτιστικό ένδυμα της εποχής για να είναι πιστευτοί, πχ στα χρόνια του Κολοκοτρώνη παρουσιάζονται έφιπποι με περικεφαλαίες, ενώ σήμερα με τη μορφή διαστημοπλοίων. Εμφάνισεις ιπτάμενων αντικειμένων αναφέρονται και σε συναξάρια Αγίων (Νείλος Σόρσκι, Βενέδικτος, Μαρτίνος της Τουρ, κλπ).

Ο Χριστιανός που κάνει συνειδητή πνευματική ζωή, εξομολογείται ειλικρινά, μετανοεί, κοινωνεί, νηστεύει, μελετά, προσεύχεται και αγωνίζεται πνευματικά δεν κινδυνεύει από καμία ενάντια δύναμη, παραμένοντας απρόσβλητος από κάθε δαιμονική επιβουλή.

Σημείωμα του Αρχισυντάκτη. Με αμείωτο ενδιαφέρον συνεχίζεται το αντιαιρετικό σεμινάριο που διοργανώνει το «Μακεδονικό Παρατηρητήριο» με έγκριτους ομιλητές κάθε Δευτέρα στις 7:30 μ.μ. στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού αγ. Γρηγορίου Παλαμά (Αγίας Σοφίας 3, 1ος όροφος). Ομιλητής τη περασμένη Δευτέρα, (6/2/2017) ήταν ο Αρχιμ. Εφραίμ Τριανταφυλλόπουλος, Πρωτοσύγκελος της Ιεράς Μητροπόλεως Σισανίου και Σιατίστης. Θέμα της ομιλίας του ήταν ο «Νεοσατανισμός. Το παραπάνω αποτελεί απόσπασμα με τα βασικά σημεία της ενδιαφέρουσας ομιλίας του π. Εφραίμ, την οποία οι επισκέπτες της Πεμπτουσίας θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τις επόμενες ημέρες στην rempitousia.tv.

[Για το πρόγραμμα του αντιαιρετικού σεμιναρίου βλέπε εδώ](#)