

# Η Ασκητική της Αγάπης η ζωή και το έργο της Γερόντισσας Γαβριηλίας

πορφύρα

www.porphyrabooks.gr

ΝΕΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ



Μοναχή Γαβριηλία

## Η Ασκητική της Αγάπης

Γερόντισσα Γαβριηλία 1897-1992

ISBN: 978-618-5197-07-0, σελ. 416  
Λιανική τιμή: 19 €

«Όλοι μέ άγχος! Τί τρέχει εδώ; Κάτι τί... Χάθηκε η έννοια της Χαράς. Είναι πολύ σοβαρό! Έκει στην Ίνδια, περιμένουν τον Χριστό και μ' αυτήν την άναμονή περιμένουν χαρούμενα. Έμεις Τόν «έχουμε» και δέν Τόν αντικατοπτρίζουμε. Είμεθα πολύ ένοχοι. Φοβερά ένοχοι. «Ούτε πού πās, ούτε τί κάνεις, ούτε πώς ζεις, ούτε αν βοηθεϊς τούς άλλους... Ένα έχει σημασία. Τό Ποιόν και τό Ποσόν της Αγάπης πού δίνεις παντού. Παντού. Χωρίς διακρίσεις». «Αν ήταν Παρών και Όρατός ό Κύριος, τί θά έκανες; Θά έκανες αυτό; Αν ήταν Παρών, θά έκανες τό άλλο; Κι αυτό, σέ φυλάει από κάθε άμαρτία». «Από την Αγάπη και πέρα, θά όδηγηθεϊς από τό θέλημα του Θεού πώς νά μιλήσεις». «Αφού είμαι ύποτακτική στό θέλημα του Θεού, δέν μπορώ νά πάθω... άγχος». «Είμαι της ένδεκάτης ώρας... αλλά ό Κύριος είπε νά δουλέψουν κι εκείνοι πού έρχονται την τελευταία ώρα». «Αμα γίνουμε έμεις ό καθρέφτης όπου βλέπει ό άλλος τό πρόσωπό του, κι αυτός ό καθρέφτης είναι χαρούμενος, δέν μπορεί παρά νά δει κι εκείνος κάτι». «Τρία πράγματα χρειαζόμαστε. Πρώτον Πίστη, δεύτερον Πίστη, τρίτον Πίστη».

Για παραγγελίες καλέστε τις Εκδόσεις «Πορφύρα»: 213 0291224

πορφύρα  Αγ. Όρους 34 & Καστοριάς 40 | 10447 Αθήνα | T 213 029 1224 | www.porphyrabooks.gr

«Όλοι με

άγχος! Τι τρέχει εδώ; Κάτι τι... Χάθηκε η έννοια της Χαράς. Είναι πολύ σοβαρό! Εκεί στην Ινδία, περιμένουν τον Χριστό και μ' αυτήν την αναμονή περιμένουν χαρούμενα. Εμείς Τον «έχουμε» και δεν Τον αντικατοπτρίζουμε. Είμεθα πολύ ένοχοι. Φοβερά ένοχοι». «Ούτε που πας, ούτε τι κάνεις, ούτε πως ζεις, ούτε αν βοηθείς τους άλλους... Ένα έχει σημασία. Το Ποιόν και το Ποσόν της Αγάπης που δίνεις παντού. Παντού. Χωρίς διακρίσεις». «Αν ήταν Παρών και Ορατός ο Κύριος, τι θα έκανες; Θα έκανες αυτό; Αν ήταν Παρών, θα έκανες το άλλο; Κι αυτό, σε φυλάει από κάθε αμαρτία». «Από την Αγάπη και πέρα, θα οδηγηθείς από το θέλημα του Θεού πώς να μιλήσεις» «Αφού είμαι Υποτακτική στο Θέλημα του Θεού, δεν μπορώ να πάθω... άγχος». «Είμαι της ενδεκάτης ώρας... αλλά ο Κύριος είπε να δουλέψουν κι εκείνοι που έρχονται την τελευταία ώρα». «Αμα γίνουμε εμείς ο καθρέφτης όπου βλέπει ο Άλλος το πρόσωπο του, κι αυτός ο καθρέφτης είναι χαρούμενος, δεν μπορεί παρά να δει κι εκείνος κάτι». «Τρία πράγματα χρειαζόμαστε. Πρώτον Πίστη, δεύτερον Πίστη, τρίτον Πίστη».