

## «Το παράξενο περιστέρι εμφανίζεται και σε μένα» (Ασπασία Βερβαρέσου, Στρατιωτικός εν αποστρατεία)

/ Πεμπτουσία



[Προηγούμενη δημοσίευση: <http://www.pemptousia.gr/?p=149025>]

Μας είπαν και για το περιστέρι που εμφανίσθηκε στα Δικαστήρια Λαρίσης, διότι γνωστοί και συγγενείς τους είχαν «πουλήσει» και προσεύχονταν με νηστεία και εγκράτεια, μαζί με τον πνευματικό τους και με μοναχές στο λευιτικό ζεύγος, για να μεσολαβήσει, αφού είχαν χάσει την ελπίδα τους για δικαιοσύνη από τους ανθρώπους. Και πραγματικά έλαβαν την θεία βοήθεια. Τους είπαμε ότι θα πηγαίναμε στους Ταξιάρχες Τρικάλων, όπου ο Σεβασμιώτατος Αμαντίας κ. Ναθαναήλ, Αρχιγραμματέας της Ορθόδοξης Αυτοκέφαλης Εκκλησίας της Αλβανίας, θα τελούσε με τον ευγενή οικείο Ποιμενάρχη Τρίκκης και Σταγών κ. Χρυσόστομο, το εξάμηνο μνημόσυνο του αειμνήστου πατρός του Βασιλείου. Θα γινόταν ακόμη και δέηση για την ανάπτυξη της προσφάτως μεταστάσης Γεωργίας, συζύγου του καθηγητού κ. Φωτίου Δημητρακοπούλου. Τότε η κ. Φωτεινή μας είπε: «Αφού θα πάτε στα Τρίκαλα, να παρακαλέσατε τον δικηγόρο κ. Αντώνη, για να σας δώσει ένα αντίτυπό της».



Τελικά μέσα από έναν ευσεβή πρώην αστυνομικό, που γνωρίσαμε στο ευλογημένο Μοναστήρι της Παναγίας μας στο Γκόρμποβο των Τρικάλων, ο δικηγόρος υποσχέθηκε ότι θα παρέδιδε την συγκεκριμένη φωτογραφία στον αστυνομικό και εκείνος θα την άφηνε στον Ναό του Αγίου Νεκταρίου, ώστε κατά την αναχώρησή μας, να την παραλάβουμε από την νεωκόρο. Όμως απογοητευτήκαμε, διότι ή εκ παραδρομής ή εξ άλλου λόγου μας έδωσαν άλλη φωτογραφία, που δεν έχει σχέση με το περιστέρι της ορισμένης περίπτωσης, όπως μας είπαν οι κυρίες Φωτεινή και Σοφία. Όμως θα σας αναφέρω τι έγινε περαιτέρω.

Το Σάββατο τελέσθηκε το ιερό μνημόσυνο, από τους δύο Μητροπολίτες και στον ευχαριστήριο λόγο του για την τελετή της αρχιερατικής θείας Λειτουργίας και του μνημοσύνου για τον πατέρα του ο Μητροπολίτης Ναθαναήλ ευχαρίστησε τον οικείο Ποιμενάρχη, που ήταν στα δεξιά του. Δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει και τον π. Νεκτάριο, διότι του είχαν ορίσει να κάνει το ιερό κήρυγμα, όπου αναφέρθηκε για την σημασία των ιερών μνημοσύνων μέσα στην ορθόδοξη παράδοση.

## **Ο Μητροπολίτης Ναθαναήλ κηρύσσει την αγιότητα του ζεύγους**

Ο Μητροπολίτης Ναθαναήλ, ευχαριστώντας τον π. Νεκτάριο, έλαβε αφορμή να διαλαλήσει ότι είναι αγιόπαιδο, διότι οι γονείς του π. Νικόλαος και η πρεσβυτέρα του Ανθή είναι σύγχρονοι νεοφανείς άγιοι και βοούν τα σημεία, που τελούνται με την ικεσία τους. Ο ίδιος μάλιστα έχει γευθεί τέτοιες θαυμαστές επεμβάσεις τους.

## **Το παράξενο περιστέρι εμφανίζεται και σε εμένα**

Μετά την επιστροφή μου από το ευλογημένο αυτό προσκύνημα, την Τρίτη στις 25 Οκτωβρίου και ώρα 10-11 π.μ., στο μκαλκόνι του σπιτιού μου στον Νέο Κόσμο Αττικής, ενώ μονολογούσα την αγιορείτικη ευχή: «Άξιοι, άξιοι, άξιοι και θαυματουργοί! Άγιος Νικόλαος και αγία Ανθή», έρχεται και κάθεται ένα περιστέρι, που με θωρούσε, ήρεμο και όμορφο με απαλό βελούδινο πέλος και γαλάζιες ανταύγειες στο λαιμό του. Έλαμπε ολόκληρο. Ήταν παρούσα και η φίλη μου Αλτάνη Παπαβραμοπούλου, η οποία είπε ότι δεν έχει ξαναδεί τόσο όμορφο περιστέρι. Τότε είπα θα το πάρω φωτογραφία. Και καθώς ετοιμάσθηκα να το τραβήξω αυτομάτως, στάθηκε στο πλάι σαν να πόζαρε. Κατόπιν εξαφανίσθηκε. Δεν περιγράφεται η χαρά μας! Και όταν επικοινώνησα με την οικογένεια Ντόνα στην Λάρισα, που είχε παρόμοια εμπειρία, από τις λεπτομέρειες αναφώνησαν και οι δύο ότι επρόκειτο για το ίδιο το περιστέρι με αυτό που τους είχε εμφανισθεί. Ο σημειοφόρος π. Νικόλαος φανέρωσε το σημείο του, διότι είχαμε στενοχωρηθεί, που δεν μας παραδόθηκε η φωτογραφία από την δίκη.

## **Οι Άξιοι μας ανοίγουν το δρόμο**

Αξίζει να σημειώσω και μία άλλη εμπειρία με την παρουσία σμήνους περιστεριών, που είχαμε αυτό το τετραήμερο. Στις διηγήσεις της οικογένειας Ντόνα στην Λάρισα ο καθηγήτης κ. Φώτιος Δημητρακόπουλος αμφισβήτησε την σχέση της παρουσίας του περιστεριού με τον π. Νικόλαο. Ωστόσο, κατά την επιστροφή είχε διακαή πόθο να προσκυνήσει τον Ναό της Ζωοδόχου Πηγής, στο χωριό Καλλογριανά Καρδίτσας, γενέτειρας του Αγίου Αρσενίου, επισκόπου Ελασσώνος. Ως γνωστόν, η προβολή του βίου του αγίου Αρσενίου είναι καρπός της διδακτορικής διατριβής του καθηγητή. Μάλιστα είχε παράπονο ότι ο αεύμνηστος Μητροπολίτης Ελασσώνος κυρός Βασίλειος δεν τον συμπεριέλαβε στην ελληνική αποστολή, που πήγε στο τάφο του στην Σουζντέλ της Ρωσίας. Είχε πόθο να προσκυνήσει το λείψανο, που φυλασσόταν στην γενέτειρά του. Ο εφημέριος όμως είχε ένα διακόνημα και απουσίαζε. Γι' αυτό μας ενημέρωσαν ευγενώς ότι ο ίδιος κρατούσε τα κλειδιά του Ναού και άρα η επίσκεψη ήταν αδύνατη. Στενοχωρηθήκαμε και εγώ με την Γεωργία αρχίσαμε να λέμε στον καθηγητή ότι οι Άξιοι θα βοηθήσουν και θα πάμε στο Ναό και θα προσκυνήσουμε. Τελικά πήγαμε στο χωριό και, όταν κατεβήκαμε, για να πάρει από έξω φωτογραφίες ο καθηγητής

εμείς προσευχόμασταν να βρεθεί τρόπος να προσκυνήσουμε τον Άγιο. Ο π. Νεκτάριος έμεινε στο αυτοκίνητο, διότι έχει ένα τραυματισμό στο αριστερό αστράγαλο του ποδιού και ταλαιπωρείτο. Ξαφνικά εμφανίζεται ομάδα περιστεριών, που άρχισε να κάνει κύκλους γύρω από εμάς και αμέσως με την Γεωργία καταλάβαμε ότι με την ευλογία των αξίων θα ανοίξει ο Ναός. Πράγματι έτσι έγινε ξαφνικά παρουσιάσθηκε ο ιερέας, ο οποίος μας καλοδέχθηκε. Η χαρά του ήταν μεγάλη, που συνάντησε τον καθηγητή, τον οποίο γνώριζε μόνο από την εργογραφία του για τον τοπικό Άγιο Αρσένιο. Μετά από όλα αυτά δεν είχε περιθώριο ο καθηγητής να μην πιστεύει στην προστασία και στην δύναμη των αξίων να ανοίγουν τον δρόμο, καταργώντας τα εμπόδια!

(συνεχίζεται)