

1 Μαρτίου 2017

Ύστατο χαίρε στον Γέροντα Διονύσιο Κυκκώτη

[/ Ειδήσεις και Ανακοινώσεις](#)

Image not found or type unknown



Με τα αισθήματα της κατ' άνθρωπον θλίψεως, η αδελφότης της Ιεράς Μονής Κύκκου, προέπεμψε, την Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2017, στην αιωνιότητα, τον πλήρη ημερών κοιμηθέντα προηγούμενό της, μακαριστό Γέροντα Διονύσιο.

Της Εξοδίου Ακολουθίας προέστη ο Καθηγούμενος της Μονής Κύκκου, Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κύκκου και Τηλλυρίας κ. Νικηφόρος, πλαισιούμενος από τους Κυκκώτες Μητροπολίτες Κυρηνείας Χρυσόστομο, Ταμασού και Ορεινής Ησαΐα, Ζιμπάμπουε και Αγκόλας Σεραφείμ, καθώς και τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Αρσινόης κ. Νεκτάριο, συμπαραστατούμενων από τον Καθηγούμενο της Μονής Αγίου Γεωργίου Μαυροβουνίου Αρχιμ. Συμεών, τον Πρωτοσύγκελλο της Μητροπόλεως Μόρφου Αρχιμ. Φώτιο, την πολυάριθμη χορεία των πατέρων της Μονής Κύκκου, τον ιερό κλήρο, τόσο της μητροπολιτικής περιφέρειας Κύκκου και Τηλλυρίας, όσο και κληρικών απ' όλη την Κύπρο.

Στην ακολουθία, που τελέστηκε στο Καθολικό της Ιεράς Μονής Κύκκου, παρέστη αρκετός κόσμος, συναγωνιστές στον Εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα της ΕΟΚΑ 55-59, συγγενείς, πνευματικά τέκνα, κληρικοί, μοναχοί, μοναχές, μαθητές της Ιερατικής Σχολής, αποδίδοντας τον τελευταίο σεβαστικό ασπασμό προς τον εκλιπόντα.

Εκ μέρους του Σεπτού Ποιμενάρχη της του Κύκκου Μονής και Μητροπόλεως, τον επικήδειο λόγο εξεφώνησε ο Έφορος της Μονής Αρχιμανδρίτης Αγαθόνικος, ο οποίος μίλησε με θερμά λόγια για το ήθος, την προσωπικότητα, την πνευματικότητα, την αφειδώλευτη και πολυποίκιλη προσφορά του μεταστάντος.

«Πέρα από τις εγκύκλιες και ακαδημαϊκές του σπουδές, ο Γέροντας διαρκώς μελετούσε και αφομοίωνε, εν λόγω, μα προπαντός εν έργω και αναστροφή, τις θεολογικές εμπειρίες και διδασκαλίες των αγίων Πατέρων μας. Και αυτές, είχε ένα γλυκύ και πειστικό τρόπο να τις μεταγγίζει στον καθένα μας, ώστε πολλές φορές να μας συγκινεί και να μας συναρπάζει», τόνισε.

«Ο Γέροντας δεν απέστη της αγάπης και του χρέους του και προς την Πατρίδα, την αγαπημένη του Κύπρο. Ενεπλάκη ενεργά στον απελευθερωτικό αγώνα 1955-1959, και με κόστος βαρύ και επώδυνο, τόσο για τον ίδιο όσο και για τη Μονή μας. Και αναδείχθηκε γνήσιος πατριώτης, αλλά και πυρφόρος κήρυκας των ευαγγελικών αληθειών, ώστε να εμπνέει και τους συγκρατούμενούς του μέσα στις αδυσώπητες φυλακές των Άγγλων αποικιοκρατών», πρόσθεσε.

Ο π. Αγαθόνικος έκλεισε τον επικήδειο του με τα λόγια, τις υποθήκες και παρακαταθήκες, που άφησε για όλους μας ο Γέροντας Διονύσιος.

Μετά το πέρας της Εξοδίου Ακολουθίας, το σεπτό σκήνωμα του μακαριστού Γέροντα, συνοδευόμενο από το πλήθος των πιστών και των πνευματικών του τέκνων, ενταφιάστηκε στο κοιμητήριο της Ιεράς Μονής Κύκκου.



από το
κε στο







Πηγή: romfea.gr