

Όλες οι πόρτες ήταν κλειστές! (Νικόλαος Κόιος, Συντονιστής Περιεχομένου Πεμπτουσίας, Επίκουρος Καθηγητής ΑΕΑΘ)

/ [Πεμπτουσία](#)



Ένα νέο βιβλίο για τον Γέροντα Εφραίμ τον Κατουνακιώτη

Στο ευαγγέλιο αναφέρεται ότι «Πολλοί γαρ εισί κλητοί, ολίγοι δε εκλεκτοί» (Μθ. 22,14). Η κλήση του Θεού για αγιασμό απευθύνεται σε κάθε άνθρωπο που έρχεται στον κόσμο. Ιδιαίτέρως απευθύνεται στους χριστιανούς οι οποίοι αναγεννήθηκαν με την Χάρη του Αγίου Βαπτίσματος και έθεσαν τον εαυτό τους στην πορεία της κατά Χριστόν ζωής. Υπάρχει όμως και η μερίδα των εκλεκτών. Είναι εκείνοι που εξ αρχής θέτουν την ελευθερία τους στην προοπτική της ελευθερίας των υιών του Θεού. Εκείνοι που ως μέγιστη επιθυμία τους κατέστησαν την ταύτιση του θελήματός τους με το θέλημα του Αγίου των Αγίων. Για έναν από αυτούς λοιπόν «όλες οι πόρτες ήταν κλειστές» (σ. 67) όπως μας αναφέρει χαρακτηριστικά ο καθηγητής Γιώργος Κρουσταλάκης στο νέο του βιβλίο για τον Γέροντα Εφραίμ τον Κατουνακιώτη: Γέρων Εφραίμ ο Κατουνακιώτης: Ο θεολόγος και παιδαγωγός της ερήμου. Κλείνουν λοιπόν για τους εκλεκτούς οι πόρτες του θορύβου της κοσμικής ζωής και ανοίγει η θύρα της ησυχίας, η οποία οδηγεί στην απεραντοσύνη του θεϊκού μεγαλείου. Το μέγεθος της ανταπόκρισης και η καθολικότητα της αφοσίωσης στην κλήση του Θεού κατέστησε τον Γέροντα Εφραίμ σκεύος εκλογής.

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΡΟΥΣΤΑΛΑΚΗ



Ἐν πλῶ

ΓΕΡΩΝ ΕΦΡΑΙΜ ΚΑΤΟΥΝΑΚΙΩΤΗΣ

Ὁ Θεολόγος καί Παιδαγωγός τῆς ἐρήμου

ΠΕΡΙΕΧΕΙ CD

Ο Γέρων Εφραίμ αποτέλεσε σημείο για την γενιά του και την γενιά μας. Σφράγισε με την παρουσία του μία ολόκληρη εποχή για την ζωή του Αγίου Όρους, η οποία ταυτίστηκε με την πνευματική αναγέννησή του και την μετάβαση από μία περίοδο παρακμής σε μία περίοδο ακμής, η οποία συνεχίζεται έως σήμερα. Η μορφή του, η παρουσία του και οι διδαχές του χειραγώγησαν όχι μόνον την συνοδεία του, αλλά πλήθος ανθρώπων διψασμένων για την αυθεντική αλήθεια και την ζωή και κουρασμένων από την ματαιότητα της απατηλής υπόσχεσης για ευτυχία που

προσφέρει το σύγχρονο ισοπεδωτικά καταναλωτικό πνεύμα.

Τις διδαχές, την προσωπικότητα και την αγάπη του Γέροντος μεταφέρει με τρόπο ζωντανό το νέο βιβλίο του Γεωργίου Κρουσταλάκη, συντοπίτη του, ο οποίος εμφανώς είχε αναπτύξει πνευματικές σχέσεις μαζί του. Η επιστημονική μεθοδολογία και γνώση διά της γραφίδας του Γεωργίου Κρουσταλάκη όχι μόνον δεν νεκρώνει, αλλά αντιθέτως ζωντανεύει το πνεύμα του Γέροντος Εφραίμ. Οι εμπειρίες μέσα από τις προφορικές μαρτυρίες, τα γραπτά τρίτων και την επιστολογραφία συστηματοποιούνται και ενώνονται σε ένα σύγγραμμα που μπορεί να ικανοποιήσει από τον πιο απλό αναγνώστη έως και τον θεολόγο ερευνητή. Ο συγγραφέας μας παραδίδει ένα νέο υλικό όπου η εμπειρία της εν Πνεύματι ζωής αποτελεί την πηγή της Θεολογίας και της Ποιμαντικής καθοδήγησης.

Το υλικό που μας παραθέτει ο συγγραφέας είναι πλούσιο, αριθμεί 517 σελίδες! Ο λόγος είναι επιστημονικός, αλλά και εύληπτος. Η ανάγνωση ευχάριστη. Η έκδοση καλαίσθητη. Η οργάνωση επιστημονική. Τα κεφάλαια έχουν συνοχή με εναλλαγές που ξεκουράζουν τον αναγνώστη. Η αίσθηση που αποκομίζει όποιος έρχεται σε επαφή με το εν λόγω έργο είναι η αυθεντικότητα της αποτύπωσης του προσώπου του αγαπημένου Γέροντος Εφραίμ. Το συνοδευτικό Cd με ηχητικά αποσπάσματα των λόγων του ενισχύει την αυθεντικότητα αυτήν και μεταφέρει στον αναγνώστη μία εμπειρία ζωντανής κοινωνίας με τον παπα - Εφραίμ τον Κατουνακιώτη. Το ίδιο αποτέλεσμα πετυχαίνει και το φωτογραφικό παράρτημα στο τέλος του συγγράμματος. Το βιβλίο προλογίζει ο Μητροπολίτης Αργολίδος κ. Νεκτάριος.

Οι εκδόσεις εν Πλω για μία ακόμη φορά δίδουν στο αναγνωστικό κοινό ένα ακόμη εκλεκτό βιβλίο. Ένα βιβλίο με προσωπικό και συνάμα συστηματικό χαρακτήρα το οποίο το συστήνουμε ανεπιφύλακτα και είμαστε σίγουροι ότι το αναγνωστικό κοινό θα το αγαπήσει και θα το αγκαλιάσει.

Εμείς στην Πεμπτούσια ήδη το αγαπήσαμε και το αγκαλιάσαμε, το μελετούμε και ευχόμαστε να είναι καλοτάξιδο! Ιδιαίτερα στην περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής την οποία διανύουμε θα αποβεί για κάθε αγωνιζόμενο χριστιανό η απαραίτητη και ωφέλιμη συντροφιά.

Καλή ανάγνωση και καλή Ανάσταση σε όλους!