

23 Μαρτίου 2017

Φιλική Εταιρεία

/ Πεμπτουσία

Image not found or type unknown



Στις αρχές του 19^{ου} αιώνα η ιδέα της λευτεριάς έχει

ωριμάσει. Τα πρώτα βήματα έχουν γίνει απ' τους δασκάλους του Γένους.

Παιδεία, γνώση του ιστορικού παρελθόντος, εθνική ταυτότητα με περιεχόμενο και τελικά ελευθερία του πνεύματος... Αυτοί ήταν οι στόχοι όλων αυτών που συμμετείχαν στο κίνημα του Νεοελληνικού Διαφωτισμού, όπως έχουμε συνηθίσει να το λέμε. Είναι εντυπωσιακό ότι οι περισσότεροι αντιπρόσωποί του ήταν κληρικοί: Ευγένιος Βούλγαρης, Μεθόδιος Ανθρακίτης, Άνθιμος Γαζής, Νεόφυτος Λούκας, Θεόφιλος Κρίσπος, Θεόκλητος Φαρμακίδης, Βενιαμίν Λέσβιος κ.ά. Η



Πώς όμως ξεκίνησαν όλα; Τρεις

έμποροι, ο Εμμανουήλ Ξάνθος, ο Νικόλαος Σκουφάς και ο Αθανάσιος Τσακάλωφ, στα 1814, ξεκινούν στην Οδησό της Ρωσίας τη δημιουργία ενός επαναστατικού δικτύου με σκοπό την οργάνωση της μεγάλης επανάστασης, τη Φιλική Εταιρεία. Στην αρχή τα εμπόδια πολλά. Η δυσπιστία μεγάλη. Η μνήμη της καταστροφής των Ορλωφικών ήταν ακόμη ζωντανή. Οι ιδρυτές της όμως δεν απογοητεύτηκαν. Συνέχισαν να μυσούν μέλη με άκρα μυστικότητα.

Δείτε ένα σύντομο θεατρικό δρώμενο για τη Φιλική Εταιρεία και ακούστε δύο τραγούδια σε στίχους του Οδυσσέα Ελύτη: «Στεριές και θάλασσες» και «Κάμποι της Σαλονίκης».

[youtube <https://www.youtube.com/watch?v=3Y2S7BSIprU?rel=0>]

Δημοσίευση σε συνεργασία με τα

Εκπαιδευτήρια "Ο Απόστολος Παύλος"

