

# Ο μπαρμπα-Γιάννης των Ελλήνων

/ [Πεμπτουσία](#)



Ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον βιβλίο για την ζωή και το έργο του πρώτου Κυβερνήτη και θεμελιωτή της νεώτερης Ελλάδας Ιωάννη Καποδίστρια κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις «Επιστροφή» της Ιεράς Μητροπόλεως Αργολίδος.

Όπως σημειώνει στον πρόλογο της έκδοσης ο Σεβ. Μητροπολίτης Αργολίδος κ. Νεκτάριος, «η λαμπρή προσωπικότητα του Καποδίστρια χαρακτηρίζεται από τη βαθιά πίστη του στον Θεό και την αγάπη για την δυστυχισμένη του πατρίδα, για την οποία θυσίασε και την ζωή του. Για την μεγάλη αυτή μορφή ελάχιστα διδάσκονται σήμερα στα σχολεία, ενώ δεν είχε γραφεί μέχρι σήμερα ένα βιβλίο κατάλληλο, που να μπορεί να διαβαστεί ευχάριστα από τα νέα παιδιά. Αυτό το κενό ήλθε να καλύψει η αξιέπαινη πρωτοβουλία της Ηγουμένης του Ιερού Ησυχαστηρίου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών «Παναγία των Βρυούλων», Μοναχής Φιλοθέης, η οποία με αγάπη και σεβασμό προς το πρόσωπο του Καποδίστρια, αφού μελέτησε τις πηγές για τη ζωή και το έργο του, μας χάρισε ένα ωραιότατο βιβλίο, κατάλληλο για τα νέα παιδιά και όχι μόνο».

Πράγματι, το μικρό αυτό βιβλίο, που αφιερώνεται από την συγγραφέα στα παιδιά μας, στο «ριδόχρουν τούτο όνειρο της πατρίδος μας, της Ελλάδος», όπως τα αποκαλούσε και πίστευε ο ίδιος ο Καποδίστριας, παρουσιάζει, με απλή, ζωντανή και χαριτωμένη γλώσσα, μια μοναδική προσωπικότητα.



Μοναχῆς Φιλοθέης

Ηγουμένης Ἱ. Ησυχαστηρίου «Παναγία τῶν Βρυούλων»

# ‘Ο μπαρμπα-Γιάννης τῶν Έλλήνων



Έναν ιδιοφυή πολιτικό και διπλωμάτη, έναν πιστό επιστήμονα, έναν ασκητικό και φιλάνθρωπο ευγενή, έναν φλογερό πατριώτη, έναν ακέραιο άνθρωπο που σημάδεψε την εποχή του και μπορεί να αποτελέσει πρότυπο ζωής για τους νέους και πηγή έμπνευσης για τους μεγαλύτερους, στην εποχή μας που -ανεπίγνωστα, ίσως- διψά για αλήθεια και γνησιότητα.

Ο πολυκύμαντος και θαυμαστός βίος, η σπάνια χαρισματική προσωπικότητα, αλλά και η καθοριστική προσωπική συμβολή του Καποδίστρια στη διαμόρφωση του γενικότερου ιστορικού πλαισίου της εποχής του, περιγράφονται με εκφραστική απλότητα, πνευματική ευαισθησία, ιστορική ακρίβεια αλλά και εικονοπλαστική χάρη.

Η καλαίσθητη αυτή έκδοση, που κοσμείται και με χαριτωμένη εικονογράφηση, προσφέρει στον αναγνώστη την ευκαιρία να γνωρίσει την μορφή και το έργο του ανθρώπου που θεμελίωσε την νεώτερη Ελλάδα, για την αξία του οποίου αρκεί το αναπάντητο ερώτημα των συγχρόνων του: «Τι θα ήτο η Ελλάς σήμερον, αν ο ανήρ εκείνος μίαν και μόνην δεκαετίαν επρόφθανε να κυβερνήσει αυτήν;».