

29 Μαρτίου 2017

«Διαζύγιο και οι οικογένειες μετά» (Διάλογοι Θεολογίας και Ψυχολογίας)

/ [Πεμπτούσια](#)



«Διαζύγιο και οι οικογένειες μετά» στην Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών

Με μεγάλη επιτυχία και αθρόα προσέλευση κοινού πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 27 Μαρτίου 2017, στην κατάμεστη αίθουσα Forum (Δεληγιώργη 9, κοντά στο ξενοδοχείο Park) η δεύτερη διπλή ομιλία της φετινής διοργάνωσης ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ, με θέμα «Διαζύγιο και οι οικογένειες μετά». Ο υψηλός αριθμός παρευρισκομένων, παρουσία του Σεβ. Μητροπολίτη Δημητριάδος κ. Ιγνατίου, παρακολούθησε τις ομιλίες των προσκεκλημένων ομιλητών, του π. Αντωνίου Καλλιγέρη, πρωτοπρεσβυτέρου του Ι. Ναού Αγίας Φιλοθέης στη Φιλοθέη Αττικής, Διευθυντή Ποιμαντικής Γάμου και Οικογένειας της Ι. Αρχιεπισκοπής Αθηνών και της διαπρεπούς ψυχοθεραπεύτριας Χάρης Κατάκη, προέδρου του Εργαστηρίου Διερεύνησης Ανθρωπίνων Σχέσεων.



Ο π. Αντώνιος Καλλιγέρης έκανε αναφορά στην ανάγκη να δούμε το διαζύγιο όχι ως το τέλος της ζωής αλλά ως μια ευκαιρία να αναδείξουμε προσωπικά ελλείμματα, να θεραπεύσουμε πνευματικές πληγές και να αποπειραθούμε έναν περισσότερο πλήρη δεύτερο γάμο. Συμφώνησε πως ο πρώτος γάμος πρέπει να τιμάται ως μια πλεύση για κοινή ζωή, αλλά, αν ένα ζευγάρι επιλέξει το διαζύγιο, οι πρώην σύζυγοι οφείλουν να αντιμετωπίσουν πια ξεχωριστά τους δεύτερους γάμους τους ως δυνατότητα για καινή ζωή. Με την πολύχρονη ποιμαντική του εμπειρία σε θέματα γάμου και οικογένειας, ανέφερε πως πολλοί απογοητεύονται απ' το γάμο, καθώς τον προσδοκούν ως καταφύγιο και λιμάνι. Όμως ο γάμος είναι ταξίδι σε ανοιχτή θάλασσα και με αυτή τη δημιουργική πνοή και την επιφυλακή του φρέσκου ναυτικού συμφέρει να τον ξεκινάμε.



Η κ. Χάρις Κατάκη επεσήμανε πως πολλά αλλάζουν αν αντιμετωπίζουμε το διαζύγιο όχι ως αδιέξοδη ανάγκη αλλά ως επιλογή. Με διάθεση απενοχοποίησης, η συστημική θεραπεύτρια και συγγραφέας τόνισε πως τα παιδιά μιας οίγνευιας που βιώνει διαζύγιο ή τα παιδιά μιας μεικτής οικογένειας που έχει προέλθει από διαζύγιο, συνηθέστερα αναπτύσσουν προσαρμοστικότητα και διαβιούν με ψυχική υγεία. Αν βλέπουμε παιδιά διαζευγμένων γονέων να αντιμετωπίζουν προβλήματα συμπεριφοράς, δεν είναι ο ίδιος ο χωρισμός που φταίει, αλλά οι κρυμμένες ανεπίλυτες συγκρούσεις των γονέων, που οδήγησαν άλλωστε και στον χωρισμό. Οι δυο ομιλητές συμφώνησαν ότι σε κάθε περίπτωση και όποιο κι αν είναι το σημείο μηδέν όπου στέκεται ο καθένας μας, όσο περίπλοκη κι αν φαίνεται η ερώτηση, η απάντηση είναι η αποδοχή και η αγάπη.



Οι «Διάλογοι Θεολογίας και Ψυχολογίας» που διοργανώνονται για πέμπτη συνεχή χρονιά, αποτελούν σειρά ετήσιων διπλών ομιλιών, ανοιχτών στο ευρύ κοινό, που αναδεικνύουν ένα μείζον ψυχοκοινωνικό ζήτημα. Η καινοτομία τους συνίσταται στην προσέγγιση του ίδιου θέματος τόσο από από την πλευρά των θεολόγων κληρικών ή λαϊκών, όσο και από την πλευρά των ειδικών ψυχικής υγείας. Κατά τη φετινή χρονιά η προσοχή δόθηκε στο γάμο και τα προβλήματα της σύγχρονης οικογένειας, καθώς αυτά επηρεάζουν όχι μόνο τη ζωή των ενηλίκων αλλά και την ψυχοσυναισθηματική ισορροπία και συμπεριφορά των παιδιών και εφήβων.



Ο σκοπός αυτής της σειράς διαλόγων είναι η έγκυρη ενημέρωση του κοινού για θέματα που απασχολούν και προβληματίζουν την καθημερινότητα, αλλά και η διατύπωση λόγου από την πλευρά της θεολογίας, της ποιμαντικής και της ψυχολογίας για τα ψυχοκοινωνικά προβλήματα. Και φυσικά η προσδοκία, αυτοί οι δυο παράλληλοι διαφορετικοί λόγοι θεολογίας και ψυχολογίας να συνομιλήσουν, να συντεθούν, να γίνουν διά-λογος. Στη συνδιοργάνωση συμμετέχουν η Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών Βόλου, το Κέντρο Σωματικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης ΠΟΡΕΙΑ ΥΓΕΙΑΣ και ο Σύνδεσμος Νέων της Ι. Μητροπόλεως Δημητριάδος.

