

31 Μαρτίου 2017

«Μάνα μου και Παναγιά»

/ [Επιστήμες, Τέχνες & Πολιτισμός](#)

Image not found or type unknown





ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, 8:00 μμ

μάνα μου και Παναγιά

Καίτη Κουλλιά

Κυριάκος Γκουβέντας

Χρήστος Θεοδώρου

φωνή, βιολί, πιάνο

*Την Παναγιά παρακαλώ και λέω τση να ραίνει
με τη ντροσά του ουρανού όλη την οικουμένη
Την Παναγιά παρακαλώ και τση ζητώ τη χάρη
σου καθενούς τη σκοτεινιά να φέγγει σα φεγγάρι
(απειραθίτικα δίστιχα από τη Νάξο)*

είσοδος ελεύθερη
πληροφορίες 211 11 98 900

Πολιτιστικό Κέντρο Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών
Μεγ. Βασιλείου 15, Αθήνα, 5 λεπτά από τον σταθμό ΜΕΤΡΟ Κεραμεικός

«Μάνα μου και Παναγιά»

Την Κυριακή 2 Απριλίου στις 8.00 το βράδυ

η Καίτη Κουλλιά μας προσκαλεί σε μια βραδιά αφιερωμένη στη μάνα και στην Παναγιά.

*Μάνα, το μάννα τ' ουρανού, δέντρο του παραδείσου
στη ρίζα του ψηλού βουνού φύτεψα την ευχή σου*

*Κι απ' την ευχή που φύτεψα, βγήκε στο φως μια βρύση
κι απ' τα σκοτάδια γύρισε πουλί να κελαηδήσει.*

Μέσα στο κατανυκτικό κλίμα της Μεγάλης Σαρακοστής θα φέρει στα χείλη μας τραγούδια των μεγάλων δημιουργών και στίχους ποιητών (Θεοδωράκη, Γκάτσου, Παπαδιαμάντη, Ρίτσου, Μ. Ελευθερίου κ.α.), χαρισμένους στη μάνα και στην Παναγιά, τη Μητέρα της σιωπής.

Θα ακουστούν ακόμα παραδοσιακά τραγούδια και ύμνοι της Μ. Εβδομάδας από διάφορες περιοχές της Ελλάδας και της Κάτω Ιταλίας.

Συμμετέχουν:

Κυριάκος Γκουβέντας, βιολί

Χρήστος Θεοδώρου, πιάνο

*Την Παναγιά παρακαλώ και λέω τση να ραίνει
με τη ντροσά του ουρανού όλη την οικουμένη
Την Παναγιά παρακαλώ και τση ζητώ τη χάρη
σου καθενούς τη σκοτεινιά να φέγγει σα φεγγάρι
(απειραθίτικα δίστιχα από τη Νάξο)*

είσοδος ελεύθερη

πληροφορίες 211 11 98 900-1

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:

**Πολιτιστικό Κέντρο Ι.Αρχιεπισκοπής Αθηνών,
Μεγάλου Βασιλείου 15, Αθήνα - Γκάζι**

(5 λεπτά από τον σταθμό ΜΕΤΡΟ Κεραμεικός)