

Η σύλληψη του Ιησού

/ [Πεμπτουσία](#)

Image not found or type unknown



Ο Ιησούς μετά το Δείπνο πήγε όπως

συνήθιζε στο Όρος των Ελαιών. Τον ακολούθησαν και οι μαθητές του. Όταν έφτασαν στο μέρος που συνήθιζαν να πηγαίνουν τους είπε: «Προσευνηθείτε να μην σας νικήσει ο πειρασμός» προσεύχεται στον Πατέρα του να τους κρατήσει πιστούς και να μην τους αποκαλούσε τα εξής: «Πατέρα μου, αν θέλεις γλίτωσε με όμως το



Φανερώθηκε τότε ένας άγγελος από τον ουρανό και τον ενίσχυσε. Τον κυρίεψε μεγάλη αγωνία και προσευχόταν για πολλή ώρα. Ο ιδρώτας του γινόταν σαν σταγόνες αίματος και έπεφτε στη γη. Όταν σηκώθηκε από την προσευχή πήγε να βρει τους μαθητές του κι αυτοί κοιμόνταν αποκαμωμένοι από τη λύπη. «Γιατί κοιμάστε;», είπε, «Σηκωθείτε και προσευχηθείτε για να μην σας νικήσει ο πειρασμός».

Ενώ ακόμη μιλούσε ο Ιησούς στους μαθητές του, ακούστηκαν φωνές και φάνηκε ένα πλήθος ανθρώπων, ανάμεσά τους κάποιοι οπλισμένοι με μαχαίρια και ξύλα και μαζί τους αρχιερείς και πρεσβύτεροι. Μπροστά τους πήγαινε ο μαθητής του Κυρίου, ο Ιούδας. Αυτός πλησίασε τον Ιησού και του είπε: «Χαίρε, Δάσκαλε!» και τον φίλησε. Κι ο Ιησούς του είπε: «Με φίλημα παραδίνεις το Δάσκαλό σου; Κάνε λοιπόν αυτό για το οποίο ήρθες ως εδώ». Τότε οπλισμένοι στρατιώτες πλησίασαν και συνέλαβαν το Χριστό. Ο Σίμων Πέτρος τράβηξε το μαχαίρι του κι απέκοψε το αυτί του δούλου του αρχιερέα. Αλλά ο Ιησούς του είπε αυστηρά: «Βάλε το μαχαίρι σου στη θήκη του. Όσοι χτυπούν με μαχαίρι, με μαχαίρι θα πεθάνουν. Ή νομίζεις πως δεν θα μπορούσα να παρακαλέσω τον Πατέρα μου να παρατάξει δίπλα μου περισσότερες από δώδεκα λεγεώνες αγγέλων; Όλα αυτά όμως γίνονται για να πραγματοποιηθούν οι προφητείες και το σχέδιο του Θεού».



Οι μαθητές του τρομοκρατημένοι τον εγκατέλειψαν μόνο.

Δημοσίευση σε συνεργασία με τα

Εκπαιδευτήρια "Ο Απόστολος Παύλος"

