

2 Μαΐου 2017

Τα Θρησκευτικά και η πίστη μας (Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ. Χρυσόστομος)

/ [Πεμπτούσία](#)



Χαιρετισμός Αρχιεπισκόπου Κύπρου Χρυσοστόμου στο Θεολογικό Συνέδριο με θέμα: «**Μάθημα Θρησκευτικών: Παρόν και Μέλλον**» (27 Απριλίου 2017)

Χριστός Ανέστη!

Μαζί με τον αναστάσιμο χαιρετισμό εκφράζουμε προς τους συνδιοργανωτές, τους εισηγητές και προς όλους τους εκπαιδευτικούς μέλη του παρόντος συνεδρίου, με θέμα: «ΜΑΘΗΜΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ: ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ», τα αισθήματα της χαράς και της πατρικής αγάπης.



Συγχαίρουμε το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, και ιδιαίτερα την Διεύθυνση Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, που σε

συνεργασία συγκάλεσαν το εν λόγω Συνέδριο για προβληματισμό, ευαισθητοποίηση και ανατροφοδότηση των Θεολόγων Καθηγητών των Γυμνασίων, Λυκείων και Τεχνικών Σχολών, καθώς και των Δασκάλων που έχουν την ειδική ευθύνη της διδασκαλίας του μαθήματος των Θρησκευτικών στα Δημοτικά Σχολεία.

Το πρόγραμμα του Συνεδρίου και τα θέματα που θα εισηγηθούν οι τρεις εκλεκτοί ομιλητές, είμαστε βέβαιοι ότι θα δώσουν την ευκαιρία προς όλους τους συνέδρους, με προοπτική από το παρόν στο μέλλον, να εξαχθεί εντίμως και με σοβαρότητα η αναγκαιότητα διατήρησης και εκσυγχρονισμού του μαθήματος των Θρησκευτικών, λαμβάνοντας υπόψη με θάρρος όλα τα στοιχεία και με τη δέουσα κατάρτιση όλων των εμπλεκόμενων στο ευαίσθητο έργο της Παιδείας και μόρφωσης των παιδιών της πατρίδας μας.

Ταυτόχρονα, όλοι οι φορείς και παράγοντες που συναποτελούν την κοινωνία μας, Εκκλησία, πολιτεία, οικογένεια, σχολική μονάδα θα πρέπει να συμβάλουμε ως επιτακτική ανάγκη στη διατήρηση της ταυτότητάς μας, η οποία παραμένει ως διαχρονική ασφαλιστική δικλείδα σε όλα εκείνα που προσπαθούν να αποδομήσουν την προσωπικότητα της νέας γενεάς.

Είμαι βέβαιος ότι ο Δρ. Ιωάννης Μπέκος, Ειδικός Επιστήμονας του Πανεπιστημίου Κύπρου και καθηγητής της Ιερατικής Σχολής «Απόστολος Βαρνάβας» της καθ' ημάς Αγιωτάτης Εκκλησίας και η κυρία Σίρπα Οκούλοβ, Διευθύντρια Εκπαίδευσης του Συνοδικού Γραφείου της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Φινλανδίας ως ειδικοί επιστήμονες σε θέματα εκπαίδευσης και Χριστιανικής αγωγής, θα δώσουν πληροφορίες και θα ρίξουν περισσότερο φως από διάφορες πλευρές στο όλο θέμα του Συνεδρίου, τόσο στη σύγχρονη εποχή όσο και στο Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι. Οι εμπειρίες και οι σκέψεις θα αποβούν αναγκαίο εργαλείο για όλους τους εμπλεκόμενους στο σπουδαίο και ιερό έργο της Παιδείας, κατεξοχήν μέσα από το μάθημα των Θρησκευτικών.

Η παρουσία ανάμεσά μας, για σύντομο χρονικό διάστημα, του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δημητριάδος και Αλμυρού, εν Χριστώ αδελφού κυρίου Ιγνατίου, ως εισηγητή του παρόντος Συνεδρίου, θα προσφέρει μέσα από την πολυετή ποιμαντική του φροντίδα, εξαιρέτως προς τους νέους, ως κατάθεση εμπειριών της καθάριας μαρτυρίας της Ορθόδοξης Θεολογίας, όπως αυτή θα πρέπει να μεταδίδεται στο σύγχρονο κόσμο, διατηρώντας το άρωμα της αγιοπνευματικής σοφίας των Μεγάλων Πατέρων και Διδασκάλων της Εκκλησίας μας.

Η σπουδαιότητα, όπως μας διδάσκουν οι Μεγάλοι Πατέρες της Εκκλησίας και Φωστήρες της Οικουμένης, είναι η προσφορά σε κάθε εποχή της ανακαινούμενης Ιερής Παρακαταθήκης σε ασκούς νέους και προσιτούς στην κάθε μεταβαλλόμενη

εξωτερικά σύγχρονη εποχή.

Συγχαίρουμε τους εισηγητές και τους ευχαριστούμε για τον κόπο στον οποίο υποβλήθηκαν για την παρουσίαση του θέματός τους στο Συνέδριο. Ιδιαίτερα, καλωσορίζουμε τον Σεβασμιώτατο και την κα Σίρπα Οκούλοβ και τους ευχόμαστε ευχάριστη την ολιγοήμερη παραμονή τους στην πατρίδα μας.

Αναμένουμε με ενδιαφέρον την πρότασή τους για ένα ανοικτό και πλουραλιστικό μάθημα των Θρησκευτικών, που θα λαμβάνει υπόψη τις απαιτήσεις των καιρών και τις μορφωτικές ανάγκες των σύγχρονων μαθητών και τη σύγχρονη, αλλά ταυτόχρονα και πολύπλευρη κατάρτιση των διδασκόντων, οι οποίοι γνωρίζουν ότι πρώτιστα θα πρέπει να αντλούν υλικό από τις ζωογόνες πηγές της Αγίας Ορθοδόξου Εκκλησίας και της Ελληνικής μας παράδοσης και πολιτισμού. Αυτές τις πηγές τις διατηρεί ως εκ θαύματος η Εκκλησία, παρά τις δοκιμασίες, τις κατακτήσεις, την οικονομική ύφεση, τους κινδύνους και όλα εκείνα τα οποία με ευκολία προσπαθούν να μολύνουν το ζων ύδωρ της Αγίας Γραφής, της Εκκλησιαστικής μας Παραδόσεως και του Ελληνικού μας πολιτισμού.

Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να παραμένουν σταθερά και διαχρονικά ως οι βάσεις της Παιδείας μας γενικά και για το περιεχόμενο του μαθήματος των Θρησκευτικών ειδικά. Αν συμφωνούμε όλοι σε αυτή τη βάση, τότε εξυπακούεται η αναγκαιότητα διατήρησης του θεολογικού, γνωσιολογικού και παιδαγωγικού χαρακτήρα του μαθήματος των Θρησκευτικών.

Εάν κάθε άνθρωπος ο οποίος μυήθηκε στην Ελληνική Παιδεία και Πολιτισμό δικαιούται να αισθάνεται Έλληνας, σύμφωνα με τον Ισοκράτη, πολύ περισσότερο εμείς εδώ στη νήσο μας και προσωπικά ως Προκαθήμενος της Αποστολικής Εκκλησίας της Κύπρου, εκφράζουμε σ' όλους τους αρμοδίους του μητροπολιτικού χώρου την αγωνία και την οδύνη που μας διακατέχει για τις θέσεις της πολιτείας στο μάθημα των Θρησκευτικών. Αδυνατούμε να πιστέψουμε ότι επιδιώκεται η υποβάθμιση των Θρησκευτικών σε θρησκευιολογικό ή ακόμη χειρότερα σε προαιρετικό μάθημα.

Θέλουμε με έμφαση να τονίσουμε – και ας το μάθουν καλά αυτό όλοι οι αρμόδιοι – ότι σήμερα αν υπάρχουμε ως ελληνικό έθνος και αν διατηρούμε τον ελληνικό μας πολιτισμό, αυτό το οφείλουμε πρώτιστα στη Χριστιανική μας Πίστη και στο αγνό και αγωνιστικό θρησκευτικό αίσθημα που ο λαός μας διαφύλαξε μέσα στην ψυχρούμενη του, ανά τους αιώνες, ως τον πολυτιμότερό του «μαργαρίτη», και μέσω αυτού έφθασε σε ύψη αρετής και αγώνων για την ελευθερία των ανθρώπων και των λαών και καλλιέργησε την αλληλεγγύη προς τον κάθε άνθρωπο ανεξάρτητα φυλής, θρησκείας, γλώσσας, πολιτισμού και καταγωγής.

Η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν είναι μια ακόμη θρησκεία. Είναι τρόπος ζωής. Είναι βίωμα, το οποίο μέσα από τις αγιαστικές πράξεις της Ορθόδοξου Εκκλησίας αναγεννά καθημερινά τον άνθρωπο από την πρώτη στιγμή που γεννιέται στον κόσμο έως το τέλος της επίγειας ζωής του προς την αιωνιότητα. Το Ορθόδοξο φρόνημα, η Πίστη μας, είναι η αποκεκαλυμμένη Αλήθεια στο πρόσωπο του Υιού και Λόγου του Θεού και Υιού της Υπεραγίας Θεοτόκου, του Αναστημένου Σωτήρα μας και Λυτρωτή, ο οποίος προσφέρει τις δωρεές Του στον κάθε άνθρωπο: «Εγώ είμι ή όδος καί ή αλήθεια καί ή ζωή» (Ιωάν.14,6).

Εάν οι πολέμοι του μαθήματος των θρησκευτικών καταφέρουν να επιβάλουν τις δικές τους απόψεις, πράγμα το οποίο σε καμία περίπτωση δεν θα ανεκτούμε να συμβεί, τότε θα ισχύσει εκείνο που είπε ο Χριστός προς τη Σαμαρείτιδα. «πᾶς ὁ πίνων ἐκ τοῦ ὕδατος τούτου διψήσει πάλιν».

Εάν όμως, ως Πολιτεία και ως Εκκλησία συνεργαστούμε αρμονικά και προσφέρουμε προς τα παιδιά μας, με αγάπη και μεθοδικότητα, τα ουράνια μηνύματα του Σωτήρος Χριστού, τότε θα ισχύσει η ελπιδοφόρα και ζωογόνα υπόσχεσή Του «ὃς δι' ἂν πῖν ἐκ τοῦ ὕδατος οὗ ἐγὼ δώσω αὐτῷ, οὐ μὴ διψήσει εἰς τὸν αἰῶνα, ἀλλὰ τὸ ὕδωρ ὃ δώσω αὐτῷ, γενήσεται ἐν αὐτῷ πηγή ὕδατος ἀλλομένου εἰς ζωὴν αἰώνιον» (Ιωάν.4,14).

Επιθυμώ να ευχηθώ πατρικά και εγκάρδια όπως το παρόν Συνέδριο αποτελέσει ένα ιστορικό ορόσημο γόνιμου διαλόγου, από τον οποίο θα ληφθούν οι ορθές αποφάσεις, με βάση τις οποίες θα χαραχθεί η ακολουθητέα πολιτική πάνω στην οποία θα βαδίζει η Πολιτεία στο θέμα της προσφοράς του μαθήματος των θρησκευτικών.

Καλές επιτυχίες στις εργασίες του παρόντος Συνεδρίου. Αναμένουμε με ενδιαφέρον τα πρακτικά και τα πορίσματα αυτού για περαιτέρω μελέτη και αποτίμηση.

Μετά πολλών ευχών εν Κυρίω Αναστάντι

Ο Αρχιεπίσκοπος

† Ο ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ