

Οι νέες τεχνολογίες στην υπηρεσία της ποιμαντικής και οι πιθανοί κίνδυνοι (Πρωτοπρεσβύτερος Χρήστος Αιγίδης)

/ [Πεμπτούσια](#)



[Προηγούμενη δημοσίευση: <http://www.pemptousia.gr/?p=157920>]

Τα συμπλέγματα του Κληρικού που δυσκολεύουν την επικοινωνία

Στην τελευταία ερώτηση της ενότητας αυτής έγινε μια στοχευμένη ερώτηση για να διαπιστωθεί εάν και πόσο οι Κληρικοί που ρωτήσαμε θεωρούν τα συμπλέγματα της συμπεριφοράς δυσκολία και πρόβλημα στην επικοινωνία. Είναι πολύ σύνηθες και στους Ιερείς να υπάρχουν κάποιες δυσκολίες στον συναισθηματικό τους κόσμο κάποια στιγμή της ζωής τους. Μην ξεχνάμε πως και οι Ιερείς είναι άνθρωποι με προβλήματα και δυσκολίες. Ακόμα πως πολλά από τα λεγόμενα συμπλέγματα δημιουργούνται από την παιδική ηλικία και κυρίως μέσα από το οικογενειακό περιβάλλον. Όλες οι απαντήσεις [και οι είκοσι (20) ερωτηθέντες Ιερείς] συγκλίνουν στο ότι αυτές οι καταστάσεις δυσκολεύουν την επικοινωνία και πως πρέπει ο Κληρικός να προσπαθεί μέσα από τον αγώνα του να περιορίζει αυτές τις δυσκολίες. Σε αυτό πιστεύουμε πως πολύ βοηθάει η Χάρη της Ιεροσύνης που τα ελλείποντα αναπληρεί και τα ασθενή θεραπεύει σύμφωνα με την ευχή που διαβάζεται την στιγμή της Χειροτονίας.



» Αυτό είναι θέμα ανοικτής αντιπαράθεσης μεταξύ των προοδευτικών και συντηρητικών Κληρικών. Πάντως όσοι είμαστε Εξομολόγοι γνωρίζουμε καλά πως όποιος δεν είναι ψυχικά ισορροπημένος δεν μπορεί να κτίσει πνευματική ζωή. Φαντασθείτε πόσο αυτό μπορεί να επηρεάσει έναν Κληρικό » ήταν η ωραία άποψη του π. Π. Κ. Ο π. Α. Ι πιστεύει πως ο Ιερέας πρέπει να αποβάλλει το οποιοδήποτε σύμπλεγμα και δυσκολία και να λειτουργεί σαν ένας φυσιολογικός άνθρωπος που με τη Χάρη του Θεού διακονεί τους ανθρώπους. Η προσωπική ζωή του Κληρικού δεν πρέπει να αποτελεί τροχοπέδη και αιτία σκανδαλισμού των πιστών.

Ο π. Π. Μ. θεωρεί πως σαφώς τα συμπλέγματα επηρεάζουν την επικοινωνία του Κληρικού και πως όταν κανείς νιώθει μειονεκτικά δεν μπορεί να επικοινωνήσει ουσιαστικά με τους άλλους, όπως και αντίθετα όταν κάποιος διακατέχεται από κόμπλεξ ανωτερότητας βγάζει μια ναρκισσιστική εικόνα που δεν αρμόζει στην Ιερατική του ιδιότητα. Τέλος ο π. Γ. Π. ανέφερε πως «εμποδίζουν τον Κληρικό οι δυσκολίες της συμπεριφοράς του. Ο Χριστιανός πρέπει να είναι χαμογελαστός, κοινωνικός, θετικός, πόσο μάλλον ο Ιερέας. Θα πρέπει μέσα από τον καθημερινό του αγώνα να προσπαθεί να αποβάλλει οτιδήποτε τον δυσκολεύει «.

Τέταρτη ενότητα - Η συμβολή των νέων τεχνολογιών στην επικοινωνία του Κληρικού

Στην τελευταία ενότητα ζητήσαμε από τους Κληρικούς που απευθυνθήκαμε, να τοποθετηθούν στο πολύ καίριο θέμα των νέων τεχνολογιών. Άλλωστε η εποχή μας

κατακλύζεται από την παρουσία των νέων τεχνολογιών και ιδιαίτερα εκείνων που σχετίζονται με την επικοινωνία. Η σχετική βιομηχανία βρίσκεται σε πλήρη άνθιση και συνεχώς νέα δεδομένα, νέα προϊόντα και νέες ιδέες κατακλύζουν την αγορά. Σε όλη αυτή τη διαδικασία δεν θα μπορούσε η Εκκλησία να μείνει αμέτοχη. Ιδίως για τους νέους Κληρικούς που εισέρχονται στην Ιεροσύνη το θέμα αυτό είναι πολύ οικείο μιας και στην καθημερινότητά τους χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες.

Το θέμα αυτό αποτελεί πρόκληση για την Εκκλησία και δεν είναι λίγες οι φορές που έχουν εκφραστεί διάφορες αντικρουόμενες απόψεις. Όλες οι ενστάσεις έχουν να κάνουν όχι με το αν πρέπει η Εκκλησία να χρησιμοποιεί όλα αυτά τα μέσα των νέων τεχνολογιών, αλλά για τους κινδύνους που υπάρχουν μέσα σε αυτήν την επικοινωνία. Δυστυχώς υπάρχουν πολλά παραδείγματα που επιβεβαιώνουν τους φόβους αυτούς.

Από την άλλη πλευρά δεν μπορεί να αγνοηθεί ή να εκμηδενιστεί η παρουσία των νέων τεχνολογιών και σίγουρα κανείς, όσο συντηρητικός και εάν είναι, να μην αναγνωρίζει τα οφέλη και την χρησιμότητά τους. Μια αξιόλογη τοποθέτηση κάνει ο Απόστολος Παύλος και είναι σχετική με το θέμα αυτό. Αναφέρει λοιπόν ο Απ. Παύλος στην Β' επιστολή του προς τον Τιμόθεο » ... την διακονία σου πληροφόρησον» (Κεφ. Δ' - Στ. 5) . Προτρέπει δηλαδή ο Απόστολος των Εθνών να πληροφορούμε την διακονία μας έτσι ώστε να γίνονται ευρέως διαδεδομένα όλα εκείνα που συντελούνται στον χώρο της Εκκλησίας.

Οι νέες τεχνολογίες και η επικοινωνία στο χώρο της Εκκλησίας

Τον τελευταίο καιρό ολοένα και περισσότεροι Εκκλησιαστικοί φορείς (Πατριαρχεία, Μητροπόλεις, Ενορίες & Εκκλησιαστικοί Οργανισμοί) διαθέτουν ιστοσελίδες και blogs και μέσα από το διαδίκτυο ενημερώνουν την κοινή γνώμη για τις δραστηριότητές τους. Ένας άλλος τρόπος επικοινωνίας που χρησιμοποιείται επίσης είναι η κινητή τηλεφωνία και ιδιαίτερα τα ηλεκτρονικά μηνύματα που εύκολα, άμεσα και σχετικά οικονομικά ενημερώνουν τους παραλήπτες τους για τις δράσεις τους. Σημαντική είναι ακόμα η παρουσία των Ιερέων στα Κοινωνικά Δίκτυα, αν και αυτό είναι πολύ αμφιλεγόμενο και έχουν γίνει πολλές συστάσεις από τη Διοίκηση της Εκκλησίας με την έκδοση σχετικής εγκυκλίου, για την επικινδυνότητα που ελλοχεύει ο τρόπος αυτός. Ζητήσαμε από τους Ιερείς να τοποθετηθούν πάνω στο θέμα της χρησιμοποίησης των νέων τεχνολογιών και παρακάτω παραθέτουμε τις πιο σημαντικές απαντήσεις.

Ο π. Β.Θ. θεωρεί πως οι νέες τεχνολογίες είναι πολύτιμες και πως η Εκκλησία χρειάζεται Κληρικούς για να εργαστούν στον τομέα αυτό. Ο π. Α.Ι. ανέφερε πως » η διάκριση και στο θέμα αυτό κατέχει σημαντική θέση. Η Εκκλησία δεν μπορεί να

αρνηθεί την αξία των νέων τεχνολογιών. Η χρήση να γίνεται με σκοπό την καλύτερη και πιο ουσιαστική επικοινωνία της Εκκλησίας με τους πιστούς «. Ενώ ο π. Δ.Δ. σχολίασε πως με το διαδίκτυο γίνονται κάποιες δουλειές πιο γρήγορα και πιο εύκολα και πως το κυριότερο έγκειται στο γεγονός πως η παρουσία της Εκκλησίας γίνεται ευρέως γνωστή.

Υπήρχαν και αρκετοί Πατέρες που σημείωσαν τον κίνδυνο της έπαρσης και του εγωισμού που μπορεί να παρουσιαστεί και πως σημασία έχει να προβάλλεται το έργο της Εκκλησίας και όχι οι προσωπικές φιλοδοξίες των Κληρικών. Η απάντηση του π. Α.Π. αποτυπώνει καθαρά την θέση αυτή λέγοντας πως «είμαστε θετικοί στις νέες τεχνολογίες όμως πρέπει να υπάρχει προσοχή και μέτρο. Ο κίνδυνος της κενοδοξίας παραμονεύει και είναι πολύ εύκολο αν δεν προσέξει κανείς να παρασυρθεί , να μπερδευτεί και κυρίως να μπερδέψει και τους πιστούς «. Μια ακόμα θέση αυτή του π. Γ.Π. βρίσκεται προς την ίδια κατεύθυνση λέγοντας χαρακτηριστικά πως » όπως όλα τα πράγματα έτσι και το διαδίκτυο θέλουν τον κατάλληλο χειρισμό. Αξιοποιούμε την τεχνολογία με ιδιαίτερη προσοχή και κυρίως χωρίς ποτέ να προβάλλουμε τον εαυτό μας. «.

(συνεχίζεται)