

Στη χώρα του Χίτσκοκ: Πρόστιμο θα “τρώνε” όσοι ταΐζουν γλάρους!

/ [Ειδήσεις και Ανακοινώσεις](#)



Σμήνη πουλιών επιτίθενται οργισμένα εναντίον παραθεριστών που βολτάρουν αμέριμνοι στους παραλιακούς δρόμους... όχι δεν είναι πλάνο από την πασίγνωστη ταινία του Άλφρεντ Χίτσκοκ “Τα Πουλιά”. Ωστόσο, στην πατρίδα του μαιτρ του κινηματογραφικού τρόμου, αυτές οι εικόνες έχουν γίνει καθημερινότητα. Και μάλιστα σε σημείο που παρενέβησαν οι αρχές και όσοι ταΐζουν τους γλάρους θα τρώνε πρόστιμο!

Αγανακτισμένες από τις συνεχείς επιθέσεις των... κοιλιόδουλων γλάρων που τρομοκρατούν τους παραθεριστές, οι αρχές του ανατολικού Ντέβον, που περιλαμβάνει τα δημοφιλή θέρετρα Έξμαουθ και Σίντμαουθ, αντεπιτέθηκαν, χαρακτηρίζοντας «αδίκημα» το τάισμα των πουλιών.

Το περιφερειακό συμβούλιο μάλιστα ανακοίνωσε ότι επιβάλλει στο εξής πρόστιμο ύψους 80 λιρών σε όποιον τολμήσει να ταΐσει τους γλάρους.

«Οι γλάροι έχουν συνηθίσει να τους ταΐζουν οι άνθρωποι και εξαπολύουν επιθέσεις αν δεν τους προσφέρουν φαγητό», εξήγησε ο τοπικός σύμβουλος Ίαν Τσαμπ. «Δεν είναι και πολύ ωραίο όταν έρχονται, μοιάζει μάλλον με ταινία τρόμου», πρόσθεσε,

παραλληλίζοντας τις επιθέσεις με την ταινία του Χίτσκοκ.

Οι τουρίστες και οι καταστηματάρχες της περιοχής ζητούσαν επίμονα εδώ και καιρό να ληφθούν μέτρα για να πειστούν οι κάτοικοι να μην ταΐζουν τα πουλιά, αφού οι προειδοποιητικές πινακίδες φαίνεται ότι δεν επαρκούσαν.

Προς το παρόν, μόνο όσοι ταΐζουν συστηματικά τους γλάρους και οι εστιατόρες που αφήνουν ανοιχτούς τους κάδους απορριμμάτων θα κινδυνεύσουν με πρόστιμο. «Συχνά, όταν οι γλάροι εφορμούν εναντίον σου και είσαι μικρό παιδί και ένα πράγμα με άνοιγμα φτερών ένα μέτρο έρχεται καταπάνω σου σαν πτεροδάκτυλος μπορεί να πετάξεις το φαγητό σου στον αέρα. Αν ταΐσεις ένα-δυο πατατάκια σ' έναν γλάρο, δεν θα πεταχτεί κάποιος από τους θάμνους για να σου επιβάλει πρόστιμο», εξήγησε ο Τσαμπ.

Πηγή: news.gr