

# Ιερομάρτυρας Στέφανος Γου: τα βασανιστήρια και το μαρτυρικό τέλος του (Συμεών Πηγαδουλιώτης)

/ [Πεμπτούσια](#)



[Προηγούμενη δημοσίευση: <http://www.pemptousia.gr/?p=159784>]

Υπήρξαν μεταξύ των Ορθοδόξων ιερέων και ομολογητές σαν τον π. Φώτιο Χό, που βασανίστηκε κατά την «πολιτιστική επανάσταση» στην πόλη Χαρμπίν. Ο π. Αντώνιος Γιάο, που υπηρετούσε στην εκκλησία του Ευαγγελισμού στην ίδια πόλη, υπέφερε με τη σειρά του κατά την ίδια περίοδο. Παρόμοια τύχη είχε και ο διάκονος Νικόλαος Γιάγκ. Επίσης ο πρωτοδιάκονος Θαλελαίος Μάο ρίχτηκε στη φυλακή για την αγάπη του Χριστού. Σίγουρα τα θύματα του διωγμού δεν περιορίζονται μόνο μεταξύ των ιερωμένων. Κι ένας ακαθόριστος αριθμός λαϊκών, τους οποίους μόνο ο Θεός γνωρίζει, είτε έχασαν τη ζωή τους, είτε υπέφεραν για την πίστη τους κατά την περίοδο της φοβερής δοκιμασίας. Μια χαρακτηριστική φωτογραφία της εποχής παρουσιάζει στη θέση της εικόνας του Χριστού, που κοσμούσε εξωτερικά την είσοδο μιας εκκλησίας στο Χαρμπίν, τη... φωτογραφία του Μάο Τζετόνγκ!



Στο Χαρμπίν όπου, όπως είπαμε, υπηρετούσε ο π. Στέφανος βρέθηκε με τη σειρά του αντιμέτωπος με τη μανία των Χόγκ βέιμπινγκ (ερυθρών φρουρών). Περί τα μέσα του 1967 τον συνέλαβαν στην εκκλησία του κι άρχισαν αμέσως τα βασανιστήρια. Έξω από την εκκλησία του Αγίου Αλεξίου τοποθέτησαν ένα τραπέζι καλυμμένο με αιχμηρά χαλίκια και τον έβαλαν να γονατίσει πάνω σ' αυτά. Τον έντυσαν με ρούχα γελωτοποιού (παλιάτσου) και στο κεφάλι του φόρεσαν σκούφο γεμάτο με μεταλλικά ροκανίδια, ενώ το πρόσωπό του το πασάλειψαν με αιθάλη (καπνιά). Για δύο μέρες τον κτυπούσαν στο κεφάλι με ξύλινο σφυρί. Τον κτυπούσαν επίσης με σιδερένια ραβδιά στους ώμους κι έφτυναν πάνω στο σταυρό που φορούσε. Ήταν μισοπεθαμένος από τα βάσανα όταν τον μετέφεραν στο νοσοκομείο των φυλακών. Μετά την είσοδό του στο νοσοκομείο των φυλακών έτυχε λιγότερο σκληρής μεταχείρισης.

Αυτά ήταν μερικά από τα βασανιστήρια και τις ταλαιπωρίες που υπέστη ο μάρτυρας κατά την παραμονή του στις κομμουνιστικές φυλακές που διήρκεσαν τρία ολόκληρα χρόνια. Στις 17 του Μάη του 1970 ο ιερομάρτυς Στέφανος εκτελέστηκε στη φυλακή με πυροβολισμό. Το άγιο λείψανό του αναπαύεται στο Ορθόδοξο κοιμητήριο Σάνκετσου κοντά στην πόλη του Χαρμπίν.

Σε μια φωτογραφία που διασώθηκε τον βλέπουμε μαζί με δυο άλλους ορθόδοξους κληρικούς. Παρουσιάζεται με τα άμφιά του, προφανώς μετά τη θεία λειτουργία, στην είσοδο του ναού. Είναι κοντός στο ανάστημα, με στρογγυλό πρόσωπο,

λιγοστά γενάκια, λεπτό μουστάκι και βλέμμα αποφασιστικό και σπινθηροβόλο. Μαζί με τους νεομάρτυρες του Πεκίνου, που αναπαύονται σήμερα, λησμονημένοι από τους ανθρώπους, κάτω από το γήπεδο του γκόλφ στο πάρκο Τζού νιάν χού, στα βόρεια της παλαιάς πόλεως του Πεκίνου, δέεται εκτενώς για την εμπερίστατη Εκκλησία της Κίνας, την οποία το κομμουνιστικό καθεστώς αρνιέται μέχρι σήμερα να αναγνωρίσει, ούτε της επιτρέπει να έχει εκκλησίες και να τελεί τη χριστιανική λατρεία.

Μπροστά στο μεγαλείο της θυσίας του ιερομάρτυρος ο γράφων τρέμει και σωπαίνει. Τρέμει γιατί η αγάπη του για το Χριστό είναι τόσο μικρή που δεν κατάφερε ούτε το εγωιστικό του φρόνημα να θυσιάσει, ούτε τις εύκολες εντολές του Ευαγγελίου να λάβει σοβαρά υπ' όψιν. Σωπαίνει γιατί περιορίζεται να πλέκει εγκώμια σε ξένους κόπους. Όμως παρακαλεί τον μάρτυρα να δεχθεί τις πιο κάτω φτωχές γραμμές, που χαράσσονται, παρά ταύτα, μετά πόθου πολλού.

### **Απολυτίκιον του νέου Ιερομάρτυρος Στεφάνου Γού.**

#### **Ήχος πλ. α'. Τον συνάναρχον Λόγον.**

*Αθληφόρων τα στίφη εκμμησάμενος,  
Ορθοδοξίας εδείχθης νεοπαγής προμαχών,  
των μαρτύρων καλλονή Στέφανε πάνσοφε.  
Των γάρ δυσθέων την οφρύν σή ενστάσει καθελών,  
Καθαίας το θείον σέλας, των ιερέων ακρότης,  
και Εκκλησίας νέον καύχημα*

#### **Κοντάκιον.**

#### **Ήχος πλ. δ'. Πίστιν Χριστού.**

*Πίστιν Χριστού πάτερ Στέφανε,  
ένδον λαβών εν  
καρδία σου, τας αντιθέους δυνάμεις κατενίκησας  
πολύαθλε, και στέφει ουρανώ έστέφθης κατ' αξίαν  
ως ακλόνητος.*

#### **Μεγαλυνάρια.**

*Χαίροις της Καθαίας θείος βλαστός, Ορθοδόξων  
κύδος και εδραίωμα αρραγές· Στέφανε μαρτύρων  
των πάλαι συμπολίτα και Εκκλησίας έρεισμα αρραγέστατον.*

*Τον ιερομάρτυρα του Χριστού, τον πεφοινηγμένον*

*αίματι τω μαρτυρικῷ Στέφανον τον νέον, Καθαίας  
μέγα κλέος, αθλήσεως δε στήλην ανευφημίσωμεν.*

**Πηγή: Έκδοση Παγκυπρίου Συλλόγου Ορθοδόξου Παραδόσεως «οι Φίλοι  
του Αγίου Όρους, «Ορθόδοξη Μαρτυρία», αριθμός 104, φθινόπωρο 2014.**