

## **Ο Θεός είναι πάντα στο πλευρό μας (Μίνα Μπουλέκου, Συγγραφέας-Ποιήτρια)**

[/ Πεμπτουσία](#)



Ο Θεός είναι πάντα στο πλευρό μας, δίπλα μας, δεν έχουμε παρά να τον επικαλεστούμε για να μας βοηθήσει στον καθημερινό πνευματικό αγώνα και σε κάθε δυσκολία που βιώνουμε. Βρισκόμαστε σε έναν κόσμο όπου όλα δείχνουν να έχουν καταρρεύσει, οι άνθρωποι πολλές φορές αγωνιούν για το αύριο, δεν γνωρίζουν τι πρόκειται να συμβεί στο μέλλον τους. Ο συνεχόμενος και διαρκής αγώνας για επιβίωση έχει οδηγήσει τους ανθρώπους να σκέφτονται απαισιόδοξα. Η ψυχική κούραση, η κατάθλιψη, η απόγνωση και η απογοήτευση που αισθάνονται οι περισσότεροι άνθρωποι σήμερα φανερώνει έντονα σημάδια έλλειψης πίστης και πνευματικής αποδυνάμωσης.



Φωτογραφία: Δημήτρης Ηλιόπουλος

Όταν κάθε ελπίδα φαίνεται σχεδόν χαμένη για τα ανθρώπινα όρια υπάρχει πάντα το Σχέδιο του Θεού που θα μας οδηγήσει στο ξέφωτο που αναζητούμε, αρκεί εμείς από την πλευρά μας να προσπαθήσουμε να αναζητήσουμε με θέληση και θάρρος τον δικό μας πνευματικό φάρο που θα μας οδηγήσει στην λύτρωση.

Κάθε χριστιανός έχει ένα και μοναδικό όπλο να προσεύχεται καθημερινά και αδιαλείπτως και λέγοντας με πίστη το «Κύριε Ιησού Χριστέ Ελέησόν με» λαμβάνοντας το δώρο της ψυχικής αγαλλίασης και της γαλήνης μέσα του. Η προσευχή αποτελεί τον γόρδιο δεσμό ανάμεσα στον Θεό και τον άνθρωπο. Η δύναμή της είναι τόσο καταλυτική όταν γίνεται με καθαρή καρδιά προς τον Ουράνιο Πατέρα. Είναι η φλόγα που ξεπηδά από τα σωθικά της ψυχής και πλημμυρίζει με φως το είναι μας. Προσεύχομαι σημαίνει επικοινωνώ με τον Χριστό, σημαίνει ότι επικαλούμαι τη Θεία Χάρη Του να πάρει λίγο από το δικό μου σταυρό. Όσο οδυνηρά και αν φαίνονται τα πράγματα πολλές φορές, θυμηθείτε ότι ο Θεός δεν επιτρέπει να σηκώσουμε περισσότερο βάρος από όσο μπορούμε να αντέξουμε. Τα εμπόδια και οι δοκιμασίες μας κάνουν πάντα πιο δυνατούς ακόμη και αν υπάρχουν απώλειες ή πόνος.

Μην αφήνετε την κόπωση να σας κάνει να πιστεύετε ότι ο Θεός δεν νοιάζεται για τα πλάσματά του ακόμη και όταν οι προσευχές σας δεν εισακούγονται, Εκείνος

γνωρίζει τι είναι καλό για μας. Το έλεος, η αγάπη Του, και η απέραντη μακροθυμία Του θα φανερώσει στον κάθε έναν από εμάς τι είναι ωφέλιμο για τη ζωή του. Μην απομακρύνεστε από το δρόμο Του, μην εγκαταλείπετε γρήγορα και βιαστικά μια μάχη, η μόνη δύναμη που έχει ο άνθρωπος είναι η ελπίδα που θα τον ανυψώσει. Αν αισθάνεστε κουρασμένοι δεν έχετε παρά να σηκώσετε τα μάτια σας στον Χριστό που είναι το ΦΩΣ αυτού του κόσμου και η ανεξάντλητη πηγή κάθε γήινης και επουράνιας δύναμης. Δεν θα σας αφήσει ποτέ και το σχέδιό του για σας δεν θα αποτύχει αν του επιτρέψετε να εισέλθει στη ζωή σας. Ο εχθρός νικήθηκε από το σταυρό και η εξουσία του καταστράφηκε. Το χέρι του Θεού κάνει θαύματα αρκεί να πιστέψουμε με όλη μας την ψυχή. Ο διάβολος δεν μπορεί να έχει καμία εξουσία επάνω μας, εάν εμείς δεν του επιτρέψουμε να εισέλθει στη ζωή μας δείχνοντας αδυναμία. Το κλειδί για να νικήσουμε όλα όσα έρχονται εναντίον μας είναι η ακλόνητη πίστη στο Θεό μας.

Όλα ο Κύριος εν σοφία εποίησε, όλα είναι μέρος ενός κύκλου ζωής που αρχίζει, τελειώνει και ξαναγεννιέται. Αναλογισθείτε τα Θεία πάθη του Χριστού μας και τις δοκιμασίες και τα βασανιστήρια των Αγίων μας, που υπέμειναν με παρρησία προσευχόμενοι να αντικρίσουν την Ουράνια Βασίλεια Του.

Εμπιστευτείτε ότι ο Θεός είναι σε θέση να μας κρατήσει πάνω από τα αφρισμένα κύματα σε όσες δοκιμασίες και αν τύχουν. Μόνο ο Κύριος Ημών Ιησούς Χριστός έχει τη δύναμη να μας θεραπεύσει από τα δεινά και τις αμαρτίες που περιβάλλουν τη ζωή μας.

Ας κάνουμε υπομονή αγαπητοί μου χριστιανοί γιατί σε κάθε καταιγίδα που κατακλύζει τη θνητή ζωή μας υπάρχει πάντα ένα ουράνιο τόξο. Ο Κύριος είναι εκείνος που φέρνει την παλίρροια στη ζωή μας, φέρνει τον άνεμο και τη βροχή και ο ήλιος ανατέλλει σύμφωνα με τας εντολάς του. Ο σκοπός Του είναι να μας τελειοποιήσει, ας τον εμπιστευθούμε «ψυχή τε και σώματι».