

26 Ιουνίου 2017

Το iPhone δημιουργήθηκε γιατί κάποιος τσάντισε τον Στηβ Τζομπς

/ [Γενικά](#)



Το βαθύ μίσος που έτρεφε ο ιδρυτής της Apple Στηβ Τζομπς κατά ενός στελέχους της Microsoft αποτέλεσε τον λόγο δημιουργίας του iPhone.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε σε συζήτηση στο Μουσείο Ιστορίας Υπολογιστών της Καλιφόρνια ο πρώην επικεφαλής της Apple iOS, Σκοτ Φόρσταλ, η “γέννηση” του iPhone ήρθε με έναν “πλάγιο” και παράδοξο τρόπο. «Όλα ξεκίνησαν επειδή ο Στηβ μισούσε αυτόν τον τύπο (που εργαζόταν) στη Microsoft. Κάθε φορά που ο Στηβ είχε αλληλεπίδραση μαζί του, ερχόταν στο γραφείο τσαντισμένος» είπε ο Φόρσταλ.

Ο ακατονόμαστος εργαζόμενος της Microsoft ήταν ο σύζυγος μιας φίλης της συζύγου του Τζομπς και συχνά καυχιόταν για τα επιτεύγματα και τις τεχνολογικές εξελίξεις στη δουλειά του. Εκείνη την περίοδο η Microsoft είχε επικεντρωθεί στη δημιουργία τάμπλετ.

Μετά το δέκατο δείπνο με το ζευγάρι, κατά το οποίο άκουσε από τον άσπονδο φίλο του άλλη μια διάλεξη για το πώς η Microsoft θα αλλάξει τον κόσμο με τα νέα λογισμικά της, ο Τζομπς έχασε την υπομονή του και είπε: «... ας του δείξουμε πώς πρέπει να είναι ένα τάμπλετ».

Το περιστατικό αναφέρεται και στη βιογραφία του Τζομπς που έγραψε ο Γουόλτερ Άιζακσον.

Κατά την διαδικασία κατασκευής του πρώτου iPad, που ξεκίνησε ως ένας πίνακας σε μεγέθους τραπεζιού με τεχνολογία αφής, στον οποίο μπορούσε κανείς να κινήσει φωτογραφίες με τα δάχτυλά του (σ.σ.: το πρόγραμμα είχε την κωδική ονομασία «Project Purple»), η Apple διαπίστωσε ότι τα smartphones είχαν ξεκινήσει να αποτελούν σοβαρή απειλή για τα iPod. Αποφάσισε έτσι να κατευθύνει τις προσπάθειες που καταβάλλονταν για το iPad προς τη δημιουργία ενός smartphone που έμελλε να γίνει το iPhone.

Ο Φόρσταλ θυμάται τον Τζομπς να ρωτά: «"Πιστεύεις ότι μπορούμε να πάρουμε το demo του τάμπλετ με την τεχνολογία αφής και να το μικρύνουμε σε κάτι που χωρά στην τσέπη;" μου είπε. Πήγαμε στην ομάδα σχεδιασμού, η οποία πήρε το τάμπλετ, έκοψε μια γωνία του. Ο Στηβ την είδε και είπε "παγώστε το τάμπλετ. Ας φτιάξουμε ένα κινητό".»

Το πρώτο iPhone που κυκλοφόρησε το 2007 δεν είχε θερμή υποδοχή. «Το συνέκριναν με άλλα smartphones της εποχής, όπως το Blackberry κ.ά., τα οποία είχαν εκείνη την εποχή μεγάλη επιτυχία. Αυτό που δεν καταλάβαιναν ωστόσο είναι ότι εμείς αλλάζαμε το παιχνίδι. Αλλάζαμε τον τρόπο, με τον οποίο εξελισσόταν η τεχνολογία» κατέληξε ο Φόρσταλ.

ΠΗΓΗ: News247