

## Θεία Λειτουργία στη μνήμη του Αγίου Παΐσιου στη Λαμία

/ [Θαύματα και θαυμαστά γεγονότα](#) / [Οδοιπορικά - Προσκυνήματα](#) / [Ορθόδοξη πίστη](#)



Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και ιεροπρέπεια εορτάσθηκε την Τετάρτη 12 Ιουλίου η ιερά μνήμη του Οικουμενικού και ιδιαιτέρως λαοφιλούς Αγίου Παΐσιου του Αγιορείτου, στην καρδιά της Μητροπόλεως Φθιώτιδος, τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Λαμίας.

Οπως μας ενημερώνει η Ι.Μ. Φθιώτιδος: Της πανηγυρικής Θείας Λειτουργίας προηγήρχε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Νικόλαος, πλαισιούμενος από είκοσι ιερείς και τους διακόνους του, ενώ παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οι ιερείς των Αρχιερατικών Περιφερειών Λαμίας, Λιανοκλαδίου - Υπάτης, Στυλίδος - Πελασγίας και Θερμοπυλών & Ροδίτσης. Επίσης παρέστη πλήθος πιστών κάθε ηλικίας, οι οποίοι από νωρίς το πρωί είχαν κατακλύσει τον Καθεδρικό Ναό, δείχνοντας την ιδιαίτερη ευλάβεια και αγάπη τους προς τον μεγάλο Άγιο της εποχής μας.

Τους ύμνους του όρθρου και της Θείας Λειτουργίας θαυμάσια δύο Βυζαντινοί χοροί, αποτελούμενοι από καθηγητές και μαθητές της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως «Γερμανός ο Μελωδός», υπό την διεύθυνση του

διευθυντού της κ. Ανδρέα Ιωακείμ στο δεξί αναλόγιο και του Καθηγητή και Πρωτοψάλτη του Ιερού Ναού Ευαγγελιστού Λουκά Πολιούχου Λαμίας κ. Αναργύρου Βλάχου, στο αριστερό.

Ιδιαίτερη ευλογία δε αποτέλεσε, ότι κατά την διάρκεια των Ιερών Ακολουθιών, ετέθη προς προσκύνηση και αγιασμό των πιστών το επανωφόριο του Αγίου, το οποίο έδωκε ο ίδιος στον Ποιμενάρχη Φθιώτιδος σε μια από τις πολλές συναντήσεις τους στο Άγιον Όρος.

Την Θεία Λειτουργία είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ζωντανά και χιλιάδες ακόμη πιστοί, όπου γης, μέσω του τηλεοπτικού «Σταθμού STAR Κεντρικής Ελλάδος», το οποίο μετέδιδε απευθείας.

Προ της απολύσεως της Θείας Λειτουργίας ο Σεβασμιώτατος αναφέρθηκε στον ταπεινό, πράο και γλυκή μοναχό, αλλά μεγάλο πλέον οικουμενικό, Άγιο Παΐσιο, ο οποίος με τον λόγο και την προσευχή του ανέπαινε κάθε κουρασμένη και ταλαιπωρημένη ψυχή.

Χαρακτηριστικά ο Ποιμενάρχης ανέφερε τα εξής:

«Κάθε εποχή, αγαπητοί μου αδελφοί, αναδεικνύει Αγίους γιατί η Εκκλησία μας είναι κήπος ευωδιαστός και εύφορος που συνεχώς καρποφορεί. Από μικρό παιδί αναρωτιόμουν πως είναι οι Άγιοι και ιδού, είχα την ευλογία να γνωρίσω τον Άγιο Παΐσιο και να συνδεθώ μαζί του πνευματικά για 22 ολόκληρα χρόνια.

Ο Όσιος Παΐσιος κατάφερε να αγιάσει μιμούμενος τους Αγίους και μάλιστα πολλούς από αυτούς υπερέβει σε αγιότητα. Είχε νουν Χριστού και ο λόγος του είναι σαν το πηδάλιο της Εκκλησίας. Παρακινούσε τους επισκέπτες του, λέγοντας τους, ότι για να αποκτήσει κανείς πνευματικότητα πρέπει πρώτα να αποκτήσει φιλότιμο απέναντι στο θεό και στους ανθρώπους. «Είναι μεγάλη αρετή για την ψυχή του ανθρώπου το φιλότιμο», έλεγε χαρακτηριστικά.

Ο π. Παΐσιος μετά τον Χριστό, αγάπησε ιδιαίτερα τους πονεμένους και αμαρτωλούς ανθρώπους και με ευγένεια, απλότητα και αγάπη τους εδρόσιζε και τους ανέπαινε και πάντοτε νουθετούσε τους ανθρώπους να εκφράζονται με τέτοια αγάπη.

Με προφητικά λόγια αναφερόταν στην σημερινή χαοτική κατάσταση που επικρατεί στην πατρίδα μας, για την οποία έλεγε: « Θα έρθει καιρός που οι άρχοντες του κόσμου θα νομιμοποιήσουν την αμαρτία και θα επικρατήσει η αθεϊσμός», και προέτρεπε, «μην φοβηθείτε, αλλά να μείνετε αμετακίνητοι στην Ορθόδοξη πίστη. Ο Θεός και η Παναγία προστατεύουν σκανδαλωδώς την Ελλάδα».

Είναι μεγάλη ευλογία αδελφοί μου για την Μητρόπολή μας, διότι ο π. Παΐσιος ζήσε στην πόλη της Μακρακώμης ως στρατιώτης, απ' όπου πήρε και το απολυτήριό του και εκεί με την χάρη του Θεού ανεγείρουμε Ναό προς τιμήν του.

Κλείνοντας ο Ποιμενάρχης τον λόγο του για τον Άγιο Παΐσιο ευχήθηκε:







