

## **Οι ορθόδοξοι της Γερμανίας τιμούν τον ρώσσο νεομάρτυρα φοιτητή άγιο Αλέξανδρο Σμορέλλ (Αρχιερατικός Επίτροπος Βαυαρίας, Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου π. Απόστολος Μαλαμούσης)**

[/ Πεμπτούσια](#)

image not found or type unknown



**Η Ορθόδοξη Εκκλησία Μονάχου και το Τμήμα της Ορθοδόξου Θεολογίας στο Πανεπιστήμιο Μονάχου, εόρτασαν την Ημέρα Μνήμης, για τον ρώσσο νεομάρτυρα φοιτητή άγιο Αλέξανδρο Σμορέλλ, που θανατώθηκε το 1943 στο Μόναχο από τους ναζιστές.**



Ο άγιος Αλέξανδρος ανέπτυξε ως φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Μονάχου μεγάλη

αντιχιτλερική και αντιναζιστική δράση, ως μέλος της οργάνωσης „Άσπρο Τριαντάφυλλο“, με αποτέλεσμα τη σύλληψή του από την Γκεστάπο, την καταδίκη του σε θάνατο και τον αποκεφαλισμό του με λαιμητόμο στις 13 Ιουλίου 1943 στη φυλακή του Μονάχου.

Με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννηση του αγίου Αλεξάνδρου και τα πέντε χρόνια από την αγιοποίησή του από τη Ρωσική Εκκλησία, ο Πρωτοπρεσβύτερος Απόστολος Μαλαμούσης, υπεύθυνος πνευματικός για την Ορθόδοξο φοιτητική νεολαία στο Πανεπιστήμιο Μονάχου, οργάνωσε την Ημέρα Μνήμης για τον άγιο Αλέξανδρο, με ειδική τελετή και επίσημη εκδήλωση στην Άουλα του Πανεπιστημίου Μονάχου. Η εκδήλωση αυτή τελείται για πρώτη φορά στο Πανεπιστήμιο Μονάχου.



Ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Βερολίνου και Γερμανίας κ. Μάρκ, της Υπερορίου Ρωσικής Εκκλησίας, προεξήρχε της προσευχής και του τελετουργικού της Ημέρας Μνήμης, πλαισιούμενος από τον ρώσο Πρωτοπρεβύτερο Νικολάι Αρτέμοφ, ιερατικώς προϊστάμενο του καθεδρικού ρωσικού ναού στο Μόναχο και τον Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Σιώμο, ιερατικώς προϊσταμένο της Ενορίας Αγίων Πάντων Μονάχου. Ο Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Σιώμος χαιρέτισε εκ μέρους της Ιεράς Μητροπόλεως Γερμανίας τους επίσημους προσκεκλημένους, ενώ ο Πρωτοπρεσβύτερος Νικολάι Αρτέμοφ ανεφέρθη δι'ολίγων στη ζωή και τον μαρτυρικό θάνατο του αγίου Αλεξάνδρου, ο οποίος ήταν και μέλος της Ενορίας του. Ο Πρωτοπρεσβύτερος Απόστολος Μαλαμούσης καθώς επίσης και κληρικοί της ρωσικής και ρουμανικής εκκλησίας παρέστησαν συμπροσευχόμενοι.

Η τελετή έλαβε χώρα, στο σημείο που ευρίσκεται ανηρτημένο αναμνηστικό μπρούτζινο ανάγλυφο με αναφορά στα θύματα του „Άσπρου Τριανταφύλλου“ στην Άουλα του Πανεπιστημίου. Τοποθετήθηκαν εκεί, για την ακολουθία, σε τρισκέλι μια εικόνα του αγίου Αλεξάνδρου και ένα καλαίσθητο αναμμένο κερί.



Ο Βυζαντινός Χορός Ιεροσαλτών υπό τη διεύθυνση του Δρ. Κωνσταντίνου Νικολακοπούλου, και συμμετοχή του Δρ. Αθανασίου Βλέτση, αμφοτέρων καθηγητών του Τμήματος Ορθοδόξου Θεολογίας στο Πανεπιστήμιο Μονάχου και άλλους ιεροψάλτες απέδωσαν στα ελληνικά τούς σχετικούς ορθοδόξους ύμνους, ενώ μέλη της ρωσικής χορωδίας του καθεδρικού ρωσικού ναού, έψαλλαν σε ρωσική γλώσσα τροπάρια και ύμνους.

Στην Ημέρα Μνήμης παρέστησαν ο αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Μονάχου καθηγητής κ. Μάρτιν Βίρσινγκ και ο ανεπιός του αγίου Αλεξάνδρου, κ. Μάρκος Σμορέλλ, οι οποίοι και μίλησαν στους χαιρετισμούς τους για τη σημασία της Ημέρας Μνήμης. Παρέστησαν επίσης η διευθύντρια του Συλλόγου „Άσπρο Τριαντάφυλλο“ κ. Δρ. Χίλντεγκραντ Κροναβίτερ, η εκπρόσωπος του Καρδιναλίου Μονάχου κ. Δρ. Γκαμπριέλε Ρίτινγκερ, ο ρώσος Γενικός Πρόξενος Μονάχου κ. Ανδρέι Γκρότσοφ και άλλοι επίσημοι, καθώς επίσης και ορθόδοξοι φοιτητές του

Πανεπιστημίου. Με μεγάλο ενδιαφέρον εκατοντάδες φοιτητές όλων των σχολών του πανεπιστημίου Μονάχου που διήρχοντο την ώρα εκείνη την κεντρική είσοδο του πανεπιστημίου ενημερώθηκαν για το γεγονός αυτό.

Η Βαυαρική Ραδιοφωνία έλαβε συνεντεύξεις από τους παρόντες και μετέδωσε ειδικό ρεπορτάζ.

Με πλούσια δεξίωση, ευγενική προσφορά της Ρωσικής Εκκλησίας Μονάχου, έλαβε τέλος η Ημέρα Μνήμης.



### **ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ**

Όπως είναι γνωστό μια ομάδα φοιτητών του Πανεπιστημίου Μονάχου, μαζί με ένα καθηγητή τους, ανέπτυξαν αντιναζιστική δράση από το 1942 με αποτέλεσμα να συλληφθούν από την Γκεστάπο, να καταδικαστούν σε θάνατο και να εκτελεστούν με αποκεφαλισμό με λαιμητόμο στη φυλακή του Μονάχου.

Η ομάδα, που έφερε τον τίτλο „Άσπρο Τριαντάφυλλο“, αποτελείτο από τα αδέρφια Σοφία και Χανς Σολλ, Χριστόφορο Προμπστ, Βίλλυ Γκραφ, Αλεξάντερ Σμορέλλ και τον καθηγητή Κουρτ Χούμπερ. Θεωρείται ως η πλέον γνωστή και αντιπροσωπευτική αντιστασιακή ομάδα στην περίοδο του ναζισμού στη Γερμανία.

Είχαν καταγράψει σε 6 μακροσκελείς ανακοινώσεις αντιδικτατορικά συνθήματα με αναφορά στα δημοκρατικά και ουμανιστικά ιδεώδη και τα μοίραζαν με το χέρι, ή

με το ταχυδρομείο σε πολίτες στο Μόναχο και σ'όλη τη Γερμανία. Υπολογίζεται ότι οι 6 σελίδες κυκλοφόρησαν σε 9 χιλιάδες αντίτυπα, από το 1942.

Σε μια εκδήλωση του ναζιστικού καθεστώτος στις 18 Φεβρουαρίου 1943 στην κεντρική Άουλα του Πανεπιστημίου Μονάχου πέταξαν από τον επάνω διάδρομο του κεντρικού κτιρίου τις 6 σελίδες στους προσκεκλημένους, με αποτέλεσμα να γίνουν αντιληπτοί και να αρχίσει η καταδίωξή τους και η σύλληψή τους. Με συνοπτικές δικαστικές διαδικασίες καταδικάστηκαν όλοι τους σε θάνατο και εκτελέστηκαν το 1943 με αποκεφαλισμό με λαιμητόμο στη φυλακή του Μονάχου.