

Θεραπεία φρενοβλαβούς από τον Άγιο Βασίλειο του Όστρογκ

/ [Πεμπτουσία](#)

Image not found or type unknown



Τους θερινούς μήνες, πολλοί ευλαβείς άνθρωποι έρχονται στη Μονή του Όστρογκ να προσκυνήσουν τον Άγιο Βασίλειο. Τον Αύγουστο του 1961 ήρθε σαν προσκυνητής και ο Σλάβκο Γιobάνοβιτς από το Σεράγιεβο και μας διηγήθηκε το πραγματικό γεγονός της θεραπείας του αδερφού του: «ο αδερφός μου, ονόματι Ράντιβογιε, ήταν διανοητικά άρρωστος. Τυπικά μα και ουσιαστικά ήταν τρελός. Αυτό το έπαθε γύρω στο 1948. Έμεινε στο νοσοκομείο του Σεράγιεβο 5-6 μήνες, χωρίς όμως κάποια βελτίωση και ελπίδα για θεραπεία. Οι γονείς μου σκέφτηκαν να τον βγάλουν από το νοσοκομείο και να τον φέρουν εδώ στο Όστρογκ, στον Άγιο Βασίλειο. Μολονότι αυτό δεν ήταν αρεστό στους γιατρούς, τελικά υποχώρησαν. Ίσως και να χάρηκαν που έστω και για λίγο θα ησύχαζαν από έναν βαριά ασθενή. Οι γονείς μου οδήγησαν τον αδερφό μου δεμένο στο Όστρογκ πιστεύοντας ότι εδώ θα βρει τη θεραπεία. Όταν τον έφεραν εδώ στην Άνω Μονή, δίπλα στο κιβώτιο του Αγίου Βασιλείου, διαβάστηκε ευχέλαιο μετά από το οποίο ένοιωσε καλλίτερα.

Του έβγαλαν τα σχοινιά από τα χέρια και την επομένη επέστρεψαν στο σπίτι χαρούμενοι, ευχαριστώντας τον Άγιο Βασίλειο που του χάρισε την ίαση και την υγεία. Όταν έφτασαν στο σπίτι, στη περιοχή μας που ονομάζεται Ζούμπατς (κοντά στο Σεράγιε-βο) όλοι οι κάτοικοι και οι συγγενείς έμειναν έκπληκτοι αντικρίζοντας τον Ράντιβογιε υγιή και σώφρονα. Ο Ράντιβογιε πα-ντρεύτηκε και έχει τώρα την δική του οικογένεια εργαζόμενος σαν ξυλουργός. Δοξάζει και ευχαριστεί συνεχώς το Θεό και τον ικέτη Του Άγιο Βασίλειο του Όστρογκ».

Πηγή: Ο Άγιος Βασίλειος του Όστρογκ, έκδοση Ι. Μ. Χιλιανδαρίου, Άγιον Όρος 2008, σ. 39.