

## Πρωτοβουλία του ΑΧΕΠΑ για τους αστέγους που συγκεντρώνονται στους χώρους του νοσοκομείου

/ [Επιστήμες, Τέχνες & Πολιτισμός](#)

Image not found or type unknown



Πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση του θέματος της συγκέντρωσης και παραμονής αστέγων στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του ΑΧΕΠΑ, με σεβασμό στην αξιοπρέπειά τους και στην προστασία των προσωπικών δεδομένων τους, αναπτύσσει η διοίκηση του νοσοκομείου, σε συνεργασία με δομές της πόλης που ασχολούνται με αυτήν την κατηγορία πολιτών.

Όπως ανέφερε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο διοικητής του ΑΧΕΠΑ, Αναστάσιος Σπανός, στους χώρους του νοσοκομείου βρίσκουν καταφύγιο περίπου 15 άστεγοι (ο αριθμός τους αυξάνεται τον χειμώνα και μειώνεται το καλοκαίρι), οι οποίοι είναι κυρίως άνθρωποι με ιδιαιτερότητες συμπεριφοράς και δεν έχασαν τη στέγη τους λόγω της οικονομικής κρίσης, αλλά έχουν επιλέξει αυτόν τον τρόπο ζωής.

«Οι άνθρωποι αυτοί έχουν, κυρίως, προβλήματα ψυχικής υγείας, καθώς και άλλα προβλήματα που χρήζουν ιατρικής περίθαλψης, αλλά δεν την αποδέχονται.

Έχουμε επιχειρήσει να τους δώσουμε μία θεραπεία, αλλά δεν υπήρξε ανταπόκριση. Κάποιοι από αυτούς έχουν διαβητικά έλκη στα πόδια, αλλά δεν επιδέχονται περιποίηση.

Προσπαθούμε να το κάνουμε πιέζοντας λίγο τα πράγματα.

Μπορεί να δεχτούν να τους περιποιηθούμε τα έλκη μία φορά, αλλά μετά δεν επανέρχονται για αλλαγές κ.λπ.

Ο καθένας από αυτούς έχει το δικό του πρόβλημα και σε ένα μεγάλο ποσοστό έχουν θέματα ψυχικής υγείας.

Είναι ένα πολύπλευρο και πολυσύνθετο πρόβλημα.

Ανάμεσα τους είναι και μία κυρία, η οποία έχει τέσσερα διαμερίσματα αλλά είναι «μόνιμη» στο ΑΧΕΠΑ, γιατί, όπως η ίδια λέει, είναι η παρέα της εδώ» προσθέτει ο κ. Σπανός.

Ακόμη, ο διοικητής του ΑΧΕΠΑ σημειώνει ότι κάθε νοσοκομείο της πόλης έχει τους δικούς του αστέγους, κυρίως αυτά που βρίσκονται σε κεντρικές περιοχές.

«Έχουμε δεχτεί διαμαρτυρίες για την παρουσία των αστέγων από το κοινό που προσέρχεται στο νοσοκομείο, αλλά έχουμε διαπιστώσει και μόνοι μας κάποια πράγματα που μπορούν να δημιουργήσουν πρόβλημα.

Για παράδειγμα, ένα από αυτά είναι ότι χρησιμοποιούν κεριά για φωτισμό, που σημαίνει ότι υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.

Συν το γεγονός ότι πολλοί από αυτούς έχουν πολύ σοβαρές ανάγκες καθαριότητας.

Ορισμένες φορές χρησιμοποιούν για τις ανάγκες τους και τους διαδρόμους του νοσοκομείου.

Είναι ένα γεγονός, το οποίο συμβαίνει με τον ίδιο τρόπο σε όλα τα νοσοκομεία», τονίζει ο κ. Σπανός.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για το θέμα των αστέγων που συγκεντρώνονται και παραμένουν στους χώρους του νοσοκομείου, η διοίκηση του ΑΧΕΠΑ συναντήθηκε την περασμένη εβδομάδα με εκπροσώπους των δομών αντιμετώπισης της αστεγίας στη Θεσσαλονίκη.

Παρόντες ήταν εκπρόσωποι του Τομέα Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Θεσσαλονίκης, του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ), της Κοινωνικής

Οργάνωσης Υποστήριξης Νέων ΑΡΣΙΣ, της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης PRAKSIS, του Γραφείου της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ (UNCHR) Θεσσαλονίκης για τους Πρόσφυγες και, τέλος, των αρμοδίων υπηρεσιών του νοσοκομείου.

Στη συνάντηση τέθηκαν οι βάσεις συνεργασίας μεταξύ τους, με στόχο την αντιμετώπιση, σε βάθος χρόνου και με σεβασμό στην αξιοπρέπεια του ανθρώπου, του φαινόμενου συγκέντρωσης και παραμονής αστέγων πολιτών στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του νοσοκομείου.

Οι φορείς που ενεργοποιούνται στην εργασία στον δρόμο (street work), θα εφαρμόσουν τις μεθόδους προσέγγισης, καταγραφής και προσπάθειας παρέμβασης εξατομικευμένα για τον κάθε άστεγο πολίτη, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς του νοσοκομείου.

«Στόχος είναι η ανθρώπινη αντιμετώπιση του συγκεκριμένου πληθυσμού, η επανένταξή του στον κοινωνικό ιστό και η σταδιακή απομείωσή του από τους χώρους του νοσοκομείου» επισημαίνει ο κ. Σπανός και συμπληρώνει: «Αυτήν τη στιγμή, ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει δομή όπου μπορούν να κοιμούνται αυτοί οι άνθρωποι και τους παρέχει πρωινό και βραδινό γεύμα. Θα πρέπει, όμως, να παρουσιάζονται στη δομή του δήμου στις 8:30 το βράδυ γιατί μετά κλείνει. Οι περισσότεροι, όμως, δεν το αποδέχονται αυτό. Θα πρέπει να βρούμε τρόπο να τους πείσουμε».

Τέλος, ο διοικητής του ΑΧΕΠΑ υπογραμμίζει ότι είναι ανοιχτός σε συνεργασία και με άλλα νοσοκομεία, στα οποία συγκεντρώνονται άστεγοι, προκειμένου να υπάρξει μία κοινή γραμμή στην αντιμετώπιση του θέματος.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ- ΜΠΕ