

3 Οκτωβρίου 2017

Όχι στην υπονόμηση του θεσμού και του μυστηρίου του Γάμου από τους Ορθοδόξους Έλληνες της Αυστραλίας

/ [Πεμπουσία](#)



Πάνω από 1,500 πιστοί συγκεντρώθηκαν στον ιερό ναό του αγίου Νικολάου Marrickville, την Κυριακή το απόγευμα, 17 Σεπτεμβρίου, για να υποδεχθούν και να παραστούν στην καθιέρωση της ιεράς εικόνας της Παναγίας της «Θεόνυμφης και Προστάτιδας του Γάμου» και στη συνέχεια στη τέλεση της προς τούτο ειδικής Ακολουθίας της Παράκλησης Αυτής.



Το πλήθος των πιστών συγκεντρώθηκε ώστε από κοινού, να ενώσουν τις προσευχές των Προς την Παναγία μας, για φωτισμό και ενίσχυση των πιστών της Αυστραλίας για να ψηφίσουν ΟΧΙ και να αντιμετωπίσουν σωστά, θεάρεστα, τα πάμπολλα και σοβαρά προβλήματα που οπωσδήποτε θα δημιουργηθούν στην οικογένεια, την ιερότητα θεσμού του Μυστηρίου του Γάμου, την διαπαιδαγώγηση και σωστή πληροφόρηση των παιδιών μας και γενικά όλων των κατοίκων της Αυστραλίας σε περίπτωση, που η πρόταση αλλαγής του ορισμού του γάμου σύμφωνα με τις προσδοκίες του same sex marriage, να γίνει αποδεχθεί.

Η τάξη και το δέος που επεκράτησε κατά την υποδοχή της ιεράς εικόνας της Παναγίας και την τέλεση της ακολουθίας της Παράκλησης Αυτής, είναι δύσκολο να περιγραφεί. Φαινόμενο άνευ προηγουμένου.

Από ενωρίς οι πιστοί κατάκλυσαν τον ιερόν ναό του Αγίου Νικολάου και τους πέριξ αυτού χώρους. Συγκίνηση προκάλεσε η προσέλευση μεγάλου αριθμού οικογενειών. Νέοι και ώριμοι στην ηλικία. Νέοι, νέες, γονείς και παιδιά δημιούργησαν μια συγκινητική και ανεπανάληπτη εικόνα της Ελληνορθόδοξης Παροικίας του Σύδνεϋ. Λίγοι μπόρεσαν να καλύψουν την συγκίνησή τους. Πολλοί, άνδρες και γυναίκες με δάκρυα παρακολουθούσαν την ακολουθία της ειδικά προς τούτο «αγιογραφιθείσα» πρωτοβουλία της ενταύθα ιεράς Μονής Παναγίας της Παντανάσσης, υπό της Υμνογράφου και Καθηγούμενης Γερόντισσας Ισιδώρας, της γυναικείας ιεράς μονής Αγίου Ιεροθέου, της ιεράς. Μητρ. Μεγάρων και Σαλαμίνας. Όλοι κρατούσαν με ευλάβεια στα χέρια τους αντίγραφα του κειμένου της νέας παράκλησης της Παναγίας μας. Πολλοί πιστοί με δάκρυα στα μάτια έψαλαν ακολουθώντας την θαυμάσια απόδοση της εκτέλεσης της Παράκλησης από την χορωδία των νέων της ενταύθα Ορθοδόξου Χριστιανικής Ένωσης.



Στη τελετή και Ακολουθία προίστατω ο εκπρόσωπος του Σεβασμιότατου Αρχιεπίσκοπου κ.κ. Στυλιανού, ο βοηθός Επίσκοπος, Θεοφιλέστατος Μιλητουπόλεως κ. Ιάκωβος, περιστοιχιζόμενος από μεγάλο αριθμό του ιερού κλήρου του Σύδνευ, ο οποίος καταλλήλως μίλησε στο μεγάλο πλήθος των πιστών που είχαν συγκεντρωθεί και με λαχτάρα περίμεναν και αναζητούσαν πνευματική παρηγοριά και κατεύθυνση και στήριξη στις αγωνίες των για τις επιπτώσεις που θα έχει στη ζωή των και ιδιαίτερα αυτή των παιδιών των, σε περίπτωση που ο προτεινόμενος νόμος από την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση περί αλλαγής του ορισμού του Γάμου, γίνει αποδεκτός, σύμφωνα του κινήματος των ομοφυλοφίλων γνωστό ως «SAME SEX MARRIAGE»

Οι πιστοί ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της Εκκλησίας για να προσευχηθούν για το μεγάλο αυτό θέμα. Να βοηθήσει η Παναγία οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί της Αυστραλίας, και όλοι οι πιστοί της Χώρας ενισχυθούν και φωτιστούν ώστε να ψηφίσουν ΟΧΙ στη προτεινόμενη αλλαγή του ορισμού του Γάμου, που από Ορθοδόξου πλευράς είναι απορριπτέα.

Η όλη εικόνα παρουσίαζε μια ιδιαίτερη χάρη και ευλογία που ασφαλώς δημιούργησε η παρουσία της νέας εικόνας της Παναγίας της Θεονύμφου και προστάτιδας του Γάμου. Ευχόμαστε οι εκδηλώσεις αυτές να αγκαλιάσουν και τις υπόλοιπες περιοχές της Αρχιεπισκοπής. Ώστε οι πιστοί μας να ενισχυθούν και ενθαρρυνθούν όλοι να ψηφίσουν ΟΧΙ.

Η χθεσινή προσέλευσης των πιστών έρχετε να αποδείξει ακόμα μια φορά ότι ο προστάτης και φρουρός των ιερών και οσίων του Έθνους και της Ορθοδοξίας

είναι ο λαός του Θεού, οι πιστοί. Και εμείς εδώ, Εκκλησία της Αυστραλίας πρέπει να είμαστε, κατά θεό υπερήφανοι, που έχουμε τέτοιου είδους ανθρώπων μεταξύ μας, που δίδουν το παρόν και ομολογούν και ενθαρρύνουν όλους μας να στεκόμαστε στο ύψος της αποστολής μας οσάκις μας καλούν οι περιστάσεις. Ιερό καθήκον όλων μας είναι ακόμη μια φορά να ακουστεί, όπως και σε άλλες ιστορικές φάσεις του Έθνους και της Πίστης μας, και μάλιστα ΤΩΡΑ στην Αυστραλία το δικό μας, των Ορθοδόξων της Αυστραλίας το ΌΧΙ, στο «same sex marriage», που από Ορθοδόξου πλευράς είναι απορριπτέο.

Η Πεμπτουσία αντιλήφθηκε εγκαίρως το φλέγον πρόβλημα που δημιουργήθηκε στην κοινωνία της Αυστραλίας από την αμφισβήτηση του περιεχομένου και του νοήματος του γάμου από μία μερίδα ανθρώπων που θεωρούν ότι με αυτόν τον τρόπο προασπίζονται το δικαίωμα στην ελεύθερη σεξουαλικότητα και στην επιλογή όχι μόνον του σεξουαλικού προσανατολισμού αλλά και του φύλου.

Για λεπτομερή πληροφόρηση και προσέγγιση με βάση την ορθόδοξη θεολογική ηθική δείτε [εδώ](#).