

Γιατί δεν πρέπει να φιλάτε τον σκύλο σας

/ [Επιστήμες, Τέχνες & Πολιτισμός](#)

Image not found or type unknown



Οι στατιστικές αποκαλύπτουν ότι σχεδόν όλοι οι ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς θεωρούν ότι τα κατοικίδια τους αποτελούν μέρος της οικογένειας.

Με δεδομένο αυτό ως πραγματικότητα, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι τα φιλιά στα ζώα που ζουν κάτω από την ίδια στέγη με τους ιδιοκτήτες τους αποτελούν κοινή πρακτική. Αλλά είναι ασφαλές να φιλάς το κατοικίδιο σου;

Τα στόματα των σκύλων είναι καθαρότερα από τα ανθρώπινα στόματα: αυτό είναι απόλυτα ένας μύθος. Η Marty Becker, συγγραφέας βιβλίων για φιλόζωους, διαλύει αυτή τη λαϊκή προκατάληψη όταν λέγοντας : Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να δείτε, να παρακολουθήσετε, να μυρίσετε και θα καταλάβετε πως αυτό δεν είναι αλήθεια. Ασχολούνται με τον κάδο των απορριμάτων. Φιλιέστε νομίζοντας πως δίνεται αγάπη μεταξύ σας αλλά είναι σαν να καρφώνεστε πίσώπλατα.

Αυτό που λέει ο John Oxford, καθηγητής ιολογίας και βακτηριολογίας στο Πανεπιστήμιο Queen Mary στο Λονδίνο, για το πόσα βακτήρια μπορεί να φέρει το στόμα των σκύλων είναι πως "Δεν είναι μόνο αυτά που μεταφέρουν στο σάλιο.

Χώνουν τις μύτες τους σε βρώμικες γωνίες ή τις φέρνουν κοντά σε περιττώματα άλλων σκυλιών, ώστε τα ρήγγη τους να είναι γεμάτα από βακτήρια, ιούς και μικρόβια όλων των ειδών.”

Αυτοί οι ιοί και τα μικρόβια μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα υγείας στους ανθρώπους. Αυτό συνέβη σε μια Βρετανίδα που μολύνθηκε από το σάλιο του σκύλου της. Άρχισε να παρατηρεί ότι η ομιλία της γινόταν δυσκολότερη μη μπορώντας να μιλήσει καθαρά. Οι εξετάσεις αίματος αποκάλυψαν ότι είχε μολυνθεί από τα βακτηρίδια *carboxytophaga canimorsus*, που βρίσκονται συνήθως στα στόματα των σκύλων και των γατών. Υπήρξαν επίσης 13 παρόμοια περιστατικά σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο.

Υπάρχουν ακόμα μερικές σοβαρές επιπλοκές που μπορούν να παρουσιαστούν από μετάδοση μικροβίων από σάλιο σκύλων και γατών. Όπως καταλαβαίνει κανείς, όσο και να αγαπάμε τους τετράποδους φίλους μας, καλό είναι να δείχνουμε την αγάπη μας με άλλους τρόπους και να αφήνουμε τα φιλιά για τους ανθρώπους.

πηγή: E-Radio.gr