

Η θαυματουργός και πάνσεπτη Τιμία Ζώνη της Θεοτόκου, φτάνει σήμερα στην Αθήνα από το Άγιο Όρος

[/ Θαύματα και θαυμαστά γεγονότα / Οδοιπορικά - Προσκυνήματα](#)



Το μοναδικό κειμήλιο από την επίγειο ζωή της Παναγίας μας το οποίο φυλάσσεται στην Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου, προσκυνούν κάθε χρόνο χιλιάδες πιστοί σε όλη την Ελλάδα όταν εξέρχεται του Αγίου Όρους.

Η Αγία Ζώνη της Θεοτόκου, την οποία έφτιαξε η ίδια από τρίχες καμήλας σύμφωνα με την παράδοση, θα παραμείνει από τις 3 Νοεμβρίου ως και τις 13, στον Μητροπολιτικό Ναό των Αγίων Αναργύρων Νέας Ιωνίας όπου καθημερινά θα τελείται θεία λειτουργία, παρακλήσεις και αγρυπνίες.

Η επίσημος υποδοχή της Τιμίας Ζώνης της Θεοτόκου, την οποία θα προσκομίσει ο Πανοσιολογιώτατος Καθηγούμενος Γέροντας Εφραίμ, στις 5.30μ.μ. μπροστά από το Αστυνομικό Τμήμα Νέας Ιωνίας (Λεωφ. Ηρακλείου & Κώστα Βάρναλη) από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφείας κ. Γαβριήλ, τον ιερό κλήρο, τις αρχές του τόπου και όλο τον ευσεβή λαό.

Για την Τιμία Ζώνη της Παναγίας έχουν καταγραφεί αμέτρητα θαύματα από πιστούς που προσευχήθηκαν νήστεψαν και προσκύνησαν την Αγία Ζώνη. Τα περισσότερα μάλιστα από αυτά έχουν αρχειοθετηθεί και αποτυπωθεί στα βιβλία της Ιεράς Μονής Βατοπαιδίου.

Έχουν αναφερθεί ονομαστικά μάλιστα, περιπτώσεις άτεκνων ζευγαριών που απόκτησαν παιδιά, ανθρώπων με βαριές ασθένειες που έγιναν καλά, καρκινοπαθείς οι οποίοι έλαβαν ευλογία κι έγιναν καλά όπως και τόσες άλλες περιπτώσεις.

Η ευωδία της Αγίας Ζώνης είναι απίστευτη όταν την πλησιάζει κανείς για να την προσκυνήσει και διαβάζοντας όχι μόνο τα σύγχρονα θαύματα που έχει κάνει αλλά και τα θαύματα στο πέρασμα των χρόνων, τότε ίσως να μπορεί να αντιληφθεί την δύναμη του μοναδικού προσωπικού αντικειμένου της Παναγίας μας.

Στη Ρωσία εκατομμύρια πιστοί περίμεναν για ολόκληρες μέρες μέσα στο κρύο και τον παγετό να την προσκυνήσουν. Πρόσφατα σε άλλα σημεία της Ελλάδας όπως στην Πάτρα, στην Χαλκίδα κλπ, οι πιστοί περίμεναν υπομονετικά να γονατίσουν μπροστά στο Ιερό Κειμήλιο της Θεοτόκου, να παρακαλέσουν, να κλάψουν και να παρηγορηθούν αλλά κα να λάβουν ευλογία.

Πηγή: briefingnews.gr