

7 Νοεμβρίου 2017

## «Η Προσέγγιση των Εθνικών κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο»

/ [Πεμπτούσια](#)



Την **Πέμπτη 9 Νοεμβρίου 2017** στις **19:00**, στην αίθουσα του **Συνδέσμου Αιγυπτιακών Ελλήνων, 3ης Σεπτεμβρίου 56**, στην Αθήνα, θα γίνει η παρουσίαση του βιβλίου της Εύης Βουλγαράκη-Πισίνα, **«Η Προσέγγιση των Εθνικών κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο»**.

### Θα μιλήσουν οι:

Σεβ. Μητροπολίτης Καμερούν κ. Γρηγόριος (Στεργίου)

π. Δημήτριος Μπαθρέλλος, καθηγητής ΕΑΠ

δρ. Φώτης Βασιλείου, βυζαντινολόγος.

Τη συζήτηση θα συντονίσει η βυζαντινολόγος δρ. Νίκη Τσιρώνη, ενώ θα χαιρετίσει και η συγγραφέας. Η εκδήλωση συμπίπτει με την ημέρα μνήμης του Ηλία Βουλγαράκη, του ιδρυτή της Ιεραποστολικής στην Ελλάδα.



## **Μεγάλη Ορθόδοξη Ιεραποστολική Παράδοση - Σήμερα τι;**

Μια Ευρώπη που έρχεται αντιμέτωπη με ένα τεράστιο ρεύμα μετανάστευσης και προσφυγιάς. Μια Μέση Ανατολή που φλέγεται. Μια Αφρική γεμάτη εξαθλίωση. Η Κίνα που εκχριστιανίζεται με ταχύτατους ρυθμούς (100. 000.000 ήδη). Το Ισλάμ και όλες του οι όψεις στην καθημερινή ατζέντα.

Η Ελλάδα που σώζει πρόσφυγες από το νεκροταφείο του Αιγαίου. Η Ελλάδα που διχάζεται για τα προσφυγόπουλα στο ελληνικό σχολείο.

Στην εποχή των αντιφάσεων οι Εκδόσεις Μαΐστρος ανοίγουν τη συζήτηση για μια σύγχρονη ιεραποστολή (για τους Εγγύς και τους Μακράν), που τολμά να αναμετρηθεί με τα πραγματικά ερωτήματα. Μια σύγχρονη ιεραποστολή που

διαλέγεται με την ιεραποστολική και θεολογική μας παράδοση για να ανοίξει νέους δρόμους.

Πρώτος σταθμός η βιβλιοπαρουσίαση της Εύης Βουλγαράκη για τη μελέτη της “Η Προσέγγιση των Εθνικών κατά τον Άγιο Ιωάννη το Χρυσόστομο”.

Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, φλογερός ρήτορας αλλά και άνθρωπος της αγάπης, είναι ένας από τους σπουδαιότερους θεολόγους, με μοναδικό ιεραποστολικό έργο. Έδρασε σε ένα πλαίσιο πολυπολιτισμικό, σε ένα περιβάλλον μετάβασης από τον αρχαίο στον βυζαντινό κόσμο, σε μεγαλουπόλεις με σύνθετα και ρευστά χαρακτηριστικά και πολυδύναμη κοινωνική δυναμική.

Με έγκριτους επιστήμονες συζητάμε για έναν από τους μεγαλύτερους πατέρες και θεολόγους, από σκοπιά ιστορική, πατρολογική, ιεραποστολική και διαθηρσκευτικού διαλόγου. Από τη σκοπιά του χθες αλλά και του σήμερα θέτουμε ερωτήματα και ανιχνεύουμε απαντήσεις. Ο σύγχρονος κόσμος είναι ένας κόσμος αδικίας και μίσους ή ένας κόσμος συνάντησης;