

Όπως μου είπε η Παναγία μας!!! (Θαύμα της Αγίας Ζώνης)

/ [Θαύματα και θαυμαστά γεγονότα](#)



Τρίκαλα, 11/10/2016

Σας γράφω αυτό το γράμμα για να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδία μου για την άμεση ανταπόκριση που είχα μαζί σας, αλλά πρωτίστως σας γράφω για το θαύμα που έκανε η Παναγία μας σ' εμάς.

Εγώ με τον σύζυγό μου θέλαμε να αποκτήσουμε παιδί κάναμε όλες τις εξετάσεις όλες καλές, αλλά έβρισκαν πρόβλημα σε μένα στην ωορρηξία. Πήγαμε σε πολλούς γιατρούς αλλά η γνώμη τους ήταν να οδηγηθώ είτε για σπερματέγχυση, είτε για εξωσωματική. Αφού δεν υπήρχε άλλη λύση και μετά από σκέψη θεώρησα καλύτερο να κάνω εξωσωματική. Τον Ιούνιο του 2015 ξεκίνησα την θεραπεία της εξωσωματικής αφού έφτασε η ώρα έγινε η ωοληψία στο γένεσις της Αθήνας. Αφού ξεναρκώθηκα μου είπαν οι γιατροί δυστυχώς τα ωάρια δεν ήταν καλής ποιότητας και δεν μπορούμε να προχωρήσουμε την διαδικασία. Στο τέλος με ξαναεξέτασε ο γιατρός και μου είπε θα σου γράψω άλλη θεραπεία με άλλα φάρμακα αλλά αν δεν

ανταποκριθείς και σ' αυτήν θα πρέπει να περάσουμε σε τράπεζα. Γυρνώντας για τα Τρίκαλα μονίμως έκλαιγα ήμουν σε κακή ψυχολογική κατάσταση.

Περνώντας το καλοκαίρι και έχοντας πίστη μία μέρα καθώς ήμουν στο ίντερνετ μου εμφανίστηκε μία σελίδα με τα θαύματα της Αγίας Ζώνης, δίαβασα το κείμενο και κατευθείαν άλλαξε η ψυχολογία μου πίστευα πως θα κάνω παιδί. Έτσι λοιπόν έμαθα για την Τίμια Ζώνη, έψαξα βρήκα τηλέφωνο της Ιεράς Μονή σας και σας τηλεφώνησα να μου στείλετε και εμένα την ζώνη όπως και έγινε. Πριν την φορέσω είχαμε μεταλάβει, εξομολογηθεί και οι δυο φάγαμε και το μήλο της Αγίας Ειρήνης της Χρυσοβαλάντου και έπειτα φόρεσα την ζώνη το βράδυ και ήρθε στον ύπνο μου η Παναγία και μου είπε πως θα κάνω ένα παιδί και θα είναι κορίτσι και εγώ της είχα πει μα ύχω 3 ωθυλλάκια γιατί θα κάνω ένα και μου απάντησε ξανά πως εγώ θα κάνω ένα παιδί και θα είναι κορίτσι.

Μετά από την ωολληψία μου είπαν οι γιατροί πως μόνο το ένα ωοθυλλάκιο προχώρησε για την γονιμοποίηση σε 1 μέρα μετά μάθαμε πως γονιμοποιήθηκε και να πάμε για την εμβρυομεταφορά σε 3 μέρες. Η εμβρυομεταφορά έγινε 20-10-15 και όλα πήγαν καλά και στις 3-11-15 έμαθα πως έγινε το θαύμα ήμουν έγκυος, έκλαιγα από την χαρά μου δεν μπορούσα να το πιστέψω. Στους 3 μήνες στην α' αυχενική διαφάνεια μαθαίνουμε πως μάλλον είναι κορίτσι και όλα είναι μια χαρά. Στην β' επιπέδου το σιγουρέψαμε είναι κορίτσι μου είπαν όπως μου είπε η Παναγία μας!!!

Μπαίνοντας στον μήνα μου ένα βράδυ μου έσπασαν τα νερά στον ύπνο μου κατευθείαν πήγαμε στην κλινική, γέννησα ένα υγιέστατο κοριτσάκι μόλις την πήρα στην αγκαλιά μου νόμιζα πως ήταν ένα όνειρο δεν το πίστευα. Αυτή τη στιγμή το μωράκι μου είναι 2 μηνών. Είναι μεγάλη η χάρη της Παναγίας μας, μια ζωή θα το θυμάμαι και θα λέω για το θαύμα της πόσο ζωντανή είναι η θρησκεία μας, να είναι πάντα δίπλα μας και να μας προστατεύει όλους μας!!!!

Σας ευχαριστώ για όλα

Πηγή: vimaorthodoxias.gr