

Μηνύματα συμπάθειας του Οικ. Πατριάρχη προς τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας & τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας (Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως και Νέας Ρώμης κ.κ. Βαρθολομαίος)

[/ Πεμπτούσία](#)



Τα συλλυπητήριά του για τα θύματα των καταστροφικών πλημμυρών και τη συμπάθεια και συμπαράστασή του προς τους πληγέντες της Δυτικής Αττικής εκφράζει με επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, Καθ. Προκόπιο Παυλόπουλο και με τηλεγράφημά του προς τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, κ.Αλέξη Τσίπρα, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος.



«Μετ' αισθημάτων βαθυτάτης θλίψεως και οδύνης επληροφορήθημεν εν τη Μητρί Εκκλησία περί των επισυμβασών κατά περιοχάς εν τη ελληνική επικρατεία καταστροφών ως εκ των εκτάκτων καιρικών φαινομένων τα οποία και προκάλεσαν τον θάνατον αρκετών πολιτών. Δια τού και σπεύδομεν, εν στοργικώ ενδιαφέροντι, ίνα εκφράσωμεν από μέρους της Εκκλησίας και ημών προσωπικώς την ειλικρινή

συμπάθειαν και την δικαίαν αγωνίαν ημών συμπάσχοντες κατά την περίστασιν ταύτην, την διαστάσεις εθνικής τραγωδίας λαβούσαν, μετά του άπαξ έτι δοκιμαζομένου φιλτάτου ελληνικού λαού», τονίζει, μεταξύ άλλων, ο Οικουμενικός Πατριάρχης στην επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας και σε άλλο σημείο της, σημειώνει: «Όθεν, επικοινωνούντες επ'ευκαιρία της δεινής ταύτης περιστάσεως προς Υμάς προσεπιδηλούμεν ότι εν Φαναρίω προσευχόμεθα υπέρ της καταπαύσεως των φαινομένων αυτών, υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των αδίκως απολεσθέντων και παραμυθίας των οικείων αυτών και ενισχύσεως των πληγέντων, ου μην αλλά και υπέρ συνειδητοποιήσεως γενικώτερον ότι η καλή διαχείρισις της υπό του εν Τριάδι Θεού δημιουργηθείσης κτίσεως αποβαίνει προς όφελος τελικώς του επιστάτου αυτής, ανθρώπου κάθε εποχής».

Στο τηλεγράφημά του προς τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα ο Οικουμενικός Πατριάρχης δηλώνει ότι στέκεται στο πλευρό των πληγέντων και εκφράζει την ευχή να περάσει γρήγορα αυτή η δοκιμασία για την Ελλάδα.

«Εις αυτήν την δύσκολον και τραγικήν ώραν διά την Αττικήν και δι'όλην την Ελλάδα είμεθα όλοι εις το πλευρόν σας και εκφράζομεν τα συλλυπητήριά μας εις τας οικογενείας των θυμάτων και την συμπάθειάν μας εις τους πληγέντας, προσευχόμενοι υπέρ ταχείας παρελεύσεως της δοκιμασίας και επουλώσεως των πληγών χάρις εις τας συντονισμένας στοργικάς προσπάθειας της Υμετέρας αγαπητής Εξοχότητος και της υπ' αυτήν Κυβερνήσεως. Κύριος σώζοι την Ελλάδα!» , αναφέρει ο Οικουμενικός Πατριάρχης στο τηλεγράφημα που απέστειλε στον Πρωθυπουργό της Ελλάδας.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της επιστολής του Οικουμενικού Πατριάρχη προς τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας:

Εξοχώτατε,

Μετ' αίσθημάτων βαθυτάτης θλίψεως και όδύνης έπληροφορήθημεν έν τῇ Μητρί Έκκλησίᾳ περί τῶν έπισυμβασῶν κατά περιοχάς έν τῇ έλληνικῇ έπικρατεία καταστροφῶν ώς έκ τῶν έκτάκτων καιρικῶν φαινομένων τά όποια και προύκάλεσαν τόν θάνατον άρκετῶν πολιτῶν.

Διά τοῦτο και σπεύδομεν, έν στοργικῶ ένδιαφέροντι, ίνα έκφράσωμεν από μέρους τῆς Έκκλησίας και ήμῶν προσωπικῶς τήν είλικρινῆ συμπάθειαν και τήν δικαίαν άγωνίαν ήμῶν συμπάσχοντες κατά τήν περίστασιν ταύτην, τήν διαστάσεις έθνικῆς τραγωδίας λαβοῦσαν, μετά τοῦ άπαξ έτι δοκιμαζομένου φιλτάτου έλληνικοῦ λαοῦ.

Ἡ κλιματική άλλαγή και έν γένει τό οικολογικόν ζήτημα, τό όποιον διά τό Οίκουμενικόν Πατριαρχεῖον ήδη από έτῶν αντιμετωπίζεται και ώς θεολογικόν τοιοῦτον, αλλά και ή έν αὐτῶ εὐθύνη τοῦ συγχρόνου ανθρώπου και τοῦ τρόπου ζωῆς αὐτοῦ μεγάλως άπασχολοῦν και προβληματίζουν πάντα σκεπτόμενον και

ἀνησυχοῦντα εὐσυνειδήτως διά τό μέλλον καί τάς προοπτικάς τοῦ πλανήτου.

Ὅθεν, ἐπικοινωνοῦντες ἐπ' εὐκαιρίᾳ τῆς δεινῆς ταύτης περιστάσεως πρός Ὑμᾶς προσεπιδηλοῦμεν ὅτι ἐν Φαναρίῳ προσευχόμεθα ὑπέρ τῆς κατα-παύσεως τῶν φαινομένων αὐτῶν, ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἀδίκως ἀπολεσθέντων καί παραμυθίας τῶν οἰκείων αὐτῶν καί ἐνισχύσεως τῶν πληγέντων, οὐ μὴν ἀλλά καί ὑπέρ τῆς συνειδητοποιήσεως γενικώτερον ὅτι ἡ καλή διαχείρισις τῆς ὑπό τοῦ ἐν Τριάδι Θεοῦ δημιουργηθείσης κτίσεως ἀποβαίνει πρός ὄφελος τελικῶς τοῦ ἐπιστάτου αὐτῆς, ἀνθρώπου ἐκάστης ἐποχῆς.

Ἡ δε αὐτοῦ τοῦ Πανοικτίρμονος καί Φιλανθρώπου Θεοῦ Χάρις καί τό ἄπειρον ἔλεος φυλάττειεν καί διασώζοιεν πάντοτε καί τήν Ὑμετέραν φίλην Ἐξοχότητα καί πάντας τοὺς ὑπό Αὐτήν ἐκ παντός κινδύνου καί ἐκ πάσης δεινῆς περιστάσεως.

βιζ' Νοεμβρίου ις'
Τῆς Ὑμετέρας ἐριτίμου Ἐξοχότητος
διάπυρος πρὸς Θεὸν εὐχέτης